

## WIJKBERICHT 9 OKTOBER 2017 – jrg. 16 nr. 35

---

### **Bij de dienst van zondag 15 oktober**

Deze zondag gaat ds. Geb van Doornik uit Maassluis bij ons voor.

### **Uit de gemeente**

ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen

### **Jaarlijkse pompoenverkoop**

Op zondag **15 oktober** hebben we na de dienst weer pompoenen in de aanbieding. Zorgt u voor wat extra geld en tasruimte, dan zorgen wij voor de aanvoer van de (eetbare) pompoenen.

De grotere pompoenen kunnen we, **direct aansluitend** aan de verkoop, ook even met de auto langs brengen, wanneer meenemen lastig is.

De opbrengst gaat deze keer naar Sint Maarten.

Else en Hans van der Gaag, tel.nr. 010-4356832.

### **Opbrengst Nokkiebeurs 7 oktober 2017**

We zijn blij te mogen melden € 1663,- overgemaakt te hebben naar Stichting Proplan, waarvan € 103,- afkomstig van de Jamverkoop van Ellen en Kees Haas.

Een prachtige opbrengst!

Dank allen voor de goede hulp, en natuurlijk het vele kopen.... want de opbrengst komt niet uit de lucht vallen.

Zodra de datum van de nieuwe Nokkiebeurs bekend is, melden we ons weer.

**Rianne van Dorp**

### **De Bloemenpot**

heeft zondag 8 oktober € 73,10 opgebracht.

### **ACTIVITEITENOVERZICHT**

#### **Berichten kunt u sturen naar**

ds. Guus A.V. Fröberg: [redactie@ambachtoost.nl](mailto:redactie@ambachtoost.nl)

#### **Zondag 15 oktober**

Dienst	10.00 uur
Provider/tienerclub	19:00 - 20:30 uur

#### **Maandag 16 oktober**

Klussen in en om de kerk	09:00- 12:30 uur
Clubs: jongens 8-12 jaar	19:15 - 20:15 uur

#### **Dinsdag 17 oktober**

Ouderensoos	14.30 - 16.30 uur
Clubs: Meisjes 10-12 jaar	19:00 - 20:00 uur
Cantorij	20:30 uur

#### **Woensdag 18 oktober**

Bijbelleerhuis	10.30 uur
Clubs: Gemengd 6-8 jaar	18:45 - 19:45 uur

#### **Donderdag 19 oktober**

Clubs: Meisjes 8-10 jaar	19:00 - 20:00 uur
Avond 'Heilige onrust'	20.00 uur

**Vrijdag 20 oktober**

Repetitie Messengers 20:00 uur

**Zondag 22 oktober**

Dienst 10.00 uur

Cantatedienst 17.00 uur

**Voor deze week en daarna**

De vorige week was ik, hoe kan ik anders als geboren Amsterdammer, met mijn hart in Amsterdam bij allen die verdrietig waren om het overlijden van burgemeester Eberhard van der Laan.

Daarom voor één keer echt Amsterdams gedicht van de dichter J.C. Bloem (1887-1966) over een straat waar ik gedurende een deel van mijn studententijd dagelijks doorheen fietste naar de theologische faculteit of de Dappermarkt of liep naar de Muiderkerk.

De kerk waar ik weer ontdekte hoe goed het is om met elkaar gemeente te zijn. De gemeente met haar voorgangers die mij definitief op het pad van het predikantschap zette.

**DE DAPPERSTRAAT**

Natuur is voor tevredenen of legen.  
En dan: wat is natuur nog in dit land?  
Een stukje bos, ter grootte van een krant,  
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.

Geef mij de grauwe, stedelijke wegen,  
De' in kaden vastgeklonken waterkant,  
De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand  
Door zolderramen, langs de lucht bewegen.

Alles is veel voor wie niet veel verwacht.  
Het leven houdt zijn wonderen verborgen  
Tot het ze, opeens, toont in hun hogen staat.

Dit heb ik bij mijzelf overdacht,  
Verregend, op een miezerigen morgen,  
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.

**Ds. Guus A.V. Fröberg**