

### **Bij de dienst van zondag 22 oktober**

Deze zondag horen het verhaal over de gezing van een verlamde. Maar het gaat over veel meer.

Het gaat over geloof. Over zondenvergeving en hoe de gevestigde geestelijke orde daarop reageert.

Het is een verhaal van opstaan om verder te mogen leven.

We lezen Matteüs 9: 1-8.

Daarnaast staat de lezing uit de brief aan de Efeziërs 4: 22-32

Deze combinatie van schriftlezingen volgens Luthers leesrooster werpt een verrassend licht op de tekst uit het evangelie. Door de genezing van een verlamde te koppelen aan de oproep om je vroegere levenswandel achter je te laten, staren we ons misschien minder blind op de wonderlijke genezing. Het zal dan meer draaien om de vraag wat het betekent dat je je oude leven moet afleggen, zoals je vuile kleren uittrekt en schone aandoet. Doen wij dat en hoe dan?

### **Cantatedienst**

**zondag 22 oktober 17.00 uur**



Uitgevoerd wordt de cantate 'Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort', BWV 126, van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Naast de cantate zingt het koor (met orgelbegeleiding) een motet van Johannes Brahms (1833-1897); Geistliches Lied op.30, 'Lass dich nur nichts dauren mit Trauren'.

De uitvoerenden zijn: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, het West-Nederlands Bach Orkest (o.l.v. Arno Bons), orgelcontinuo en hoefdorgel: Arjen Leistra, de solisten Annette Vermeulen (alt), Hans van Dijk (tenor) en Johannes Vermeer (bas). De algehele muzikale leiding heeft Bas van Houte.

Voorganger is ds. Guus Fröberg

### **Uit de gemeente**

Met Fred en Carina Kal zijn we dankbaar dat Fred maandag 16 oktober weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. (Adres: Staat vanwege privacy redenen niet op de website, alleen in Onderweg.)

### **Ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen**

#### **Wij gedenken Arie Hoogenboezem**

Op maandag 9 oktober is na een periode van afnemende gezondheid en verblijf in het Zonnehuis, in de leeftijd van 88 jaar Arie Hoogenboezem overleden.

Arie was een geboren en getogen Vlaardingen

24 juni 1953 trouwde hij met Maria Lena van Vliet.

Vele jaren woonde zij in de Klaproosstraat.

Toen de plannen concreet werden naar de nieuwe woning in Drieënhuizen te verhuizen, werd Arie ziek en moet hij voor de laatste maanden van zijn leven verhuizen naar het Zonnehuis.

Daar is hij met grote liefde verzorgd.

Zijn vrouw verhuisde naar Vaartland.

Voor beiden was het een groot verdriet om zo gescheiden deze laatste maanden te moeten doorleven.

Nadat hij in Indië was geweest is hij eerst werkzaam geweest als kuiper, bij een fabrikant voor wijnvaten. Later is hij tandtechniker geworden.

Arie heeft genoten van het leven en keek daarop in dankbaarheid terug.

Woensdag 11 oktober is hij in kleine familiekring begraven op de Beukenhof in Schiedam.

Wij zijn in gedachten en gebeden bij mevrouw Hoogenboezem, zoon Aat en de kleinzoon.

**ds. Guus A.V. Fröberg**

## **KINDERKOOR**

NA HET SUCCES VAN VORIG JAAR....

willen we ook dit jaar met de kinderen een **KERSTZANGAVOND** houden op **zaterdag 16 december 2017 om 17 uur**

onder leiding van Arlène Drenkelford, die op geheel eigen wijze, er weer een "spetterend" gebeuren van wil maken!!

Lijkt het je [weer] leuk om mee te doen?

Alle kinderen van basisschoolleeftijd zijn van harte welkom!!

Je kunt je opgeven voor 28 oktober... maar vinden het fijn als je je kind (eren) zo snel mogelijk op geeft, dan kunnen we de leeftijden inventariseren, de liedjes op papier zetten en oefen-cd maken.

Vanaf vrijdag 3 november repeteren we elke week van 15.45 uur tot 16.30 uur in de zaal van de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26.

Voor iets te drinken en wat lekkers wordt gezorgd.

**Aanmelden kan via de e-mail of telefonisch bij:**

Marianne de Wilt, [j.wilt1@chello.nl](mailto:j.wilt1@chello.nl) of

Corrie Vellekoop, tel.010 4347575

## **Koffieochtenden**



In navolging van de succesvolle koffieochtenden in de zomer willen we door het seizoen heen iedere maand ook de kerk openstellen om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

Dit is steeds op een woensdagochtend van 10-12 uur.

In de glazen zaal.

De eerste keer is **woensdagochtend 8 november**.

Van harte welkom.

## **ACTIVITEITENOVERZICHT**

**Berichten kunt u sturen naar**

ds. Guus A.V. Fröberg: [redactie@ambachtoost.nl](mailto:redactie@ambachtoost.nl).

### **Zondag 22 oktober**

Dienst	10.00 uur
Cantatedienst	17.00 uur
Provider/tienerclub	19.00 – 20.30 uur

### **Maandag 23 oktober**

Klussen in en om de kerk	09.00 – 12.30 uur
Clubs: jongens 8-12 jaar	19.15 – 20.15 uur
Avond: Woede en Vergeving - Rehobothkerk	20.00 uur

### **Dinsdag 24 oktober**

Ouderensoos  
Clubs: Meisjes 10-12 jaar  
Cantorij

14.30 - 16.30 uur  
19.00 - 20.00 uur  
20.30 uur

### **Woensdag 25 oktober**

Clubs: Gemengd 6-8 jaar

18.45 - 19.45 uur

### **Donderdag 26 oktober**

Clubs: Meisjes 8-10 jaar  
Advent- en kerstplatform

19.00 - 20.00 uur  
20.00 uur

### **Vrijdag 27 oktober**

Repetitie Messengers

20.00 uur

### **Zondag 29 oktober**

Dienst  
Cobie van de Vlies  
over haar expositie 'Klankkleur'

10.00 uur  
±11.30 uur

## **Voor deze week en daarna**

### **Verdrietig kind, verdrietig gedicht**

Ik ben de herfst.  
Ik ben de regen.  
Ik ben de storm.

Zoek mij maar op,  
ik sta in alle gedichten.

Houd mij maar vast,  
ik heb het koud en ik ben moe,  
en nog zoveel bladeren aan de bomen,  
nog zoveel bladeren overal.

*Toon Tellegen*

### **Ds. Guus A.V. Fröberg**

---

## **Hervormingsdag – 31 oktober avondgebed in de Bethelkerk**



500 jaar geleden was het 31 oktober 1517. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober zijn 95 stellingen tegen misstanden in de Rooms-Katholieke Kerk heeft gepubliceerd. Uiteindelijk leidde het verzet van Luther tot de Reformatie; een breuk met de kerk van Rome.

De laatste decennia zijn veel bruggen geslagen tussen de voormalige tegenstanders. Toch is de breuk nog steeds niet hersteld. We hebben nog een lange weg te gaan, maar hopelijk geen 500 jaar tot we weer herenigd zijn. We willen deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom is er **op 31 oktober** om 19.30 uur een avondgebed in de Bethelkerk. Voorgangers ds. Erwin de Fouw en ds. Guus Fröberg.