

Bij de dienst van zondag 29 oktober

We lezen deze zondag het grootse visioen van Jesaja over het feestmaal op de berg Sion met 'uitgelezen gerechten en belegen wijnen'.

En daarnaast of misschien wel tegenover de gelijkenis van het Koninklijke bruiloftsmaal: Matteüs 22 : 1-14.

Het is een vervreemdende gelijkenis.

Er wordt verteld van een bruiloftsfeest dat een koning voor zijn zoon aanricht.

Het absurde is dat de genodigden weigeren te komen. De dienaren die de uitnodiging kwamen brengen worden gedood.

De woede van de koning is groot -en terecht, denken we - . Hi laten de moordenaars ombrengen en hun stad steekt hij in brand.

Anderen, van de straat gevist, worden uitgenodigd, maar één heeft er geen bruiloftskleding aan en wordt naar buiten gegooid waar 'geween en tandengeknars' is.

'Velen zijn geroepen maar slechts weinig uitverkoren.'

Is dit verhaal te lezen als een harde illustratie bij etiquetteboek 'Hoe hoort het eigenlijk'. Of is er meer over deze gelijkenis te zeggen?

Deze zondag vieren we de Maaltijd van de Heer, delen we brood en wijn.

Aan de dienst werkt de cantorij mee.

Tentoonstelling 'Klankkleur'

Zondag 29 oktober na de dienst (ongeveer 11.30 uur) zal Cobie van der Vlies voor belangstellenden een en ander vertellen over haar schilderijen die in de glazen zaal hangen.

Van harte uitgenodigd!

Hervormingsdag

500 jaar geleden was het 31 oktober 1517. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober zijn 95 stellingen tegen misstanden in de Rooms-Katholieke Kerk heeft gepubliceerd. Uiteindelijk leidde het verzet van Luther tot de Reformatie; een breuk met de kerk van Rome.

De laatste decennia zijn veel bruggen geslagen tussen de voormalige tegenstanders. Toch is de breuk nog steeds niet hersteld. We hebben nog een lange weg te gaan, maar hopelijk geen 500 jaar tot we weer herenigd zijn.

We willen deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Daarom is er om 19.30 uur een avondgebed in de Bethelkerk.

Voorgangers ds. Erwin de Fouw en ds. Guus Fröberg

31 oktober!

Wij gedenken Clara Cornelia van Wijk-van der Kooij

Op dinsdag 17 oktober is in de leeftijd van 94 jaar Clara Cornelia van Wijk-van der Kooij overleden.

Zij was een geboren en getogen Vlaardingen.

Na voor haar zeer zware oorlogsjaren trouwde zij 23 januari 1946.

Het gezin woonde op een aantal jaren in Maassluis na, steeds in Vlaardingen.

Zij heeft heel haar leven altijd kunnen genieten van de kleine vreugden die het leven bood.

Ruim een jaar geleden moest zij verhuizen naar Vaartland.

Het geloof was een vast basis voor haar leven.

Vrijdag 20 oktober is zij na een dienst van Woord en gebed in familiekring begraven op de begraafplaats Holy.

Wij zijn in gedachten en gebeden bij de drie dochters, de zoon, de kleinkinderen en achterkleinkinderen.

ds. Guus A.V. Fröberg

Alvast over de Bethelbijzonderdienst van 5 november

Er wordt hard en enthousiast gewerkt aan de dienst.

Thema van de dienst is 'loslaten'.

Vele malen laten we iemand los, laten we elkaar los.

Wij krijgen allemaal in verschillende leeftijdsfasen te maken met 'loslaten'.

Je ging van de lagere/basisschool naar de middelbare school en moest daarmee je oude vertrouwde omgeving loslaten, in het beste geval ontmoette je wat bekenden op de nieuwe school, maar verder was alles nieuw.

We laten vertrouwde plekken los, we verhuizen, slechts de herinneringen blijven.

We moeten allemaal in ons leven mensen loslaten: je groeit uit elkaar, een scheiding, je verhuist, een nieuwe werkkring met nieuwe collega's of een geliefde komt te overlijden.

Loslaten.

Er zijn zoveel verhalen over te vertellen.

Heeft u, heb je een verhaal dat u /je wilt delen in de kerkdienst?

We zien naar de dienst uit.

Enthousiaste medewerking wordt verleend door The Messengers.

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op 5 november a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om *aardappelpuree* in te leveren.

De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op zondag, kunt u ook nog naleveren.

Hartelijk dank voor de medewerking,

Jos van den Boogert

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 29 oktober

Dienst	10.00 uur
Provider/tienerclub	19:00 - 20:30 uur

Maandag 30 oktober

Klussen in en om de kerk	09:00 - 12:30 uur
--------------------------	-------------------

Dinsdag 31 oktober

Ouderensoos	14.30 - 16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jr/jongens 8-12 jr	19:00 - 20:00 uur
Avondgebed Hervormingsdag	19.30 uur
Cantorij	20:30 uur

Woensdag 1 november

Bijbelleerhuis	10.30 uur
Clubs: Gemengd 6-8 jaar	18:45 - 19:45 uur

Donderdag 2 november

Clubs: Meisjes 8-10 jaar	19:00 - 20:00 uur
Basiscatechese	19.00 - 20.00 uur
Advent- en kerstplatform	20.00 uur

Vrijdag 3 november

Repetitie kinderkoor	15.45 tot 16.30 uur
Repetitie Messengers	20:00 uur

Zaterdag 4 november

Oud papier Goudenregenstraat	08.30 - 12.00 uur
------------------------------	-------------------

Zondag 5 november

Dienst (Bethel Bijzonder)	10.00 uur
---------------------------	-----------

Voor deze week en daarna**Wandelaar** (*Antonio Machado (1875 – 1939)*)

Wandelaar, je sporen
zijn de weg, en zij alleen;
wandelaar, er is geen weg,
de weg ontstaat in het gaan.
Gaandeweg ontstaat de weg,
en als je omkijkt
zie je de baan die nooit meer betreden zal worden.
Wandelaar, er is geen weg,
slechts een kielzog in de zee.

Ds. Guus A.V. Fröberg