

Bij de dienst van 5 november

Bethelbijzonderdienst

Thema van de dienst is 'loslaten'.

Vele malen laten we iets of iemand los, laten we elkaar los.

Wij krijgen allemaal in verschillende leeftijdsfasen te maken met 'loslaten'.

Je ging van de lagere/basisschool naar de middelbare school en moest daarmee je oude vertrouwde omgeving loslaten, in het beste geval ontmoette je wat bekenden op de nieuwe school, maar verder was alles nieuw.

We laten vertrouwde plekken los, we verhuizen, slechts de herinneringen blijven.

We moeten allemaal in ons leven mensen loslaten: je groeit uit elkaar, een scheiding, je verhuist, een nieuwe werkring met nieuwe collega's of een geliefde komt te overlijden.

Een dienst met verhalen, persoonlijke verhalen voor jong en oud over loslaten.

We lezen Matteüs 4 : 18-25, de roeping van de eerste discipelen. Over loslaten gesproken. Simon, Andreas, Jakobus en Johannes lieten hun zekere bestaan als vissers voor wat het was, lieten iedereen en alles los om Jezus te volgen.

Waar begonnen ze aan? Als die vraag op dat moment aan hen gesteld was dan hadden ze het zelf misschien niet geweten.

In deze tijd had het een topaflevering van het TV programma 'Ik vertrek' kunnen worden.

Enthousiaste medewerking wordt verleend door The Messengers, Juliette van der Pol en het team van de Bethelbijzonderdiensten.

Van harte welkom!

Uit de gemeente

Vorige week is Jaap Mostert, Willem de Zwijgerlaan 270, vanuit het ziekenhuis naar het Zonnehuis gegaan.

Hij verblijft nu op de afdeling Revalidatie 2. Wij wensen hem en zijn vrouw Gerda veel sterkte en een kaartje is altijd welkom.

Ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op 5 november a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om **aardappelpuree** in te leveren.

De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op zondag, kunt u ook nog naleveren.

Hartelijk dank voor de medewerking,

Jos van den Boogert

Koffieochtend op woensdagochtend



In navolging van de succesvolle koffieochtenden in de zomer willen we door het seizoen heen iedere maand ook de kerk openstellen om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

Dit is steeds op een woensdagochtend van 10-12 uur.

In de glazen zaal.

De eerste koffieochtend is woensdagochtend 8 november.

Van harte welkom.

Volgende data zijn:

13 december, 17 januari, 14 februari, 14 maart, 18 april, 16 mei en 13 juni.

Zaterdagmiddagontmoeting

18 november

Deze middag gaan we groen met de 'stichting voor boombehoud Vlaardingen'. Nelleke van de Luit zal vertellen hoe belangrijk groen voor ons allemaal is. Meer groen kan de wateroverlast beperken, brengt verkoeling bij warm weer, heeft een gunstige invloed op concentratie en nog veel meer. We kunnen daar zelf daadwerkelijk aan bijdragen, dat is wat de bomenstichting beoogt.

Bethelkerk

Zaterdagmiddag 18 november, 16.00 uur.

Stelling van de maand november:

Het feest van Sint Maarten (11 november) is leuker dan Halloween.

(reacties naar predikant@ambachtoost.nl)

Pompoenopbrengst

De opbrengst van de pompoen verkoop door Hans van der Gaag is €350,-, bestemd voor de hulp op St. Maarten.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 5 november

Dienst (Bethel Bijzonder)	10.00 uur
Provider/tienerclub	19:00 - 20:30 uur

Maandag 6 november

Klussen in en om de kerk	09:00 - 12:30 uur
Moderamen wijkkerkenraad	19.30 uur

Dinsdag 7 november

Ouderensoos	14.30 - 16.30 uur
Clubs:	
meisjes 10-12 jr/jongens 8-12 jr	19:00 - 20:00 uur
Cantorij	20:30 uur

Woensdag 8 november

Koffieochtend	10.00 - 12.00 uur
Clubs: Gemengd 6-8 jaar	18:45 - 19:45 uur

Donderdag 9 november

Clubs: Meisjes 8-10 jaar	19:00 - 20:00 uur
Basiscatechese	19.00 - 20.00 uur

Vrijdag 10 november

Repetitie kinderkoor	15.45 tot 16.30 uur
Repetitie Messengers	20:00 uur

Zaterdag 11 november

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur

Zondag 12 november

Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna

Luther (*Willem de Mérode* 1887-1939)

Hij was en bleef een drift gebonden boer,
die zingen kon zodat het klooster dreunde,
's Avonds sloeg hij verwoed op schonk en schoer,
en niet de duivel, maar hij brulde en kreunde.

Tussen zijn lachlust en bezetenheid,
dit felle en onverhoeds vagebondeeren,
is jarenlang hij slingerend geleid,
totdat hij zweeg voor 't aangezicht des Heeren.

Hij voelde door zijn afgebeulde bloed
Gods vrijmacht van genade zuiv'rend stromen;
hij, een nieuw schepsel, profeteerde en zong,

en heeft met de oude drift en nieuwe moed,
den kamp met kerk en keizer opgenomen,
omdat de Heer hem op de knieën dwong.

Ds. Guus A.V. Fröberg