

Bij de dienst van 12 november

Deze zondag verlaten we het kerkelijk leesrooster om het rooster van de wereld te volgen.

Vrijdag 10 november is mantelzorgdag. In grote delen van het land wordt op 11 november St. Maarten gevierd.

Deze elementen komen samen op deze zondag.

We lezen Deuteronomium 30 : 11-15 en Lucas 10:25-37, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

Mantelzorgzondag

12 november 2017 in de Bethelkerk

Het is goed om de mantelzorgers jaarlijks in het zonnetje te zetten.

We geven de mantelzorgers een bloem.

Sinds 2013 is dat de gerbera!

U weet wel, die prachtige bloem, die vaak gesteund wordt door een ijzerdraadje dat kunstig om de steel is gewikkeld.

De gerbera zelf staat voor ons symbool voor de mens die zorg nodig heeft, het ijzerdraadje voor de mantelzorg die steun geeft aan een prachtige bloem.

Want hoewel je steun nodig hebt, hoeft nog lang niet uitgebloeid te zijn.

Omgekeerd geldt hetzelfde.

De bloem is ook beeld van de mantelzorger zelf, die af en toe een steuntje, een duwtje, nee draadje in de rug nodig heeft.

Opdat ook de mantelzorger blijft bloeien.

Laat duizend gerbera's bloeien.

Hartelijk dank,

Alle gemeenteleden van Ambacht Oost en daarbuiten die de afgelopen weken op enigerlei wijze via bloemen, kaarten, mails en telefoon hun belangstelling hebben getoond en mij beterschap hebben gewenst, nadat ik in het ziekenhuis ben gedotterd en een stent geplaatst heb gekregen na een hartinfarct, wil ik van harte bedanken voor hun steun.

Het gaat gelukkig op dit moment weer de goede kant op en ik hoop binnen niet al te lange tijd, weer voorzichtig plaats te nemen achter de speeltafel van de Bethelkerk om de samenzang te begeleiden.

Een hartelijke groet,

Guus Korpershoek

Zaterdagmiddagontmoeting

18 november

Deze middag gaan we groen met de 'stichting voor boombehoud Vlaardingen'. Nelleke van de Luit zal vertellen hoe belangrijk groen voor ons allemaal is. Meer groen kan de wateroverlast beperken, brengt verkoeling bij warm weer, heeft een gunstige invloed op concentratie en nog veel meer. We kunnen daar zelf daadwerkelijk aan bijdragen, dat is wat de bomenstichting beoogt.

Bethelkerk

Zaterdagmiddag 18 november, 16.00 uur.

Kerstmarkt Ambacht-Oost 2017

Ook dit jaar willen wij weer een kerstmarkt houden op **vrijdag 8 december** a.s. van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Kijk uw kerstspullen weer eens na, misschien zijn er dingen die u niet meer gebruikt? Dan maakt u er een ander blij mee, en de opbrengst is ditmaal o.a. voor MS-Anders, informatie www.ms-anders.nl.

U kunt uw spullen inleveren op: maandag 4 dec. 9-12 uur, dinsdag 5 dec. 14-16 uur, woensdag 6 dec. 19-20 uur donderdag 7 dec. 14-16 uur en vrijdag 8 dec. 10-12 uur.

Ook verzorgen wij weer de **kerstpost** in VLAARDINGEN in samenwerking met voetbalvereniging CWO, u kunt deze post voorzien van postcode en voor € 0,35 per stuk, inleveren op zondag 3 dec. na de dienst, op bovengenoemde tijden en op de kerstmarkt, voorzien van contante betaling.

Medewerkers zijn van harte welkom!

Wilt u bakken, koekjes of zo.....,of helpen uitpakken en klaar zetten? Kerststukjes maken, zelf nog een leuk idee hebben, of gewoon een handje helpen? Verkopen op de avond zelf? Opruimen?

Vele handen maken licht werk.

Meldt u aan! Geef U op of info bij:

Corrie Vellekoop tel. 4347575 of Marianne de Wilt j.wilt1@chello.nl

we hopen er met elkaar weer een fijne avond van te maken!!

Kerstmarkt 2017 Ambacht-Oost



Burg. Verkadesingel 26

**Vrijdag 8 december
van 18.00 - 21.00 uur**

- **Verkoop bruikbare kerstartikelen**

(inleveren van spullen 4 dec. 9-12 uur, 5 dec. 14-16 uur, 6 dec. 19-20 uur, 7 dec. 13-16 uur en 8 dec. 10-12 uur in de Bethelkerk)

- **Diverse huisvlijt**

- **Oliebollen**

- **Kerststukjes, planten en bloembollen**

- **Lekkere versnaperingen, koffie, thee en glühwein**

- **Verkoop heerlijke kerstkoekjes**

- **Kerstpost inleveren voor Vlaardingen, voorzien van adres met postcode tegen contante betaling à € 0,35** *(inleveren na de dienst op 3 december en op bovengenoemde tijden en op de Kerstmarkt).*



De opbrengst is dit maal o.a. bestemd voor: MS-Anders



Al 20 jaar knokt MS-Anders voor een betere kwaliteit van het leven van mensen met Multiple Sclerose. Wij gaan dóór daar waar anderen afhaken.



We hopen met elkaar op een gezellige, drukke avond!

Stelling van de maand november:

Het feest van Sint Maarten (11 november) is leuker dan Halloween.
(reacties naar predikant@ambachtoost.nl)

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 12 november

Dienst	10.00 uur
Provider/tienerclub	19:00 - 20:30 uur

Maandag 13 november

Klussen in en om de kerk	09:00 - 12:30 uur
--------------------------	-------------------

Dinsdag 14 november

Ouderensoos	14.30 - 16.30 uur
Clubs:	
meisjes 10-12 jr/jongens 8-12 jr.	19:00 - 20:00 uur
Cantorij	20:30 uur

Woensdag 15 november

Clubs: Gemengd 6-8 jaar	18:45 - 19:45 uur
-------------------------	-------------------

Donderdag 16 november

Clubs: Meisjes 8-10 jaar	19:00 - 20:00 uur
Basiscatechese	19.00 - 20.00 uur

Vrijdag 17 november

Repetitie kinderkoor	15.45 uur tot 16.30 uur
Repetitie Messengers	20:00 uur

Zaterdag 18 november

Zaterdagmiddagontmoeting	16.00 uur
--------------------------	-----------

Zondag 19 november

Dienst	10.00 uur
--------	-----------

Voor deze week en daarna

Dit gedicht hoort nog bij de Bethelbijzonderdienst van afgelopen zondag met het thema 'loslaten'. Met dank aan Irene van Katwijk.

Om los te laten is liefde nodig (Nelson Mandela)

Loslaten betekent niet dat het me niet meer uitmaakt,
het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan doen.

Loslaten betekent niet mijzelf afsluiten,
het is het besef dat ik een ander niet kan beheersen.

Loslaten betekent machteloosheid toegeven,
wat betekent dat ik het resultaat niet in handen heb.

Loslaten betekent niet in het middelpunt staan en alles beheersen,
maar anderen toestaan hun eigen weg te gaan.

Loslaten betekent niet treiteren, schelden of ruzie maken,

maar zoeken naar eigen tekortkomingen en die verbeteren.

Loslaten betekent niet alles naar eigen hand zetten,
maar erdoor groeien en leven in het hier en nu.

Loslaten betekent niet oordelen,
maar de ander toestaan mens te zijn.

Loslaten betekent niet ontkennen maar accepteren.
Loslaten betekent niet zorgen voor, maar geven om.
Loslaten betekent minder vrezen en meer beminnen.

Ds. Guus A.V. Fröberg