

Bij de dienst van 26 november

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we hen die het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan.

We lezen deze zondag Jesaja 65 : 17-23 en Matteüs 25 : 1-13, 'de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes' zoals we dit verhaal zijn gaan noemen.

Het is een verhaal over de duisternis en het licht.

Over de komst van de bruidegom in de nacht en het licht dat brandt.

De gelijkenis wordt hiermee een verwijzing naar de Paasnacht, 'de moeder alle nachten' naar een woord van Augustinus.

Hoe diep de duisternis, het licht van Pasen blijft in ons midden, zal altijd weer ontstoken worden.

Licht dat nooit meer dooft.

In deze dienst noemen we hun namen en steken we een kaars aan ter gedachtenis.

Tevens wordt aan de nabestaanden een kruisje met daarop de naam van de overledene meegegeven. Deze kruisje hebben niet lang na de datum van overlijden een plek gekregen in de stilteruimte van de kerk.

Tenslotte ontvangt de familie een kaart.

Na de dienst is er voor allen die dit wensen gelegenheid om een lichtje ter gedachtenis aan te steken.

Aan deze dienst werkt de cantorij o.l.v. Ed Saarloos mee.

Verder zijn we blij en dankbaar dat Guus Korpershoek deze zondag weer zijn medewerking verleent.

Voorgangers zijn ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen.

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op zondag 3 december a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om blikken kippensoep in te leveren.

De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op zondag, kunt u ook nog naleveren.

Hartelijk dank voor de medewerking

Jos van den Boogert

Kerstmarkt Ambacht-Oost 2017

Ook dit jaar willen wij weer een kerstmarkt houden op **vrijdag 8 december** a.s. van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Kijk uw kerstspullen weer eens na, misschien zijn er dingen die u niet meer gebruikt? Dan maakt u er een ander blij mee, en de opbrengst is ditmaal o.a. voor MS-Anders, informatie www.ms-anders.nl.

U kunt uw spullen inleveren op: maandag 4 dec. 9-12 uur, dinsdag 5 dec. 14-16 uur, woensdag 6 dec. 19-20 uur donderdag 7 dec. 14-16 uur en vrijdag 8 dec. 10-12 uur.

Ook verzorgen wij weer de **kerstpost** in VLAARDINGEN in samenwerking met voetbalvereniging CWO, u kunt deze post voorzien van postcode en voor € 0,35 per stuk, inleveren op zondag 3 dec. na de dienst, op bovengenoemde tijden en op de kerstmarkt, voorzien van contante betaling.

Medewerkers zijn van harte welkom!

Wilt u bakken, koekjes of zo.....,of helpen uitpakken en klaar zetten?
Kerststukjes maken, zelf nog een leuk idee hebben, of gewoon een handje helpen? Verkopen op de avond zelf? Opruimen?
Vele handen maken licht werk.
Meldt u aan! Geef U op of info bij:
Corrie Vellekoop tel. 4347575 of Marianne de Wilt j.wilt1@chello.nl
we hopen er met elkaar weer een fijne avond van te maken!!

Terugblik zaterdagmiddagontmoeting 18 november

Te gast Nelleke van der Luit van de Stichting tot boombehoud.

Ze begint haar verhaal:

"Ik ben een echte bomenliefhebber en het begon met fotograferen".

We bewonderen de resultaten. Prachtige foto's een meerstammige eik in Normandië, 800 tot 1000 jaar oud. Ook in Normandië een kapeleik, in de holte worden missen opgedragen. Een zilveresdoorn in park 't Loo.

Indrukwekkende bomen. Het gaat om meer dan de schoonheid van de boom, de geschiedenis, het verhaal dat de boom vertelt.

Er zijn bijvoorbeeld kerkbomen. Naast kerkcentrum Holy staat de hemelboom.

Naast de Pax Christi 12 zgn. apostelbomen. Rondom de Grote Kerk 26 linden, 26 letters om woorden te vormen. Rondom de kerk symboliseren ze het woord van God. Op het Emmaplein de vrijheidsboom, ter nagedachtenis van de bevrijding. Aan de Mozartlaan de oudste Magnolia.

De boomstichting heeft een regelmatig overleg met de gemeente. Bij renovaties en andere werkzaamheden dreigen er onnodig bomen te sneuvelen. Dat is slecht voor het leefklimaat in de stad. Een boom van 20 meter hoog met een bladoppervlak van 1200 vierkante meter kan 18 kg CO2 absorberen en 13 kg zuurstof produceren. Als je die vervangt door nieuwe aanplant duurt het zo'n 20 jaar voor de nieuwe boom dat ook levert. Dus waakzaamheid is nodig.

Hieronder een lijstje van de voordelen van bomen:

- Filtering van verontreinigende stof- en gasdeeltjes.
- Microklimaat, luchtvochtigheid en temperatuur.
- Reductie van geluidsoverlast.
- Ontspanning en stressreductie in de woonomgeving.
- Vermindering van wind.
- Waterhuishouding.
- Waarde van vastgoed.
- Biodiversiteit.
- Functie in het landschap en beeldbepaling in steden.

Al met al genoeg redenen om bomen in ere te houden. Een boeiende en leerzame middag.

Marian Kalmijn-van der Lecq

Afgelopen zondag

lazen we in de dienst de tekst uit Matteüs 25, 31-46.

In deze lezing zegt Jezus dat je alles wat je voor de ander doet, eigenlijk ook voor Hem doet. En Jezus noemt dan een aantal dingen die je voor een ander kunt doen. Voordat de kinderen naar de kindernevendienst gingen kregen zij een briefje en konden voorlezen wat zij zouden kunnen doen voor anderen.

Ik had wat extra briefjes gemaakt en gelegd bij de uitgang zodat ook de gemeenteleden een briefje mee konden nemen. De briefjes waren echter al snel op. Daarom nog een keer in deze Onderweg herhalen wat er op de briefjes

stond. Het is geschreven voor kinderen, maar met een beetje fantasie kunt u wel bedenken wat u ermee kunt doen.

- Mensen die honger hebben, eten geven. Bijvoorbeeld via de voedselbank, of samen met je ouders iemand op straat.
- Mensen die dorst hebben, drinken geven, bijvoorbeeld door geld te geven voor mensen in en warm, arm land.
- Mensen die geen kleding hebben, kleding geven. Door samen met je ouders je kast op te ruimen en oude kleding die nog goed is naar de weggeefwinkel of naar de kringloopwinkel brengen.
- Mensen die er niet bij horen bezoeken. Misschien ken je iemand op school die gepest wordt of iemand die heel alleen is.
- Mensen die ziek zijn bezoeken. In het ziekenhuis of misschien weet de pastor wel iemand die het gezellig vindt als je langskomt.
- Mensen die gevangen zitten bezoeken. Of een kaart of brief sturen, of iets doen voor Amnesty International.

Met een hartelijke groet,
pastor Marja Griffioen

Giften

Via Diny Zuidgeest mochten we een gift van € 20,00 ontvangen voor de wijkkas. Waarvoor onze hartelijke dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 26 november

Provider/tienerclub	19:00 - 20:30 uur
Taizégebed, Lucaskerk	19.00 uur

Maandag 27 november

Klussen in en om de kerk	09:00 - 12:30 uur
--------------------------	-------------------

Dinsdag 28 november

Ouderensoos	14.30 - 16.30 uur
Clubs:	
meisjes 10-12 jr/jongens 8-12 jr	19:00 - 20:00 uur
Cantorij	20:30 uur

Woensdag 29 november

Clubs: Gemengd 6-8 jaar	18:45 - 19:45 uur
Wijkkerkenraad	20.00 uur

Donderdag 30 november

Clubs: Meisjes 8-10 jaar	19:00 - 20:00 uur
Basiccatechese	19.00 - 20.00 uur
Woede en Vergeving 3e avond	20.00 uur
Repetitie Glorious Touch	20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 1 december

Repetitie kinderkoor	15.45 - 16.30 uur
Repetitie kinderkerstspel	16.30 - 17.30 uur
Repetitie Messengers	20:00 uur

Zondag 2 december

Dienst	10.00 uur
Cantatedienst	17.00 uur
Provider/tienerclub	19:00 - 20:30 uur

Voor deze week en daarna

Overal en nergens

Ik ruik je in de linde,
ik ruik je in de rozen.
Ik ruik je in kamille,
in jasmijn en in frambozen.
Ik ruik je in het fluitenkruid
en in de berenklauw.
Overal en nergens ruik ik jou.

Ik proef je in de pruimen,
ik proef je in de bessen.
Ik proef je in de bron
als ik mijn dorst probeer te lessen.
Ik proef je in de druiven,
ik proef je in de dauw.
Overal en nergens proef ik jou.

Ik hoor je in de branding,
ik hoor je in de meeuwen.
Ik hoor je in hun vleugelslag,
ik hoor je als ze schreeuwen.
Ik hoor je in de leeuwerik,
de merel en de kauw.
Overal en nergens hoor ik jou.

Ik voel je in de hagel,
ik voel je in de regen.
Ik voel je in het briesje
dat de blaadjes laat bewegen.
Ik voel je in de warmte,
ik voel je in de kou.
Overal en nergens voel ik jou.

Ik zie je in de beken,
ik zie je in de stenen,
Ik zie je in een berg
die door het maanlicht wordt beschenen.
Ik zie je in de hemel,
in het grijs en in het blauw.
Overal en nergens zie ik jou.

*Uit 'doodgewoon'
geschreven door Bette Westera
geïllustreerd door Sylvia Weve*

Ds. Guus A.V. Fröberg

Serious Request (vervolg)

Ook afgelopen zondag zijn wij aan de slag gegaan met onze gezamenlijke actie voor Serious Request. Wat wij voor creatiefs aan het maken zijn, is nog even een verrassing.

De komende week zullen we hiermee verder gaan in het kerkcentrum van Holy. Het eetbare gedeelte zullen we pas in de week voor 10 december gaan maken voor de verkoop in Holy. Het leuke is dat wij al wel horen dat de ijzerkoekjes die wij willen maken erg geliefd zijn...

Wij gaan op de volgende datums een verkoop houden:

10 december in kerkcentrum Holy.

17 december in de Bethelkerk.

Beide keren na de dienst.

Dan kunt u er misschien alvast rekening mee houden.

Wij zullen u op de hoogte houden.

Namens de jeugd en leiding,

Peter Schlebaum en Marianne Schipper

Taizéviering

Zondag 26 november, 19.00 uur
In de Heilige Lucaskerk,
Hoogstraat 26 a/b
Vlaardingen



We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte.

In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.

De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.

Iedereen van harte uitgenodigd!

Aanvang om 19.00 uur.

Namens de voorbereidingsgroep:

Gezina van Bohemen

en

Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)

tel.: 010 434 84 33

E-mail: predikant@ambachtoost.nl