

Bij de dienst van 4 maart

Dit is de derde zondag van veertigdagentijd.

We zijn deze zondag met Jezus en zijn leerlingen in Jeruzalem, ten tijde van het Joodse Paasfeest, Pesach of Pascha.

We zijn op het plein van de tempel, waar het een gezellige boel is met geldwisselaars, duivenverkopers en ook runderen en schapen. De dieren werden daar verkocht om een offer te kunnen brengen. De geldwisselaars waren er aanwezig om geld te wisselen voor tempelgeld. Daarmee kon je ook offeren. Vergelijk het met de collectebonnen die het mogelijk maken je gift van de belasting af te trekken.

Jezus gaat hier te keer tegen de handelaren en veegt het tempelplein schoon.

Wat heeft deze actie te betekenen?

Jezus geeft geen direct antwoord.

Op de vraag 'wat geeft u het recht om dit te doen?' antwoord Hij met een verwijzing naar de opstanding, wat het allemaal niet gemakkelijker maakt om te begrijpen.

We lezen Johannes 2 : 12-22 en Jeremia 26 : 1-15, de profetische kritiek op de verwording van de tempelcultus.

In deze dienst delen we brood en wijn, vieren we de Maaltijd van de Heer.

Aan de dienst werkt o.a. de cantorij o.l.v. Ed Saarloos mee.

Na de dienst zal Theo Miltenburg zal ons vertellen en vragen beantwoorden over het 'Rotterdams ongedocumenteerden steunpunt. (ROS) Dat is een organisatie die vluchtelingen zonder papieren steunt. Het is één van de collectedoelen van de vastenactie.

Uit de gemeente

Het was feest in de Hogelaan, de vlag hing uit. De behandeling van Ben van Dorp is deze keer geslaagd. Ben en Marjan kunnen weer met vertrouwen de toekomst in kijken

Jaap Mostert*) verblijft nu in Schiewaegh, centrum voor wonen, zorg en welzijn, Nieuwe Damlaan 759, 3119 AT in Schiedam. Het lopen gaat steeds moeilijker waardoor het thuis zijn niet meer mogelijk is. Hopelijk kan er nog een plekje dichterbij gevonden worden, dat zou fijn zijn. Een kaartje ter bemoediging is welkom.

*) Wegens privacy redenen staan privé adressen niet op de site, alleen in Onderweg

ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen

Op weg naar Pasen

1 Avondgebeden in de veertigdagentijd

Het lied 'Hier is een stad gebouwd' is de rode draad voor de avondgebeden dit jaar.

Op 7 maart gaat het over veiligheid in de stad. Biedt de stad veiligheid of juist niet?

Kees Haas gaat voor en Guus Korpershoek zorgt voor muzikale ondersteuning. 7 maart half acht 's avonds in de Bethelkerk.

Let op er is om zes uur geen maaltijd.

2 Paaskaarten

Ook dit jaar willen de diakenen u een paaskaart aanbieden om die te sturen naar een gevangene in een Nederlandse gevangenis. De kaart en een adres krijgt u van ons. We vragen u er een postzegel op te plakken. De kaarten worden zeer gewaardeerd door de gevangenen.

Op **zondag 11 maart** staan we in de glazen zaal met de kaarten en de adressen. We hopen dat u een kaart meeneemt.

De diakenen

3 Crucifixion

Op Goede Vrijdag, 30 maart, zal Christelijk Kamerkoor Maassluis haar medewerking verlenen aan de dienst met 'the Crucifixion' van John Stainer. De 'Crucifixion' is in 1887 gecomponeerd door de Engelse componist John Stainer.

Meer dan een passie, zoals bekend van Bach, is 'The Crucifixion' een meditatie naar aanleiding van gedeelten uit de lijdensgeschiedenis.

Om dit werk nader in te leiden is er op **woensdag 14 maart** een avond in de Bethelkerk. Aanvangstijd 20.00 uur

Hier willen iets over de geschiedenis van dit prachtige, veel uitgevoerde muziekstuk vertellen en op het muziekstuk, de tekst, nader ingaan.

Van harte welkom,

ds. Guus Fröberg, predikant@ambachtoost.nl

Het is handig als u zich via bovenstaande mailadres van te voren opgeeft.

Woede en vergeving in de liturgie

Datum: maandag 5 maart

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: kerkelijk centrum De Dijk

Maassluisdijk 5

ds. Guus Fröberg en Lydia Roosendaal

Bijbelleerhuis

Woensdag 7 maart vervolgen we onze spannende lezing van het boek Job. We beginnen met hoofdstuk 19 bekend door een van de beroemdste aria's uit Händels Messiah: 'I know that my Redeemer liveth'.

Om te vervolgen met de slothoofdstukken te beginnen bij Job 38 'Antwoord uit het onweer'.

Aanvang 10.30 uur.

LENTEMARKT 14 APRIL 2018 9 -12 uur!

Ambacht-Oost organiseert weer de jaarlijkse "rommel-", boeken- en plantjesmarkt!

Ook zijn er weer mooie prijzen te winnen met het Rad van Avontuur!!

Dus....ruim uw kasten weer eens op, en maakt andere blij!

Wil je helpen met de markt?

Klaarzetten...of iets lekkers voor bij de koffie bakken.?

Alle hulp is welkom!

Geef je op bij Corrie. 4347575 of Marianne j.wilt1@chello.nl

Ook het inleveren van b.v. D.E punten (a.u.b. geteld) bij Corrie!

Inleveren voor div. voor de markt:

- maandag 9 april 10-12 uur,
- dinsdag 10 april 14-16 uur,
- woensdag 11 april 19-20.30 uur,
- donderdag 12 april 10-12 en 14-16 uur en
- vrijdag 13 april 10-12 uur.

We hopen op mooie spullen, prima weer, goede opbrengst en veel gezelligheid!!

Giften

Via Marja Griffioen kwam er een gift van €25,- voor de wijkkas.
Waarvoor onze dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 4 maart

Dienst	10.00 uur
Provider/tienerclub	19.00 - 20.30 uur

Maandag 5 maart

klussen rond en in de kerk	09.00 - 12.00 uur
----------------------------	-------------------

Dinsdag 6 maart

Ouderensoos	14.30 - 16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jr/jongens 8-12 jr	19.00 - 20.00 uur
Cantorij	20.30 - 22.00 uur
Vergadering secties pastoraat	19.30 uur

Woensdag 7 maart

Clubs: Gemengd 6-8 jaar	18.45 - 19.45 uur
Avondgebed	19.30 uur
Moderamen Wijkkerkenraad	19.30 uur

Donderdag 8 maart

Clubs: Meisjes 8-10 jaar	19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch	20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 9 maart

Messengers	20.00 - 22.00 uur
------------	-------------------

Zaterdag 10 maart

Oud papier Verploegh Chasséplein	08.30 - 12.00 uur
----------------------------------	-------------------

Zondag 11 maart

Dienst	10.00 uur
Provider/tienerclub	19.00 - 20.30 uur

Voor deze week en daarna:

In de veertigdagentijd sluiten we met de gedichten aan bij het thema 'Hier is een stad gebouwd' van de avondgebeden.

Met deze week dank aan Ellen Haas en Cora de Koning die dit gedicht gebruikten in het eerste avondgebed.

De kleine Jesaja van Rotterdam (Karel Eijkman)

Luister naar mij, hoe ik met mijn hond op pad
in de oorlog toen ik nog klein was
zwierf in een hopeloos verwoeste stad
toen het puin nog mijn speelterrein was.

Het was een nare, rare kaalgeslagen troep toen
ik dacht dat niets meer ooit zou groeien.
Ik dacht dat niets het ooit nog zou doen
toen ik opeens die klaproos zag bloeien.

Toen wist ik, eens komt er een einde aan
aan dat gedonder van kanonnen
eens zal deze woestenij in bloei weer staan
eens geeft de oorlog zich gewonnen.

Op ieder godgeklaagd terrein
zullen toch klaprozen blijven komen.
Dat blijft, dat zal altijd zo zijn
dat wordt ons nevernooitniet afgenomen.

Want tussen plastic en colablik
zijn de klaprozen niet klein te krijgen
zij bloeien tot hun laatste snik
met alle weerbarstigheid hun eigen.

Word zelf zo'n klaproos, als je kan.

Ds. Guus A.V. Fröberg