

Bij de dienst van 11 maart

Dit is de vierde zondag van veertigdagentijd.

Deze zondag gaat ds. Ruben van Zwieten bij ons voor. Geen onbekende voor ons.

Paasgroet

Ook dit jaar willen de diakenen u een paaskaart aanbieden om die te sturen naar een gevangene in een Nederlandse gevangenis. De kaart en een adres krijgt u van ons. We vragen u er een postzegel op te plakken. De kaarten worden zeer gewaardeerd door de gevangenen.

Na de dienst staan we in de glazen zaal met de kaarten en de adressen. We hopen dat u een kaart meeneemt.

De diakenen

Op weg naar Pasen

1 Avondgebeden in de veertigdagentijd

Het lied 'Hier is een stad gebouwd' is de rode draad voor de avondgebeden dit jaar. Op 14 maart staat het couplet:

*'Leven is overal
tussen fabriek en flat
bloemen en kinderspel,
licht op muziek gezet'*

centraal. Carla van Ee zal samen met leerlingen van de Jan Ligthartschool dit tot leven brengen.

Karin van Ee en de leerlingen van de gitaarzolder dragen muzikaal een steentje bij.

Woensdagavond 19.30 Bethelkerk

2 Crucifixion

Op Goede Vrijdag, 30 maart, zal Christelijk Kamerkoor Maassluis haar medewerking verlenen aan de dienst met 'the Crucifixion' van John Stainer. De 'Crucifixion' is in 1887 gecomponeerd door de Engelse componist John Stainer.

Meer dan een passie, zoals bekend van Bach, is 'The Crucifixion' een meditatie naar aanleiding van gedeelten uit de lijdensgeschiedenis.

Om dit werk nader in te leiden is er op **woensdag 14 maart** een avond in de Bethelkerk. Aanvangstijd 20.00 uur

Hier willen iets over de geschiedenis van dit prachtige, veel uitgevoerde muziekstuk vertellen en op het muziekstuk, de tekst, nader ingaan.

Van harte welkom,

ds. Guus Fröberg, predikant@ambachtoost.nl

Het is handig als u zich via bovenstaande mailadres van te voren opgeeft.

LENTEMARKT 14 APRIL 2018 9 -12 uur!

Ambacht-Oost organiseert weer de jaarlijkse "rommel-", boeken- en plantjesmarkt!

Ook zijn er weer mooie prijzen te winnen met het Rad van Avontuur!!
Dus....ruim uw kasten weer eens op, en maakt andere blij!

Wil je helpen met de markt?

Klaarzetten...of iets lekkers voor bij de koffie bakken.?

Alle hulp is welkom!

Geef je op bij Corrie: 010 4347575 of Marianne: j.wilt1@chello.nl

Ook het inleveren van b.v. DE punten (a.u.b. geteld) bij Corrie!

Inleveren voor div. voor de markt:

maandag 9 april 10-12 uur,

dinsdag 10 april 14-16 uur,

woensdag 11 april 19-20.30 uur,

donderdag 12 april 10-12 en 14-16 uur en

vrijdag 13 april 10-12 uur.

We hopen op mooie spullen, prima weer, goede opbrengst en veel gezelligheid!!

Running dinner en lunch

Dit jaar willen we weer een *running dinner* organiseren.

Om alvast in de agenda te zetten zaterdag 14 april!

Om alvast over een voor-, hoofd- en nagerecht na te denken.

De *lunch* is op donderdag 12 april gepland.

Giften

Via Marja Griffioen kwam er een gift van € 25,- voor de wijkkas.

Waarvoor onze dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 11 maart

Dienst

10.00 uur

Provider/tienerclub

19.00 - 20.30 uur

Maandag 12 maart

klussen rond en in de kerk

09.00 - 12.00 uur

Dinsdag 13 maart

Ouderensoos,

14.30 - 16.30 uur

Clubs: meisjes 10-12 jr/jongens 8-12 jr.

19.00 - 20.00 uur

Cantorij

20.30 - 22.00 uur

Vergadering secties pastoraat

19.30 uur

Woensdag 14 maart

Clubs: Gemengd 6-8 jaar

18.45 - 19.45 uur

Avondgebed

19.30 uur

Avond over 'The Crucifixion'

20.00 uur

Donderdag 8 maart

Clubs: Meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 9 maart

Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 18 maart

Dienst 10.00 uur
Provider/tienerclub 19.00 - 20.30 uur

Voor deze week en daarna:

In de veertigdagentijd sluiten we met de gedichten aan bij het thema 'Hier is een stad gebouwd' van de avondgebeden.

De stad herboren

Liggend ontwerpt hij het stadsdak, prent
het patroon van bladloze takken tegen fel
blauw in zijn brein, dat bloemkooltje, leeg

nog en klein. Waakzaam ontvangt hij licht
en lawaai, zonder oordeel. Honden, motoren,
een boor. Ik duw zijn wagen en merk hoe hij

schift, niet meer schrikt, scheidt wat hem boeit
en wat niet. Hij verovert de woorden, hij groeit
en zit voor op mijn fiets. Hij vult zijn stad in

met herrie en troep, wil stil bij de vuilnis,
de veegwagen, roept lantaarns aan,
verstomt bij de rijzende brug, wacht verheugd.

In anderhalf jaar ben ik om, heb ik hekel
en haat laten gaan, is er dankzij zijn geestdrift
een heldere lusthof ontstaan. In het park

gaan wij liggen op doodmoe gras, in de verte
murmelt de stad. We kijken tevreden omhoog,
hij en ik door de takken van de plataan.

Anna Enquist uit: 'Hoor de stad', 2015.

Ds. Guus A.V. Fröberg