

WIJKBERICHT 12 MAART 2018 – jrg. 17 nr. 10 + aankondiging Taizégebed + Mediatief Moment

Bij de dienst van 18 maart

Dit is de vijfde zondag van veertigdagentijd.

We komen steeds dichterbij Pasen.

Het is tijd om stil te worden.

Wat betekent dit voor ons? Kruis en opstanding?

Nu even geen herrie, niet afgeleid worden door de vele beeldschermen die ons met hun veel en tegelijkertijd nietszeggend blik aanstaren.

De stilte is een weldaad in deze jachtige maatschappij. Het is een zegen, een zeldzaam en kostbaar goed voor velen. Voor ander is het bijna een vloek, de stilte kan je overvallen, kan dreigend en alom aanwezig zijn.

Deze Bethelbijzonderdienst is rondom de stilte gebouwd.

We worden stil om te luisteren naar teksten en gedichten over de stilten, we nemen tijd om stil te worden.

En we genieten van de muziek van Guus Korpershoek op het orgel en Gerard Blok op viool die de stilte doorbreken.

Natuurlijk psalm 65: 1 'De stilte zingt U toe, o Here' zal niet ontbreken.

We lezen over het graan dat in de aarde in alle stilte groeit, sterker nog gestorven lijkt, om vervolgens te groeien, ogenschijnlijk uit het niets op te staan. (Johannes 12: 20-26).

Op weg naar Pasen

1 Avondgebeden in de veertigdagentijd

Het lied 'Hier is een stad gebouwd' is de rode draad voor de avondgebeden dit jaar. Op 21 maart staat het couplet:

*'Iedereen wil wel een
ander, maar weet niet hoe.*

*Iedereen gaat zo zijn
weg, wie weet waar naar toe' centraal.*

jongeren van de jeugdkerk gaan samen met Suzan van der Ploeg en Marianne Schipper hier vorm en inhoud aan geven.

Woensdag 21 maart 19.30 in de Bethelkerk

Uit de gemeente

Corrie van der Knoop*) heeft een breuk in haar pols. Gelukkig gaat het al weer wat beter en wij wensen haar veel sterkte met het verdere herstel.

*) Vanwege privacy redenen staan privé adressen nooit op de site, alleen in Onderweg.

Ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen

In memoriam Pieter van de Peppel

Op zondag 4 maart 2018 overleed Pieter van de Peppel*) na een periode van afnemende gezondheid, in de leeftijd van 90 jaar. De laatste maanden van zijn leven sinds zijn vrouw Hendrika de Graaf op 22 juli 2017 overleed, waren fysiek zwaar. Het lopen ging steeds moeilijker met veel gevaar op vallen. Toch had hij het best naar zijn zin op de dagbesteding van Soenda. Een lieve man, met veel kwaliteiten, vaardige handen en een grote mate van zorgzaamheid. Kortom, een vader om trots op te zijn.

38 jaar lang werkte hij bij de Vlaardingse kunstmestfabriek. Hij kon een behoorlijk partijtje voetballen – een hele goede spits – tot het laatst toe bleef hij daar belangstelling voor en kijk op houden. Zijn grote hobby was zeevissen, samen met zoon Peter, in weer en wind. Bij het afscheid lezen we uit Johannes 21:3-13, over het vissen van Jezus' discipelen. Zij hebben moeten leren het over een andere boeg te gooien om succes te oogsten. Meneer Van de Peppel kwam wel eens andere vissers tegen die dan zeiden: het is helemaal niks vandaag. En dat hij dan zei: "O ja, joh?" En dan ging hij zelf een heel eind verderop, over de mui, stond tot aan zijn borstkas in het water: en dan ving hij de wereld aan vis! Leren leven van de verwondering. *Gaan er ooit twee samen op weg zonder bij elkaar te zijn gekomen (Amos 3:3)?* Piet en Riet vonden elkaar en gingen samen op weg. 67 jaar lang hebben zij lief en leed met elkaar gedeeld. Het begon niet eenvoudig: toen ze trouwden was net twee weken daarvoor Riets vader overleden. En twee weken later ging haar aanstaande man als militair naar Nieuw Guinea. En dan in 1983 overleed hun zoon Rob door een auto ongeluk, droevige omstandigheden. Toch is er ook veel in hun leven om met een goed gevoel op terug te kijken. Nu zijn ze voor altijd samen.

Vrijdag 9 maart hebben wij afscheid van Piet van de Peppel genomen in een dienst van Woord en Gebed in de aula van de Holy begraafplaats en zijn lichaam aansluitend naar zijn laatste rustplaats gebracht, bij zijn vrouw en hun zoon Rob. Onze gedachten gaan uit naar Peter en Barbara, de (achter)kleinkinderen en verdere familie.

*) Vanwege privacy redenen staan privé adressen nooit op de site, alleen in Onderweg.

ds. Peterjan van der Wal

Een bezoek van het sociale wijkteam

Op 6 maart kwamen de contactpersonen, de sectiecoördinatoren en de pastores bij elkaar om een uitleg te krijgen van de werkzaamheden van het sociale wijkteam. Twee professionals van het sociale wijkteam Ambacht gaven uitleg over wat het wijkteam allemaal kan doen. Het sociale wijkteam is er voor iedereen in situaties waarin het zelf niet meer gaat. Zij denken mee en kunnen extra zorg inzetten. Het kan gaan om opvoedingsvragen, omgaan met geld en schulden, mantelzorgondersteuning, relatieproblemen, eenzaamheid en verwijzing naar specialistische jeugdhulp. Je kan iedere dag telefonisch contact opnemen met het wijkteam via het telefoonnummer 010-4731033. Voor gewone vragen is er de mogelijkheid van het inloopsprek uur. De vragen worden vertrouwelijk behandeld. Voor onze wijkgemeente Ambacht-Oost hebben wij te maken met het wijkteam Ambacht, bezoekadres Burgemeester van Lierplein 51, en met het wijkteam Centrum (voor de Oostwijk), bezoekadres Buurtkamer, Valeriusstraat 28. Het was een goede bijeenkomst in een informele sfeer en het was een opsteker om met zoveel kerkelijke vrijwilligers bij elkaar te zijn. We gaan weer vol inspiratie verder. De kaarten voor de Paasgroet werden door de contactpersonen en bezorgers meegenomen en deze worden binnenkort bij u bezorgd. En mocht u een keer zin hebben in een kopje koffie dan kan dat op een woensdagochtend in de Bethelkerk. Op 14 maart is er een koffieochtend geweest en de volgende keer is op woensdag 18 april van 10-12 uur in de glazen zaal. Namens het pastorale team, pastor Marja Griffioen

Open kerk rond het rode rondje

21 maart is een belangrijke dag.

Dan mogen we weer van ons recht gebruik maken om te stemmen, opdat er een nieuwe gemeenteraad en nieuw college van B&W kan worden gevormd.

Niet onbelangrijk daarnaast is ook het volgende:

Op 21 maart is Bach jarig: hij zou 333 zijn geworden.

Niet onbelangrijk voor een componist voor wie het getal zo'n grote rol speelde in zijn composities.

Op deze dag is ook de Bethelkerk stemlokaal.

We willen dan rond het stembureau een open en gastvrije kerk zijn.

Zo zal er koffie geschonken worden voor wie stemmen gaat en is er een gastheer, -dame aanwezig.

En er zal af en toe muziek klinken om het wachten te verlichten of gewoon te genieten na gedane plicht

Het zou mij niets verbazen als op deze dag ook Bach niet ontbreekt.

Van harte welkom

LENTEMARKT 14 APRIL 2018 9 -12 uur!

Ambacht-Oost organiseert weer de jaarlijkse "rommel-", boeken- en plantjesmarkt!

Ook zijn er weer mooie prijzen te winnen met het Rad van Avontuur!!

Dus....ruim uw kasten weer eens op, en maakt andere blij!

Wil je helpen met de markt?

Klaarzetten...of iets lekkers voor bij de koffie bakken?

Alle hulp is welkom!

Geef je op bij Corrie. 4347575 of Marianne j.wilt1@chello.nl

Ook het inleveren van bv. DE punten (a.u.b. geteld) bij Corrie!

Inleveren voor div. voor de markt:

maandag 9 april 10-12 uur,

dinsdag 10 april 14-16 uur,

woensdag 11 april 19-20.30 uur,

donderdag 12 april 10-12 en 14-16 uur en

vrijdag 13 april 10-12 uur.

We hopen op mooie spullen, prima weer, goede opbrengst en veel gezelligheid!!

Running dinner en lunch

Dit jaar willen we weer een *running dinner* organiseren.

Om alvast in de agenda te zetten **zaterdag 14 april!**

Om alvast over een voor-, hoofd- en nagerecht na te denken.

De *lunch* is op **woensdag 11 april** gepland. (En niet de 12^e zoals eerder vermeld!!)

De bloemenpotten na afloop van de dienst van 11 maart hebben €79,71 opgebracht.

Waarvoor onze dank.

Giften

Via Marja Griffioen kwam er een gift van € 20,- voor de wijkkas.

Waarvoor onze dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 18 maart

Dienst 10.00 uur

Provider/tienerclub 19.00 - 20.30 uur

Taizégebed, H. Lucaskerk 19.00 uur

Maandag 19 maart

Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12.00 uur
Wijkkerkenraad 20.00 uur

Dinsdag 20 maart

Ouderensoos, 14.30 - 16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jr./jongens 8-12 jr. 19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Woensdag 21 maart

Clubs: Gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Avondgebed 19.30 uur

Donderdag 22 maart

Clubs: Meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 23 maart

Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 25 maart

Dienst 10.00 uur
Provider/tienerclub 19.00 - 20.30 uur

Voor deze week en daarna

In de veertigdagentijd sluiten we met de gedichten aan bij het thema 'Hier is een stad gebouwd' van de avondgebeden.

De stad Gerrit Achterberg (1905 -1962)

De stad staart in de stad.
Huizen, beurs en bodemloos,
sneeuwen zorgzaam dicht.
Wat hier nog aan gelegen ligt?
Mijn lot heeft vlam gevat.
Uit een bedwelming voor altoos
veeg ik de sneeuw uit mijn gezicht,
hef ik mijn ogen naar de troost
van 't onvergeetbaar vergezicht
dat mij tot straalpunt koos en wachter;
laat ik versteend en ongericht,
mijn spiegelbeeld in 't asfalt achter.

Ds. Guus A.V. Fröberg**Taizéviering**

Zondag 18 maart, 19.00 uur
In Heilige Lucaskerk Hoogstraat 26 A/B
3131 BN Vlaardingen

We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte.
In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken,
ervaringen te delen of wat na te praten.

Iedereen van harte uitgenodigd!

Aanvang om 19.00 uur.

Namens de voorbereidingsgroep:
Gezina van Bohemen
en
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33
e-mail: predikant@ambachtoost.nl

MEDIATIEF MOMENT

Door de nacht van strijd en zorgen

woord bij lied 801

Bij de voorbereidingen van de avond over de Crucifixion, ontmoette ik ook dit lied
weer. De melodie is geschreven door John Stainer, de componist van de Crucifixion.

Het is overduidelijk een lied voor pelgrims. Je hoort in het lied de enigszins zware,
vermoeide tred van de pelgrims. Wonderlijk is het dan ook dat deze melodie ook
gebruikt is voor het liefdeslied 'Liefde eenmaal uitgesproken' (lied 791) met de
prachtige tekst van Sytze de Vries , waarbij je toch meer iets dansends verwacht.
Maar dit terzijde.

Het is de veertigdagentijd en we zijn als pelgrims op weg naar Jeruzalem. Dit is een
dus een pelgrimslied.

Ik beken: het lied heb ik lange tijd als zijnde ouderwets terzijde gezet.

Toch begin ik het weer meer te waarderen. Misschien wel doordat het zingt van de
spanningsboog tussen enerzijds de nacht vol strijd en zorgen en anderzijds verlangen
naar de morgen, naar het verhoorde verlangen ofwel de hemel en tenslotte het
paradijs.

Het mooie is dat dit echt een lied van de gemeenschap is. Je bent niet in alleen op
weg. We zijn met elkaar op weg.

De reis waar van gezongen wordt is geen plezierreis. Er wachten aanvechtingen en
beproevingen. Er liggen gevaren op de loer die het leven bedreigen.

Het is een weg vol zorgen. Hoe houden ze het vol?

Het is beslist geen terneergeslagen groep, waarvoor het glas altijd leeg is, voor wie
achter de horizon altijd weer een nieuw gevaar dreigt.

Het is een groep die het vol houdt, elkaar steunt en draagt.

Hoe lukt ze dat? Door 'liederen vol vertrouwen' te zingen.

Het lukt ze die zware weg te gaan door het lied van hoop en verwachting 'uit duizend monden' te blijven zingen.

Zo houdt men elkaar op de been. Het lied verbindt, het bepaalt het ritme van de tocht.

In het lied klinkt de hoop door dat het anders kan en anders zal worden, het is een lied dat troost en bemoedigt, dat de vermoeidheid, de levensmoeheid, de pijn doet vergeten, bovenal omdat het met elkaar wordt gezongen.

Maar ook is men 'één van hart en één van zinnen'.

Hoe zwaar het ook is: er is een grote eensgezindheid.

Waarheen gaat de weg? Naar het 'het eeuwig licht' waar zij 'in elk ander mens aanschouwen' zien 't lichten van God aangezicht.'

Onze kijk op de mens wordt nu nog vaak getekend door teleurstellingen in de ontmoetingen. Daardoor hebben we een misschien wel pessimistische kijk gekregen op de mens, de mensheid.

Waar dit lied van weet is dat de dag komt dat dat verdwenen is. In iedere mens zullen we dan ongestoord, niet verduisterd, Gods aangezicht zien.

Dan zal het licht van Pasen voluit schijnen, dag en nacht.

Ds. Guus A. V. Fröberg