

Bij de dienst van zondag 29 april

Deze zondag gaat bij ons voor ds. Marjo den Bakker, predikante van de protestantse gemeente Roosendaal.

Oud papier

Op zaterdag 5 mei (bevrijdingsdag) is er gewoon de maandelijkse papierinzameling in de Goudenregenstraat.

Ondanks dat de papierprijs dramatisch gedaald is, moet u toch vooral uw gespaarde papier en karton blijven brengen. Hoe meer gewicht, des te groter de opbrengst. De medewerkers staan er en nemen uw papier graag in ontvangst! Namens de Oud Papier Groep, Kees Brouwer

Zaterdagmiddagontmoeting een succes!

Afgelopen zaterdag, 21 april, hebben we met een veertigtal gemeenteleden genoten van een zeer leerzame tocht met de fluisterboot door de vlieten ten noorden van de Broekpolder. Dit als afsluiting van een drietal middagen over dit heerlijke natuurgebied, zo vlak bij Vlaardingen.

Ook deze middag werden we getraakteerd op een enthousiast verhaal van een van onze gemeenteleden, Chris Mooij, die ook over zijn vrijwilligerswerk als gids op de fluisterboot vertelde.



ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 29 april

Dienst 10.00 uur

Maandag 30 april

Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

Dinsdag 1 mei

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur

Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Woensdag 2 mei

Moderamen wijkkerkenraad 14.00 uur

Zaterdag 5 mei

Oud papier Goudenregenstraat 09.00-12.00 uur

Zondag 6 mei

Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna

Met het oog op 4 en 5 mei, dag van gedenken en dag van vieren.

Vrijheid - Toon Tellegen

Voor doodslaan en gelukkig zijn en schromen
en weifelen
en in een afgrond vallen
en ontkennen en schuldig zijn
en koortsachtig zoeken naar waarheid, schoonheid
maakt vrijheid geen verschil,
of hooguit een verschil als tussen een bloeiende appelboom
en geen bloeiende appelboom,
of tussen een kus en geen kus, hoe vluchtig
en verraderlijk ook.

1999

Uit: 'De verleden tijd van vrede, dichters over 4 en 5 mei', Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek & Nationaal Comité 4 en 5 mei (2005)

Ds. Guus A.V. Fröberg

Kranslegging 4 mei:

Namens de Verzamelde Kerken van Vlaardingen zal dit jaar een bloemstuk gelegd worden door **Anne van der Horst** (R.K. Deelgemeenschap Willibrord) en **Harry de Vries** (Kerk van de Nazarener) tijdens de gedachtenis bij het monument op het Verploegh Chasséplein. Zij vertegenwoordigen hierbij de bij het covenant aangesloten kerkelijke gemeenten en organisaties.

Het programma is als volgt:

19.00 uur – 19.30 uur:

Opstellen/formeren Stille Tocht in de Schoolstraat. Iedereen is uitgenodigd!

19:59 uur:

De Vlaardingen Band speelt **koraalmuziek**, waarna om **19.59 uur de Last Post** wordt ingezet met daaropvolgend **twee minuten stilte**. De kransen worden door verschillende organisaties en personen neergelegd bij het monument op het Verploegh Chasséplein.

De zanggroep 4 mei, onder leiding van Jan Wilmer, zingt elk jaar tijdens de kranslegging op 4 mei.

Ook dit jaar zingt de zanggroep het lied van de 18 doden.

Deze zanggroep bestaat uit zangers vanuit de verschillende Vlaardingse (kerk)koren.

De traditionele **herdenkingstoespraak** is in handen van onze nieuwe **Burgemeester Annemiek Jetten**.

19.35 uur – 19.55 uur:

Indrukwekkende stille tocht via de Markt (Geuzenmonument) naar het Verploegh Chasséplein. Aan de Stille Tocht en de herdenking op het Verploegh Chasséplein zal een afvaardiging van Vlaardingse veteranen deelnemen.

Tot slot worden er **twee coupletten van het Wilhelmus** gezongen onder begeleiding van de **Vlaardingen Band**.

Na afloop van de plechtigheid **is er koffie in de Windwijzer** aan de Schiedamseweg.