

Bij de dienst van zondag 6 mei

Bij de dienst van zondag 6 mei.

Het is zondag Rogate, zondag 'Bidt!'

Het bidden om een nieuw begin.

Over het zondvloedverhaal. Een verhaal dat in tal van culturen voorkomt.

Een verhaal van opnieuw beginnen, schoon schip maken terwijl een kleine rest het volhoudt.

We lezen over Noach en de ark.

Een verhaal dat in Genesis 6 begint.

Het is een kosmisch drama met God en mens als hoofdpersonen.

In deze dienst lezen we Genesis 8: 1-14, over het zoeken naar tekenen van hoop. En dan het eerste olijfblad.

Daarnaast lezen we Marcus 4 : 35-41, de storm op het meer.

In deze dienst wordt Cora de Koning tot diaken bevestigd. Na jaren ouderling met een bijzondere opdracht, te weten scriba van de classis Schiedam, te zijn geweest, wordt zij diaken met een bijzondere opdracht, te weten secretaris van het college van diakenen van de Protestantse gemeente te Vlaardingen.

We zijn Cora zeer erkentelijk dat zijn scriba van de Classis is geweest. Per 1 mei is de classis Schiedam opgeheven en is Vlaardingen onderdeel van de veel grote classis Zuid-Holland-Zuid.

We wensen Cora een gezegende tijd in de diaconie.

Aan de dienst werken Guus Korpershoek en de cantorij o.l.v. Ed Saarloos mee.

Bij de dienst van Hemelvaartsdag

10 mei, 9.30 uur

We komen deze morgen bij elkaar in een ochtendgebed en we lezen en staan stil bij delen uit het eerste hoofdstuk van Ezechiël (hs. 1: 1-5 en 25-28a) en Handelingen 1 : 1-11.

Het boek

Ezechiël is te bizar, te absurd voor woorden. Het is een profeet die vervreemdt.

Dat begint al met het eerste hoofdstuk. De hemel opent zich en er ontvouwt zich bijna hallucinerende visioen van God.

En daarnaast lezen we over de hemelvaart van Jezus.

Minstens net zo ongeloofwaardig, niet te bevatten en te beredeneren.

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

I.v.m. Pasen schuift onze voedselbankactie op naar zondag **6 mei**. Dan staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om een **pak aardappelpuree** in te leveren.

U kunt NIET meer náleveren, want de bakken worden voortaan meteen na het weekend opgehaald.

Hartelijk dank voor de medewerking!

Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155

Bijbelkring

9 mei

Deze woensdagochtend besluiten we de meer dan boeiende, vragen stellende en inspirerende lezing van het Bijbelboek Job.

OPBRENGST LENTE MARKT

We kregen een bedankje van "Metakids" voor de mooie opbrengst van de Lentemarkt! Ze kunnen het goed gebruiken.

We willen iedereen bedanken die eraan mee gewerkt heeft: de sponsors, helpers, bakkers, de mensen die hun spullen gebracht hebben....
Iedereen die mee heeft geholpen dit mooie bedrag bijeen te brengen...
Allemaal hartelijk dank!

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 6 mei

Dienst 10.00 uur

Maandag 7 mei

Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

Dinsdag 8 mei

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur
Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Woensdag 9 mei

Bijbelkring 10.30 - 12.00 uur

Donderdag 10 mei

Dienst Hemelvaartsdag 09.30 uur

Zaterdag 12 mei

Oud papier Verploegh Chasséplein 09.00-12.00 uur

Zondag 13 mei

Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna

Het regent pijpenstelen en het is koud, maar bovenal is het lente!

Lente (Anna Enquist)

Het klein hoeftblad hield ik vroeger
scherp in de gaten. Wanneer, waar,
of het al. Ook de kale witte klaver
en later de rode met de roestplekken.

Wij schrokken nergens voor terug
met onze manden en spaden. Weide
stond in plaggen voor het keukenraam
te sterven, te snakken naar water.

Nu kweekt mijn zoon zijn geurend
riet op het balkon. Mijn dochter
spaart haar rozen. Al wat ik liefheb
heeft gebloeid, het is zover

geweest voor ik het wist. Ik
heb mij nergens mee bemoeid.

Ds. Guus A.V. Fröberg