

## WIJKBERICHT 7 MEI 2018 – jrg. 17 nr. 17

---

### **Bij de dienst van zondag 13 mei**

Deze zondag gaat ds. Maarten Diepenbroek uit Woerden bij ons voor.

### **Eindexamenkandidaten**

Zondag 13 mei kunnen er witte rozen voor de eindexamenkandidaten vanuit de Bethelkerk meegenomen worden.

We wensen alle jongeren die komende weken eindexamen doen heel veel concentratie, inspiratie en een beetje gezonde spanning en weinig stress.

### **Koffieochtend 16 mei**

Van harte welkom voor een kop koffie en ontmoeting op een woensdag 16 mei van 10-12 uur in de glazen zaal.

De volgende keer is woensdagochtend is 13 juni.

Van harte welkom.

### **Roosevelthuis**

Van 12 t/m 19 mei ben ik samen met een grote groep enthousiaste vrijwilligers mee met gasten uit Schiedam en Vlaardingen naar Nieuw Hydepark/ voorheen het Roosevelthuis in Doorn.

Een kaartje dat u deze week stuurt naar de gast en/of vrijwilligers wordt ten zeerste gewaardeerd.

Het adres: Nieuw Hydepark - Dribergsestraatweg 50 - 3941 ZX Doorn.

We hopen en vertrouwen op een heerlijke week.

Ds. Guus A.V. Fröberg

## **ACTIVITEITENOVERZICHT**

### **Berichten kunt u sturen naar**

ds. Guus A.V. Fröberg: [redactie@ambachtoost.nl](mailto:redactie@ambachtoost.nl).

### **Zondag 13 mei**

Dienst 10.00 uur

### **Maandag 14 mei**

Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

### **Dinsdag 15 mei**

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur

Cantorij 20.30 - 22.00 uur

### **Woensdag 16 mei**

Koffieochtend 10.00 - 12.00 uur

### **Zondag 20 mei**

Dienst in Grote kerk 10.00 uur

## **Voor deze week en daarna**

### **Ontmoeting (Stef Bos)**

Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.

Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn.

Je moet geen doel voor ogen hebben  
en je moet laten gebeuren waarvoor je bang bent.

Je moet niet alles willen verklaren  
voor je het weet verklaar je elkaar de oorlog.

Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.  
Je moet je zelf in de ander durven zien  
zonder in die ander te verdwijnen.

Het kan opeens, zomaar voor je staan,  
het lijkt op iets om uit de weg te gaan.  
Dat is het vreemde van geluk.

Je maakt het waar of je maakt het stuk,  
het kan jou bedreigen,  
het kan je behoeden.  
Maar je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.

***Ds. Guus A.V. Fröberg***