

**Bij de dienst van zondag 20 mei**

**Pinksteren**

Met Pinksteren is er weer een gezamenlijke dienst van de verschillende wijken binnen Protestants Vlaardingen. De dienst vindt plaats in de Grote kerk en begint om 10.00 uur. U vindt elders in deze Onderweg een aankondiging van deze dienst.

**Bij de dienst van zondag 27 mei**

Deze zondag na Pinksteren wordt in de traditie van de kerk 'zondag Trinitatis' genoemd.

Deen leerstuk van de kerk, waar vele en oververhitte discussies over gevoerd zijn.

Die discussie gaan we niet herhalen, nog opbreken in de preek.

We kunnen er wel van zingen. Bijvoorbeeld met lied 706 'Dans mee met Vader, Zoon en Geest'.

We laten deze zondag het leesrooster even links liggen. Elk jaar wordt gevraagd om over Nikodemus te preken (Joh. 3). Die slaan we een keertje over.

Deze zondag sla ik een brug met het lied dat wij zingen over de drie-eenheid.

Pinksteren is voorbij, er is vreugde er wordt gedacht daarom lezen we deze keer het verhaal van de koning die danst, David die danste voor de ark.

(2 Samuël 6).

Daarnaast lezen we Handelingen 2; 43-47. Over de eerste gemeente.

**Bijbelkring**

We hebben een seizoen van intensief lezen van Job afgesloten.

Als dank had Cobie van de Vlies een prachtig schilderij gemaakt, dat alle aspecten van het leven van Job verbeeldt.

Volgend seizoen lezen we de verhalen van koning Saul en koning David. (te vinden in 1 Samuël 8 - 1 Koningen 2).

De data zijn al bekend: woensdagochtend 3 oktober, 7 november, 12 december, 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei.

Aanvangstijd 10.30 uur.

Iedereen van harte welkom!

**De Bloemenpot** van zondag 13 mei heeft opgebracht € 83,45.

**ACTIVITEITENOVERZICHT**

**Berichten kunt u sturen naar**

ds. Guus A.V. Fröberg: [redactie@ambachtoost.nl](mailto:redactie@ambachtoost.nl)

**Zondag 20 mei**

Dienst in Grote kerk 10.00 uur

**Dinsdag 22 mei**

Geen ouderensoos

Cantorij 20.30 - 22.00 uur

**Zondag 27 mei**

Dienst 10.00 uur

**Maandag 28 mei**

Pastoraal team 10.00 uur  
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12.00 uur

**Dinsdag 29 mei**

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur  
Cantorij 20.30 - 22.00 uur

**Woensdag 30 mei**

Wijkkerkenraad 20.00 uur

**Zaterdag 2 juni**

Oud papier Goudenregenstraat 08.30 uur - 12.00 uur

**Zondag 3 juni**

Dienst 10.00 uur

**Voor deze week en daarna**

Voor de zondag-rustdag die verdwijnt. De zondag waarop men doet waar men zin in heeft, moet doen wat de baas vraagt, moet doen waar je door de week niet toe kwam, omdat er toen zoveel andere zaken moesten gebeuren. Voor de zondag die integraal onderdeel van onze 7x24 uurseconomie wordt, of we dat nu willen of niet. Voor de zondag die in rook van BBQ en vuurschalen opgaat.

**Zondagmorgen**

Het licht begint te wandelen door het huis  
en raakt de dingen aan. Wij eten  
ons vroege brood gedoopt in zon.  
Je hebt het witte kleed gespreid  
en grassen in een glas gezet.  
Dit is de dag waarop de arbeid rust.  
De handpalm is geopend naar het licht.

*(Ida Gerhardt)*

**Ds. Guus A.V. Fröberg**