

Bij de dienst van zondag 1 juli

Overstapdienst

Deze zondag besluiten we het seizoen en maken een aantal kinderen **de overstap** van de kindernevendienst en basiscatechese naar jeugdkerk en provider.

In deze dienst maken Amber Kösters, Ilja Koevoet, Yanisha Seij en Yulan de Wilt de overstap.

We lezen deze zondag twee leefregels, één uit het eerste en één uit het tweede testament: Deuteronomium 6 : 4-9 en Matteüs 22:34-40

Twee regels van alle tijden, voor alle generaties.

Woorden waarmee je de overstap kan wagen.

Jubileum Guus Korpershoek

14 juli is Guus Korpershoek 60 jaar organist.

Dit hopen we zaterdag 14 juli in de Bethelkerk met hem te vieren met een mini-concert, waarna er alle gelegenheid is om Guus Korpershoek te bedanken voor zijn vele jaren als organist.

Om alvast in de agenda te zetten.

Zaterdag 14 juli van 19.00 u - 21.00 uur.

Zomerkoffie

Inmiddels een begrip aan het worden.

Ook deze zomer zijn er weer twee ochtenden waarop de koffie klaar staat en er alle tijd is voor een goed gesprek.

Woensdagochtend 25 juli en woensdagochtend 15 augustus.

Beide ochtenden tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Van harte welkom!

Kerkterras 1



Oecumenische Zomerterraskerkdienst
Thema: **To my Fathers house**
26 augustus 2018, 10.30 uur
Locatie: op en voor het podium
van het Zomerterras in 't Hof / Oranjepark

Ook dit jaar wordt er weer een kerkterras gehouden.

Datum 26 augustus aanvang 10.30 uur.

Locatie : Oranjepark Vlaardingen of de schuilkerk bij slecht weer: de Grote kerk.

Blijf op de hoogte, like it facebookpagina: KerkterrasVld.

Gevraagd: een vraag aan iedere (wijk)gemeente die deelneemt: **vijf**

vrijwilligers: om alles (stoelen o.a.) aan het begin klaar te zetten en/of liturgieën uit te reiken en/of de weg te wijzen en/of koffie te schenken en/of alles weer op te ruimen.

Geef je op bij : ds. Guus Fröberg; predikant@ambachtoost.nl

Kerkterras 2

Zie de aankondiging voor het kerkterraskoor elders in 'Onderweg', en hier onderaan dit wijkbericht.

Vooruitblik op het nieuwe seizoen 2

Einde van de religie of een nieuw begin?

Een verkenning van het huidige theologische landschap na en om te beginnen met Bonhoeffer.

De radicale Bonhoeffer

Basis is het (her)lezen van een aantal gevangenisbrieven van Dietrich Bonhoeffer zoals deze verzameld zijn in 'Verzet en Overgave'.

Deze brieven waarin schetsen van een 'christendom zonder religie' worden geformuleerd vormen een bron van inspiratie voor John D. Caputo en Peter Rollins.

John D. Caputo (1940)

In 'Hopeloos hoopvol' – belijdenissen van een postmoderne pelgrim - beschrijft godsdienstfilosoof John D. Caputo op zeer persoonlijke wijze zijn spirituele reis.

Van het katholieke jongetje in de jaren vijftig dat graag naar de sterren staaarde tot de postmoderne filosoof die ondanks alles blijft hopen op het koninkrijk van God. Een religie zonder religie is wat Caputo probeert te omschrijven. Hij doet dit op een aangrijpende, concessieloze wijze, waarbij hij zich een weg zoekt tussen mystiek, filosofie en theologie.

Peter Rollins (1973)

Het 'religieuze christendom' van Peter Rollins

Peter Rollins is een jonge, provocerende inspirator van de 'emerging churches' beweging. Tot nu toe zijn twee boeken van hem in het Nederlands vertaald: 'De orthodoxe ketter' en 'Verslaafd aan God'. Hij is 'op zoek naar vorm van geloven en een manier van kerk-zijn waarin ruimte is voor twijfel, ambiguïteit en de complexiteit van het leven'. Is Peter Rollins een provocateur? Of is hij, zoals zijn vriend John D. Caputo hem omschreef 'een nieuwe Bonhoeffer voor de 21e eeuw'?

Voorlopig heb ik **vier donderdagavonden in de Bethelkerk** gepland om in gesprek met elkaar en met teksten van deze denkers een spannende zoektocht te gaan:

- 18 oktober,
- 22 november,
- 17 januari en
- 14 februari.

Telkens **20.00 uur** in de Bethelkerk

Opgave en informatie bij: ds. Guus A.V. Fröberg, predikant@ambachtoost.nl.

Giften

Waarvoor onze dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 1 juli

Dienst (slot seizoen; overstapdienst) 10.00 uur

Maandag 2 juli

Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 3 juli

Ouderensoos (laatste keer dit seizoen) 14.30 - 16.30 uur

Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Donderdag 5 juli

Wijkkerkenraad 20.00 uur

Zondag 8 juli

Dienst

10.00 uur

Voor deze week en daarna

Nog diep onder de indruk van de gedichten van Willem Wilmink die we lezen in het museum Ton Schulten in Ootmarsum deze keer een gedicht van hem.

Het is zomer geworden en het is droog.

Zomeravond

Kindje, slaap maar, kindje,
't was ook zo warm deze dag.
In de schemer
zit nu een kleine egel
met zijn mooie stekels
eenzaam in het gras.

Het gras wacht op regen.
Geen takje beweegt er.
Luister naar de merel,
hoog op ons dak.

Avond vol verlangen.
De maan maakt zich klaar voor de nacht.
In de avondschemer
komt strakjes onze egel
nog een egel tegen,
liefkoost haar vacht.

Van ver wordt de merel
antwoord gegeven.
Morgen komt de regen
waar het gras op wacht.

Kindje, slaap maar, kindje,
in de avondschemer.
Hebt al slaap gekregen.
Slaap maar mijn schat.

Ds. Guus A.V. Fröberg

Kerkterras(koor)



Op zondag 26 augustus is er om 10.30 uur op het terrein van het zomerterras in het Oranjepark een oecumenische kerkdienst, onder de naam **kerkterras**.

Deze kerkdienst wordt vorm gegeven door de wijkgemeenten Ambacht-Oost, Holy en Centrum-West van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen van de Goede Herderparochie, de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, kerk van de Nazarener Vlaardingen, Remonstranten te Vlaardingen en het Leger des Heils Waterweg Centraal.

Thema van de viering: 'To my fathers house'.

Aan de dienst werken o.a. een begeleidingsband van de Kerk van de Nazarener en een brassgroep van het Leger des Heils Waterweg Centraal o.l.v. Wim Naujoks en het voor deze dienst gevormde **kerkterraskoor** onder leiding van Wouter Boeser mee en bovenal iedereen die van harte meezingt..

Er is een crèche voor de allerkleinsten.

Terzijde: bij slecht weer - waar we niet van uit gaan - is de 'Grote kerk' de schuilkerk.

Ook deze zomer wordt er op het kerkterras gezongen door het **kerkterraskoor**.

Wil je/ wilt u meezingen?

Er wordt 3 keer een uur gerepeteerd voor dit kerkterraskoor.

Wanneer en hoe laat:

Woensdag 8, 15 en 22 augustus om 20.00 uur

Waar: in de Kerk van de Nazarener (Zwanensingel 1, 3136 GZ Vlaardingen).

Nb. Alleen mensen die zich vooraf opgeven kunnen meedoen.

Maximum van het koor i.v.m. de grootte van het podium is 60 zangers.

Wie mee wil doen met het kerkterraskoor kan zich opgeven bij:

ds. Guus A.V. Fröberg; predikant@ambachtoost.nl; tel. 010 4348433.