

Bij de dienst van zondag 8 juli

Een schandaal!

We lezen komende zondagen verder in het evangelie naar Marcus: Marcus 6 : 1-6.

Deze zondag komt Jezus in zijn vaderstad, in Nazaret. Vandaag geen gezellige familiereünie, maar een vervelende ontmoeting. Net als overal; geeft Jezus hier op de sabbat onderricht in de synagoge. Dat is onderdeel van zijn roeping. Maar de toehoorders zijn stomverbaasd, ergeren zich aan zijn optreden. Hij veroorzaakt een schandaal.

‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten.’

Het enige wat hij kon doen was een paar zieken genezen, die blijkbaar wel voor hem open stonden.

Ik kan mij heel goed voorstellen dat de verkondiging van Jezus vandaag de dag ook bij ons (van [ultra]orthodox of evangelisch tot modern en maatschappijkritisch) een schandaal zou veroorzaken.

Daarnaast lezen we de roeping van Ezechiël in Ezechiël 2 : 1-7.

Jubileum Guus Korpershoek

Zaterdag 14 juli is het zestig jaar geleden dat Guus Korpershoek zijn loopbaan als organist in Vlaardingen begon. Zestig jaar die hem langs vele kerken en langs uiteenlopende orgels zou voeren.

Wij willen dit jubileum op zaterdagavond 14 juli vieren met een concert. En aansluitend een gezellige avond om Guus te bedanken voor alle mooie concerten en het begeleiden van koren, cantorijen en gemeentezang, waarmee hij ons tot op de dag van vandaag verblijdt.

De aanvang is 19.00 uur in de Bethelkerk.

U bent van harte uitgenodigd!

Zomerkoffie

Inmiddels een begrip aan het worden.

Ook deze zomer zijn er weer twee ochtenden waarop de koffie klaar staat en er alle tijd is voor een goed gesprek.

Woensdagochtend 25 juli en woensdagochtend 15 augustus.

Beide ochtenden tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Van harte welkom!

Kerkterras

Datum 26 augustus aanvang 10.30 uur.

Locatie : Oranjepark Vlaardingen of de schuilkerk bij slecht weer: de Grote kerk.

Blijf op de hoogte, like it facebookpagina: KerkterrasVld.

Gevraagd, nu nog **drie vrijwilligers uit Ambacht-Oost**: om alles (stoelen o.a.) aan het begin klaar te zetten en/of liturgieën uit te reiken en/of de weg te wijzen en/of koffie te schenken en/of alles weer op te ruimen.

Geef je op bij : ds. Guus Fröberg : predikant@ambachtoost.nl

Om alvast te noteren:

- Zondag 16 september Startzondag

- Zondag 23 september Oecumenische dienst in het kader van de vredesweek in de H. Lucaskerk.

Aan beide diensten hoopt de cantorij mee te werken.

Deze opmerking biedt mij een goede gelegenheid om, namens de gehele gemeente, de cantorij te bedanken voor de trouwe medewerking aan de diensten.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zaterdag 7 juli

Oud papier Goudenregenstraat 08.30 - 12.00 uur

Zondag 8 juli

Dienst 10.00 uur

Maandag 9 juli

Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Zaterdag 14 juli

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur
Jubileum Guus Korpershoek 19.00

Zondag 15 juli

Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna

In een interview met Karel Eykman kwam ik het volgende (deel van een) gedicht van hem tegen. Hij noemt het i.v.m. zijn angst voor Alzheimer. Over het belang van het voorlaatste, de herinneringen.

Alles gaat over niks maar niks is voorbij

1

Blijf niet hangen
aan de jongen die je was
als een lang verlangen
naar een warme trui
in de winter.

Laat hem niet achter
de jongen die je was
als het laten slingeren
van een verlaten sjaal
in het weiland.

Val hem nooit af
de jongen die je was
die moet je voorzichtig bewaren
in je binnenzak
dicht tegen je hart.

Ds. Guus A.V. Fröberg