

**Bij de dienst van zondag 26 augustus
Kerkterras**

Deze zondag is de Bethelkerk gesloten.

Omdat er KERKTERRAS is.

Met elkaar kerken we in het Oranjepark.

Daar vond en vindt het Zomerterras plaats.

Een prachtige plek met podium om met elkaar te vieren.

Thema van de viering: 'To my fathers house'.

Aan de dienst werken o.a. een begeleidingsband van de Kerk van de Nazarener, de Vlaardingen Band van het Leger des Heils Waterweg Centraal o.l.v. Wim

Naujoks en het voor deze dienst gevormde **kerkterraskoor** onder leiding van Wouter Boeser mee en bovenal iedereen die van harte meezingt.

Er is een crèche voor de allerkleinsten.

Locatie: Oranjepark, ingang Julianasingel.

We hopen op mooi weer.

Maar mocht het te slecht weer zijn om het KERKTERRAS in het park te houden dan is de **Grote Kerk onze schuilkerk**.

Let op de weerberichten en de eventuele berichtgeving via de mail, op websites of facebook : KerkterrasVld.

Het KERKTERRAS begint op alle locaties (park of schuilkerk) om 10.30 uur.

Van harte welkom.

Wij gedenken Joep van der Heul

Op zaterdag 28 juli is dhr Joep van der Heul overleden. de laatste jaren woonde hij in Vaartland. Voorheen in Ambacht en daarna in de Oostwijk waar hij met zijn partner Willy een trouw bezoeker was van de Oosterkerk. Geloven was voor Joep belangrijk en in gesprekken met hem kwam vaak psalm 121 ter sprake: Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Vaak dacht hij dan ook aan Ned Indië waar hij zijn militaire diensttijd vervulde.

Ook in Vaartland was Joep een trouw kerkganger. zijn opgewektheid en vriendelijkheid was kenmerkend voor hem.

Vrijdag 3 augustus is, na een dienst in de aula, Jacob Johannes van der Heul, begraven op Holy. Hij is 93 jaar geworden.

Cobie van der Vlies

Wij gedenken Els van den Berg-de Vries

Op 12 augustus heeft de Heer geroepen- Els van den Berg-de Vries.

Zij mocht 89 jaar worden de laatste drie jaren van haar leven woonde zij in de Twee Master in Maassluis, voorheen vele jaren aan de Delftseveerweg.

Els, geboren in Rotterdamse Delfshaven op een schip. Els was een schipperskind en kwam uit een gezin van 14 kinderen.

Haar man Jan kwam ze op het water tegen. Ze kregen samen vier kinderen waarvan er drie ook op het water geboren zijn.

Els was een vrolijke optimistische vrouw. Was erg gelukkig met haar man ze deden veel leuke dingen , ze trokken er met de auto op uit fietsten erg veel . vooral naar t'Hoofd aan de Waterweg om schepen te kijken.

Na 33 jaar huwelijk overleed haar man. Het heeft enkele jaren geduurd voor ze weer de vrolijke Els was.

Ze had veel hobby's. Spelletjes met de familie, sjoelen kaarten. Els was contact dame bij de PCOB en bezocht veel ouderen met een bloemetje. Ook ging ze graag naar de ouderensoos in de Bethelkerk. Zingen was één van haar liefhebberijen. Ze was erelid van het koor Progeza.

Els had een kinderlijk geloof: het komt allemaal goed, wie goed doet, wie goed ontmoet.

Tijdens de dankdienst voor haar leven in de aula van begraafplaats Holy in Vlaardingen lazen we een fragment uit Bijbelboek Spreuken 31 *"een sterke vrouw- zorgt goed voor de ander – geeft op een vriendelijke manier mensen raad- is blij met elke nieuwe dag.* Dat was Els ten voeten uit

We zongen haar lievelingslied Psalm 68 : 10 *"Geloofd zij God met diepst ontzag"*
Op de rouwkaart staat:

"degenen die ik liefheb verlaat ik- om degenen die ik liefhad terug te vinden"

We vertrouwen erop dat Els nu is verenigd met haar man en met haar God
Laat dat de familie tot troost zijn.

Jan Zegwaard

NIEUWE SEIZOEN

Inmiddels is het activiteitengidsje voor het seizoen 2018-2019 gereed, klaar om verspreid te worden. We zien er naar uit.

Start seizoen zaterdag 15 september

Het nieuwe seizoen begint op zaterdag 15 september. Vanaf 5 uur bent u allen hartelijk welkom in de kerk. We willen daar het seizoen gezellig starten met een maaltijd van soep, salades en broodjes. We hebben daarbij wel hulp nodig.

Als u een pan soep wilt koken of een salade klaarmaken geef u dan op bij Cobie Plantinga tel 4347162 of per mail cobieplantinga@hotmail.com.

Een pan vegetarische soep is ook heel erg welkom.

Wilt u komen die middag, met of zonder iets voor de maaltijd, geef u dan op. Er liggen inschrijffijsten in de kerk. Ook kunt u bellen of mailen met het eerder genoemde nummer. Het kan een heel gezellige middag worden maar daar hebben we u bij nodig. Met elkaar maken we er een mooie startmiddag van.

Cobie Plantinga-van Vliet

Startzondag 16 september

In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Over wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en burens wellicht.

'Een goed gesprek' is het thema voor de startzondag 2018 van de landelijke kerk.

Een goed gesprek hopen we dit seizoen in en rond de Bethelkerk ook over het thema duurzaamheid, over 'bewust leven' de 'groene kerk' te voeren.

Een gesprek dat mondiaal, landelijk, plaatselijk en thuis ook gevoerd wordt, maar een lastig gesprek is omdat er belangen - politieke en economische belangen -meespelen.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 26 augustus

Kerkterras 10.30 uur

Maandag 27 augustus

Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 28 augustus

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur
Cantorij 20.00 uur

Zaterdag 1 september

Oud papier Goudenregenstraat 08.30 - 12.00 uur

Zondag 2 september

Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna

Het al

Ik ben de zon, de maan, ik ben de regen,

'k ben onbeschrijfelijk, niet te meten noch te wegen.
Ik ben rivieren, ik ben zeeën, bliksem, donder, Bliksem
ik ben de kleine mens, maar wèl het grote wonder.
Ik ben het water en de vruchten en het koren,
het leven dat uit àlle leven wordt geboren.
Ik ben het allemaal – de wijze en de zot
en in mijn kleinheid schuilt iets van een Grote God.

Toon Hermans

Ds. Guus A.V. Fröberg

MEDIATIEF MOMENT

'Sta rechtop, met je schouders naar achteren'

*'Jij daagt me uit met je zwaard, en je lans en je kromzwaard,' antwoordde David,
'maar ik daag jou uit in de naam van de HEER van de hemelse machten, de God
van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt.'*

1 Samuël 17:45

Dit is de titel van het eerste hoofdstuk van '12 REGELS VOOR HET LEVEN' - een remedie tegen de chaos' - van de op dit moment veel genoemde psycholoog, cultuurcriticus en hoogleraar psychologie in Toronto Jordan B. Peterson. Ik las dit boek in de vakantie. Een polemisch en uitdagend boek dat veel vragen oproept. In het boek is hij ook voortdurend in gesprek met bijbelgedeelten.



Bij die titel van het eerste hoofdstuk 'Sta rechtop, met je schouders naar achteren' kwam onmiddellijk het beeld van David van Michelangelo dat ik in het voorjaar in Florence zag. Een beeld dat, hoewel ik het vele malen op afbeeldingen in boeken of op de televisie heb gezien, een overrompelende indruk op me maakte en me niet meer loslaat.

Het beeld is een krachtige correctie op het beeld dat vanuit de kinderbijbels naar voren komt: een kleine schuchtere herdersjongen die tot zijn eigen stomme verbazing de reus Goliath verslaat.

Michelangelo heeft David neergezet als een zelfbewuster, trotse jongeman. Hij weet zich zeker van zijn zaak.

Hij staat daar op het punt staat de reus Goliath aan te vallen. Er is bij hem geen twijfel, geen angst meer. Hij weet zich zeker van zijn zaak. Hij kent zijn verantwoordelijkheid. Hier staat hij, in heel zijn lichaam zichtbaar, alle spieren gespannen, uiterst geconcentreerd de Messias, de gezalfde, de toekomstige koning.

Hij moet en zal de chaosmachten overwinnen. Goliath is niet meer dan een symbool daarvan. Belangrijker is dat hij met het verslaan van de reus de dreigende chaos onder het mislukte koningschap van Saul overwint.

Daar staat hij, rechtop, de schouders naar achteren.

Ik citeer nu uit het slot van het eerste hoofdstuk van het boek van Jordan B. Peterson:

"Rechtop staan met je schouders naar achteren betekent de ark bouwen die de wereld beschermt tegen de zondvloed, je volk door de woestijn leiden nadat het aan de tirannie is ontsnapt, het gerieflijke huis en vaderland verlaten en de profetische woorden spreken tot hen die de weduwen en kinderen negeren. Het betekent het kruis dragen waar de x in is gekerfd, de plek waar jij en het Zijn elkaars pad zo gruwelijk kruisen. Het betekent de dode, rigide en al te tirannieke orde terugwerpen in de chaos waaruit zij is ontstaan."

Ds. Guus A. V. Fröberg