

### **Bij de dienst van zondag 2 september**

Zien en geloven

Nadat we twee weken geleden in het evangelie naar Marcus hoorden over de genezing van een dove man, staan we vandaag stil bij de gezing van een blinde man.

Hoe vaak zijn wij zelf niet gelijk een blinde. Verblind door succes, de liefde blind gemaakt, blind van vertrouwen, door een blinde vlek die we hebben. We worden gedreven door blinde woede.

Wij zijn vaak ziende blind.

Waarmee maar gezegd wil zijn, dat dit verhaal van de genezing van een blinde ook ons verhaal is.

We lezen Zacharia 8 : 4-8 en Marcus 8 : 22-26.

### **Wij gedenken Jaap Mostert**

Op 15 augustus is overleden Jaap Mostert, echtgenoot van Gerda Mostert, wonende Willem de Zwijgerlaan 270. Hij is 83 jaar geworden.

Jaap en Gerda woonden, voordat zij naar de Willem de Zwijgerlaan verhuisden, altijd aan de Nassaulaan. Het laatste jaar nam de gezondheid van Jaap af, waardoor hij niet meer thuis kon zijn. Hij verbleef de laatste periode in de Meerpaal. Jaap heeft de oorlog mee gemaakt en ook de hongerwinter. Na de oorlog ging hij als kind naar Zweden om aan te sterken. Er waren ook de militaire jaren in Nederlands-Indië. Hij was een betrokken mens en ook gevoelig. Hij kon niet tegen onrecht, dan kwam hij in verweer en hij trok het zich aan. Voor zijn kinderen en kleinkinderen was hij een zorgzame vader en opa, die het belangrijk vond dat er een diploma behaald werd. Maar wat voor diploma ook, hij was op allemaal even trots. In het kerkelijk leven was voor hem de omgang met elkaar belangrijk en hij genoot van zingen. Er waren de vragen over het onrecht in de wereld. En later het verdriet om zijn ziekte en zijn afnemende krachten. Er waren niet altijd woorden, maar in de stilte en in het wegpinken van een traan kon het verdriet gedeeld worden. Het gezin heeft er alles aan gedaan om Jaap een thuis te geven de laatste periode in de Meerpaal. Het was een zorg dragen voor elkaar. We namen afscheid van Jaap op woensdag 22 augustus in de Bethelkerk, waarna de begrafenis plaatsvond op de begraafplaats Emaus. Op de kaart staan de woorden 'Eindelijk thuis'. Mogen deze woorden troost geven aan Gerda, de kinderen en de kleinkinderen.

**Pastor Marja Griffioen**

### **Huwelijk George da Costa en Marijke Diekerhof**

Op zaterdag 8 september zal het huwelijk van Marijke Diekerhof en George da Costa worden bevestigd en ingezegend in een naar wij hopen feestelijke dienst. Aanvang van de dienst 14.30 uur.

Voorganger: ds. Guus A.V. Fröberg.

### **Bedankt**

Lieve mensen van de Bethelkerk, bedankt voor de bloemen, die Henk ter Haar bij me gebracht heeft. Ik kon helaas niet lopen, beide benen op slot.

Gods zegen u allen.

De groetjes van Corrie Marantika.

### **Ouderensoos**

Na een zomerstop van zes weken begon afgelopen dinsdag de soos weer. Wat werd er door de gasten naar uitgekeken, dat bleek wel uit de vrolijke begroetingen.

De komende maanden gaan de gastvrouwen weer hun best doen om er gezellige middagen van te maken, met zingen, meditatie, spelletjes een uitje en vooral veel aandacht voor elkaar.

Wilt u het ook een keer proberen, u bent van harte welkom en wij staan voor u klaar op dinsdagmiddag van 14.30 – 16.30 uur.

### **WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK**

Op 2 september a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om vis in blik in te leveren.

U kunt NIET meer naleveren, want de bakken worden meteen na het weekend opgehaald.

Hartelijk dank voor de medewerking!

**Informatie:** Jos van den Boogert 06-38315155

### **Start seizoen zaterdag 15 september**

Op zaterdag 15 september begint het nieuwe seizoen. Vanaf 5 uur bent u allen hartelijk welkom in de kerk. We willen daar het seizoen gezellig starten met een maaltijd van soep, salades en broodjes. We hebben daarbij wel **hulp nodig**.

Als u een pan soep wilt koken of een salade klaarmaken geef u dan op bij Cobie Plantinga tel. 434 71 62 of per mail [cobieplantinga@hotmail.com](mailto:cobieplantinga@hotmail.com).

Een pan vegetarische soep is ook heel erg welkom.

Wilt u komen die middag, met of zonder iets voor de maaltijd, geef u dan op. Er liggen inschrijflijsten in de kerk. Ook kunt u bellen of mailen met het eerder genoemde nummer. Het kan een heel gezellige middag worden maar daar hebben we u bij nodig. Met elkaar maken we er een mooie startmiddag van.

### **Cobie Plantinga-van Vliet**

### **Startzondag 16 september**

In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Over wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en burens wellicht.

'Een goed gesprek' is het thema voor de startzondag 2018 van de landelijke kerk.

Een goed gesprek hopen we dit seizoen in en rond de Bethelkerk ook over het thema duurzaamheid, over 'bewust leven' de 'groene kerk' te voeren.

Een gesprek dat mondiaal, landelijk, plaatselijk en thuis ook gevoerd wordt, maar een lastig gesprek is omdat er belangen - politieke en economische belangen -meespelen.

### **Kerkterras**

We mogen terugzien op een mooie viering.

Een ervaren zomerterrasteller schatte het aantal mensen rond de 1200. Twee fotoreportages, waarvan de eerste van de hand van Bram van der Borden, zijn te vinden op [de website](#) van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen. Wilt u de foto's direct bekijken?

Fotoreportage 1 vindt u [HIER](#) – Fotoreportage 2 vindt u [HIER](#)

### **Bloemenpot**

De opbrengst van de bloemenpot van zondag 12 augustus was het mooie bedrag van € 68,45.

Met giften op bankrek.nr. NL18 INGB 0005 3441 05 t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht Oost steunt u het werk van de diakenen en contactpersonen.

## **Giften**

Ds. Guus Fröberg mocht €20,- voor de wijkkas ontvangen.  
Waarvoor onze hartelijke dank.

## **ACTIVITEITENOVERZICHT**

### **Berichten kunt u sturen naar**

ds. Guus A.V. Fröberg: [redactie@ambachtoost.nl](mailto:redactie@ambachtoost.nl)

### **Zondag 2 september**

Dienst 10.00 uur

### **Maandag 3 september**

Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

### **Dinsdag 4 september**

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur  
Cantorij 20.00 uur

### **Woensdag 5 september**

Moderamen wijkkerkenraad 19.30 uur

### **Zaterdag 8 september**

Oud papier Verploegh Chasseplein 08.30 - 12.00 uur  
huwelijksdienst 14.30 uur  
Marijke Diekerhof en George da Costa

### **Zondag 9 september**

Dienst 10.00 uur

## **Voor deze week en daarna**

Een aantal keren kwam ik afgelopen week het thema pelgrimage tegen.  
In een ontroerende televisieprogramma over 'de weg naar Santiago' en op een symposium ter gelegenheid van het zeventig jarig bestaan van de Wereldraad van Kerken 'On a Pilgrim's Way of Justice and Peace'

Genoeg reden om een -naar men zegt- beroemd gedicht hierover te plaatsen.

## **De wandelaar**

Wandelaar, het zijn je voetafdrukken  
die het pad vormen en meer niet;  
Wandelaar, er is geen pad,  
men maakt het pad tijdens het gaan.  
Tijdens het gaan ontstaat het pad  
en wanneer je dan omkijkt  
ontwaar je de sporen die nooit  
meer zullen worden betreden.  
Wandelaar, er is geen pad,  
alleen het schuimspoor dat je maakte in zee.

*Antonio Machado (1875 – 1939)*

**Ds. Guus A.V. Fröberg**