

## WIJKBERICHT 3 SEPTEMBER 2018 – jrg. 17 nr. 29

---

### **Bij de dienst van zondag 9 september**

Deze zondag gaat ds. Jan de Geus voor.

### **Start seizoen zaterdag 15 september**

**Vanaf 17.00 uur**

Op zaterdag 15 september begint het nieuwe seizoen. Vanaf 5 uur bent u allen hartelijk welkom in de kerk. We willen daar het seizoen gezellig starten met een maaltijd van soep, salades en broodjes. We hebben daarbij wel hulp nodig.

Als u een pan soep wilt koken of een salade klaarmaken geef u dan op bij Cobie Plantinga tel 4347162 of per mail [cobieplantinga@hotmail.com](mailto:cobieplantinga@hotmail.com).

Een pan vegetarische soep is ook heel erg welkom.

Wilt u komen die middag, met of zonder iets voor de maaltijd, geef u dan op. Er liggen inschrijffijsten in de kerk. Ook kunt u bellen of mailen met het eerder genoemde nummer. Het kan een heel gezellige middag worden maar daar hebben we u bij nodig. Met elkaar maken we er een mooie startmiddag van.

**Cobie Plantinga-van Vliet**

### **Startzondag 16 september**

In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en burens wellicht.

'Een goed gesprek' is het thema voor de startzondag 2018 van de landelijke kerk. Een goed gesprek hopen we dit seizoen in en rond de Bethelkerk ook over het thema duurzaamheid, over 'bewust leven' de 'groene kerk' te voeren.

Een gesprek dat mondiaal, landelijk, plaatselijk en thuis ook gevoerd wordt, maar een lastig gesprek is omdat er belangen - politieke en economische belangen - meespelen.

Maar eerst het gesprek.

Hoe voer je een goed gesprek?

De startzondag vormt daarvoor de opening.

We luisteren daarbij naar een gedeelte uit het evangelie naar Johannes.

Johannes wordt wel de evangelist van het gesprek genoemd. Leidraad voor ons gesprek is het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de bron (Joh 4.)

### **Giften**

Voor de wijkkas mocht ik van NN € 200,- ontvangen.

Waarvoor onze hartelijke dank.

### **ACTIVITEITENOVERZICHT**

**Berichten kunt u sturen naar**

ds. Guus A.V. Fröberg: [redactie@ambachtoost.nl](mailto:redactie@ambachtoost.nl)

#### **Zondag 9 september**

Dienst 10.00 uur

#### **Maandag 10 september**

Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

**Dinsdag 11 september**

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur  
Cantorij 20.00 uur

**Woensdag 12 september**

Koffieochtend 10.00 - 12.00 uur

**Zaterdag 15 september**

Start seizoen 17.00 uur

**Zondag 16 september**

Startdienst 10.00 uur

**Voor deze week en daarna**

**Om adem**

*(Opgenomen in de Oecumenische liedbundel 'Zangen van zoeken en zien' 517)*

Neem van mij mijn onrust,  
het jagen door de tijd,  
het piekeren, de zorgen,  
de onmacht en de spijt.

Neem van mij mijn twijfel,  
het rusteloze gaan,  
het steeds weer zoveel moeten,  
het nooit genoeg gedaan.

Geef mij van jouw ruimte  
het wijde van de lucht,  
het verre vogelfluiten,  
de ganzen in de vlucht.

Geef mij van jouw kleuren,  
het lichte tere groen  
het wit van de margrietten,  
de klaproos, korenbloem.

Geef mij van jouw stilte  
de kalmte van een meer,  
het regelmatig ritme,  
de branding van de zee.

(Margreet Spoelstra)

**Ds. Guus A.V. Fröberg**