

Start seizoen zaterdag 15 september

Vanaf 17.00 uur.

Het seizoen begint op zaterdag 15 september.

Vanaf 5 uur bent u allen hartelijk welkom in de kerk. We willen daar het seizoen gezellig starten met een maaltijd van soep, salades en broodjes.

Met elkaar maken we er een mooie startmiddag van.

Van harte welkom, maar laat het wel even weten: Cobie Plantinga tel 4347162 of per mail cobieplantinga@hotmail.com.

Startzondag 16 september

In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en burens wellicht.

‘Een goed gesprek’ is het thema voor de startzondag 2018 van de landelijke kerk.

Een goed gesprek hopen we dit seizoen in en rond de Bethelkerk ook over het thema duurzaamheid, over ‘bewust leven’ de ‘groene kerk’ te voeren.

Een gesprek dat mondiaal, landelijk, plaatselijk en thuis ook gevoerd wordt, maar een lastig gesprek is omdat er belangen - politieke en economische belangen -meespelen.

Maar eerst het gesprek.

Hoe voer je een goed gesprek?

De startzondag vormt daarvoor de opening.

We luisteren daarbij naar een gedeelte uit het evangelie naar Johannes.

Johannes wordt wel de evangelist van het gesprek genoemd. Leidraad voor ons gesprek is het gesprek Jezus dat hij bij de bron voert met de Samaritaanse vrouw bij de bron (Joh 4: 1-26.) De eerste lezing vormt het begin van een ander gesprek, het gesprek tussen Mozes en de HEER (Exodus 3 : 1-6).

In de dienst wordt de doop bediend aan Silvan Peter Gerrit van Spronsen en Noor Carlijn Joukje Weijnand

Aan de dienst werkt de cantorij mee.

Bijbelleerhuis op woensdagochtend

Het komende seizoen willen we de verhalen van koning Saul en koning David lezen.

David en Saul, twee gezalfden, twee koningen, maar hun geschiedenissen zijn zo menselijk. De verhalen over deze koningen en de mensen in hun omgeving gaan over vallen en opstaan, hun glorie en misère. David en Saul zijn nu eens helden, dan weer kleine mensjes. Het zijn verhalen over vriendschap en diepe, verterende haat, over intense vreugde en diepe depressie, over mensen die vechten met God en met hun leven.

Met elkaar willen deze verhalen lezen en maken we een keuze uit de teksten en verhalen die te vinden zijn in 1 Samuël 8 tot en met 1 Koningen 2.

Van harte welkom!

Wanneer: eenmaal per maand op woensdagochtend:
3 oktober, 7 november, 12 december, 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april en 8 mei.
Tijd: van 10.30-12.00 uur
Plaats: Bethelkerk
Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg, tel. 4348433, e-mail:
predikant@ambachtoost.nl

Korpershoek-concert

Graag geef ik het volgende aan u door:
Diverse keren hoorde ik de wens: wat zou het leuk zijn als er weer eens een muzikale Korpershoek-middag zou komen.
Aan het begin van 2018 speelde ik deze wens door aan Ria. Na overleg met de familie kwam het antwoord: ja, maar dan in het najaar.
Op **zaterdag 13 oktober** kunnen we weer een uur genieten van hun muzikale talenten, van piano-, orgel- en vioolspel en solozang. Ook het Jo Mulder ensemble Marcato zal medewerking verlenen.
Plaats : Bethelkerk
Tijd van 16.00-17.00uur

U bent van harte welkom,
Wil Moll.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zaterdag 15 september

Start seizoen 17.00 uur

Zondag 16 september

Startdienst 10.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00-20.30 uur

Maandag 17 september

Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 18 september

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur
Clubs: jongens 8-12 jaar/
meiden 10-12 jaar 19.00-20.00 uur
Cantorij 20.00 uur

Woensdag 12 september

Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45-19.45 uur

Donderdag 20 september

Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 21 september

Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 23 september

Oecumenische viering
in de H. Lucaskerk 9.30 uur

Voor deze week en daarna

Als alles is gezegd en becommentarieerd, na een week van martelende onzekerheid voor Lili en Howick, na een week van falende politiek. (Maandag 10-9)

Psalm (Wisława Szymborska)

Oh, hoe slecht sluiten de grenzen van mensenstaten!
Hoeveel wolken drijven er niet straffeloos over heen,
hoeveel korrels woestijnzand worden niet uitgestrooid van land tot land
hoeveel bergkiezels rollen over vreemd gebied
in uitdagende sprongen!

Moet ik hier vogel voor vogel gaan noemen, hoe die vliegt
of juist gaat zitten op een neergelaten slagboom?
Neem nu een mus - zijn staart hangt al dáár
terwijl zijn snavel nog hier is. En nu draait hij zich óók nog om!

Uit de ontelbare insekten, beperk ik mij tot de vlieg
die tussen de rechter en de linker laars van de douanier
op de vraag: vanwaar, waarnaartoe - zich tot geen antwoord vergewaardigt.

Och, overzie die wanorde eens in één keer nauwkeurig,
op al die continenten!
Want is het niet de liguster op de andere oever
die zijn honderdduizendste blaadje reeds over de rivier smokkelt?
Want wie anders dan de inktvis, die langarmige waaghals,
schendt de heilige zone der territoriale wateren?

Kun je überhaupt spreken van één of andere orde
als zelfs de sterren zich niet laten verschuiven
zodat duidelijk zou worden welke voor wie staat te stralen?

En dan nog die laakbare verspreiding van nevel!
En het stof dat over de hele steppe stuift
alsof die helemaal niet in tweeën was verdeeld!
Of de geluiden die rondgaan op behulpzame luchtgolven
van hulpeloos gepiep en veelzeggend geborrel!

Alleen wat menselijk is lukt het om werkelijk vreemd te zijn
De rest: gemengde bossen, mollenwerk en wind.

Ds. Guus A.V. Fröberg