

Oecumenische viering ter afsluiting van de vredesweek

Zondag 23 september in de H. Lucaskerk

9.30 uur.

Deze zondag sluiten we de vredesweek van Vlaardingen af in de H. Lucaskerk.

In deze viering zingen we liederen uit de schat van de kerk.

We lezen Deuteronomium 6: 4-9 en Marcus 9 : 14-29, met de woorden 'Ik geloof, kom mijn ongelooft te hulp'.

Daarnaast laten we ons door twee kunstwerken inspireren: "Transfiguratie van Rafaël (1483-1520) en 'Madonna de Mare Nostrum/Mantel der Liefde uit 2017 van Hans Versteeg.

Voorgangers zijn ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Henri Egging.

Aan de viering werkt de cantorij van de Bethelkerk mee.

**Mededeling oecumenische viering Bethelkerkgemeente en
Lucaskerkgemeenschap**

Beste gemeenteleden en parochianen,

al heel lang zijn er in ons gedeelte van Vlaardingen oecumenische vieringen waarin de protestantse wijkgemeente en de katholieke gemeenschap betrokken zijn. In de oecumenische samenwerking zijn hartelijke verhoudingen ontstaan, en de oecumenische vieringen zijn daarvan een uitdrukking.

De oecumenische vieringen waren in de afgelopen jaren diensten van Schrift en Tafel, waarbij beurtelings het heilig avondmaal werd bediend door de predikant of de eucharistie gevierd en de communie uitgereikt door de katholieke pastor. Deze oecumenische diensten van Schrift en Tafel worden door velen gewaardeerd. Sommige parochianen zouden nog een stap verder willen gaan, en zouden de predikant en de katholieke pastor graag samen in de Maaltijd des Heren zien voorgaan (in plaats van de een in de Woorddienst en de ander in de Tafeldienst).

Anderzijds zijn er mensen die het houden van gezamenlijke diensten van Schrift en Tafel te ver vinden gaan. Wij vieren, zo zeggen sommige parochianen, een gezamenlijkheid die er door verschillende opvattingen over de Maaltijd des Heren nog niet is. Terwijl er zo veel meer is wat wij samen kunnen beleven en kunnen vieren. Dat is ook de overtuiging van de leiding van de RK kerk, die in de laatste jaren met grotere nadruk naar voren wordt gebracht.

Bij de voorbereiding van de oecumenische viering op 23 september aanstaande hebben wij nagedacht over bovenstaande vragen. En wij hebben geconcludeerd dat het beter is om de komende jaren wel oecumenische vieringen van Woord en gebed te houden, maar geen diensten van Schrift en Tafel. Wij hebben nog overwogen om in plaats hiervan een agapè-viering (een viering met een liefdemaal dat geen avondmaal of eucharistie is) te houden; maar dit werd toch te zeer ervaren als het verbloemen van de stap terug die wij toch maken.

Wij hebben daarom, na overleg met de wijkkerkenraad en met de pastoraatsgroep, besloten om vanaf 23 september oecumenische vieringen te houden in de vorm van een dienst van Woord en gebed.

Vlaardingen, september 2018,

ds. Guus Fröberg en pastor Henri Egging

Cantatedienst

Zondag 23 september om 17:00 uur in de Bethelkerk te Vlaardingen.

Op 23 september zal klinken BWV 47: 'Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden' (Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden), van Johann Sebastian Bach. Het zijn woorden uit Lucas 14, over een feestmaal op sabbat en de plaats aan de tafel van de gastheer.

Naast de cantate wordt uitgevoerd het motet 'Wenn du geladen wirst, so gehe hin' van Melchior Franck (1579-1639)

Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Esther Ree (sopraan), Johannes Vermeer (bas).
Algehele muzikale leiding: Bas van Houte.
Voorganger: ds. Jan de Geus

De toegang tot de cantatedienst is gratis. Van de aanwezigen wordt aan de uitgang om een bijdrage gevraagd. Er zijn tekstboekjes beschikbaar

Noteert u alvast in uw agenda: De volgende cantate is 28 oktober (BWV 109).

Bedankje Wil Poot

Beste mensen,

allen die aan mij gedacht hebben tijdens mijn opname in het ziekenhuis, wil ik hartelijk bedanken voor alle kaarten en telefoontje, bezoeken. Ook hartelijk bedankt voor de bloemen van de wijkgemeente.

Dit meeleven heeft mij zeer bemoedigd.

Hartelijk groet van,

Wil Poot.

Korpershoek-concert

Graag geef ik het volgende aan u door:

Diverse keren hoorde ik de wens: wat zou het leuk zijn als er weer eens een muzikale Korpershoek-middag zou komen.

Aan het begin van 2018 speelde ik deze wens door aan Ria. Na overleg met de familie kwam het antwoord: ja, maar dan in het najaar.

Op **zaterdag 13 oktober** kunnen we weer een uur genieten van hun muzikale talenten, van piano-, orgel- en vioolspel en solozang. Ook het Jo Mulder ensemble Marcato zal medewerking verlenen.

Plaats : Bethelkerk

Tijd van 16.00-17.00uur

U bent van harte welkom,

Wil Moll.

Giften

Ontvangen gift via Ellen Haas, € 20 voor de wijkkas.

Waarvoor onze hartelijke dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar:

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 23 september

Oecumenische viering
in de H. Lucaskerk 9.30 uur
Cantatedienst 17.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00-20.30 uur

Maandag 24 september

Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Wijkkerkenraad 20.00 uur

Dinsdag 25 september

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur
Clubs: jongens 8-12 jaar/
meiden 10-12 jaar 19.00-20.00 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 26 september

Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45-19.45 uur

Donderdag 27 september

Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 28 september

Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 30 september

Dienst Bethelbijzonderdienst 10.00 uur
Taizégebed 19.00 uur

Voor deze week en daarna**EREV SHEL SHOSHANIM** (Een avond van Rozen)

Tekst: Mosje Dor (Israëlich dichter 1932-2016)

De ballade bezingt de liefde tussen rozen in de avondschaaduw.

Een avond van rozen
Laten we naar de boomgaard gaan,
mirre, kruiden en wierook
Zullen aan je voeten liggen.

Langzaam valt de nacht
een bries van rozen komt voorbij,
kom, ik fluister je zachtjes een lied in
een liefdeslied

Dageraad, een duif koert
je haar zit vol dauw
je mond is tegen de ochtend een roos -
die ga ik voor mijzelf plukken.

Ds. Guus A.V. Fröberg

Taizéviering

Zondag 30 september, 19.00 uur
Bethelkerk – Burg. Verkadesingel 26 –
Vlaardingen

We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte.

In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.

De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.



Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.

Volgende vieringen:

25november	Heilige Lucaskerk	Hoogstraat 26A/B	Vlaardingen
27 januari	Bethelkerk	Burg. Verkadesingel 26	Vlaardingen
31maart	Heilige Lucaskerk	Hoogstraat 26	Vlaardingen

Iedereen van harte uitgenodigd!

Aanvang om 19.00 uur.

Namens de voorbereidingsgroep:

Gezina van Bohemen

en

Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)

tel.: 010 434 84 33

e-mail: predikant@ambachtoost.nl



UITNODIGING



Hallo allemaal,
Hebben jullie ook de vragen hier links wel eens gesteld? Aan jezelf, vrienden, leraren?
Vast wel...

Op **zondag 23 september** kunnen jullie die vragen ook stellen. Jij aan je ouders, je ouders aan jou. En ook over Provider/club, jeugdkerk en de 11+.
Ook vertellen wij over ons programma voor dit jaar.

Dus kom met je ouder(s) naar de Bethelkerk.

We starten om 19.00 uur.

Rond 20.30 uur zijn wij zeker weer klaar.

Tot zondag!!!

Voor vragen kun je mailen naar molly70@kpnmail.nl.

Annemarie, Erika, Marinke, Astrid, Onno, Jose, Julliette, Susan, Lisette, Peter en Marianne