

WIJKBERICHT 8 OKTOBER 2018 – jrg. 17 nr. 34

Bij de dienst van 14 oktober

Deze zondag gaat ds. Freek Bakker uit Voorschoten voor.

Einde van de religie of een nieuw begin?

1^e avond

Donderdag 18 oktober, 20.00 uur

De radicale Bonhoeffer



Basis is het (her)lezen van delen een aantal gevangenisbrieven van Dietrich Bonhoeffer zoals deze verzameld zijn in 'Verzet en Overgave'. Deze brieven waarin schetsen van een 'christendom zonder religie' worden geformuleerd vormen een bron van inspiratie voor John D. Caputo en Peter Rollins. Deze zullen we de volgende avonden ontmoeten.

Er worden kopieën van de te lezen gedeelten gemaakt.

Voorlopig heb ik **vier donderdagavonden in de Bethelkerk** gepland om in gesprek met elkaar en met teksten van deze denkers een spannende zoektocht te gaan.

18 oktober

22 november

17 januari en

14 februari

Telkens 20.00 uur in de Bethelkerk

Opgave en informatie bij: ds. Guus A.V. Fröberg, predikant@ambachtoost.nl.

Verhalen die iedere Vlaardinger moet weten

Op zaterdag 27 oktober is er een ingelaste editie van de zaterdagmiddag-ontmoetingen in de Bethelkerk.



Op die middag wil ons gemeentelid dhr. Jan Anderson graag iets vertellen over de ontwikkeling van Vlaardingen, de stad waar hij trots op is. De eerste plaats aan de mond van de Rijn. Hij schreef er een boekje over in het kader van Vlaardingen 1018. Verhalen waarvan hij vindt "dat iedere Vlaardinger die moet weten!".



Zijn verhalen zijn vooral gerelateerd aan Vlaardinger Ambacht. Eeuwenlang was Vlaardingen omringd door het veel grotere dorp Vlaardinger Ambacht. Het dorp was tien keer zo groot als Vlaardingen, maar had tien keer zo weinig inwoners. "Vlaardinger Ambacht heeft Vlaardingen dus groot gemaakt!", aldus Jan.

U bent van harte uitgenodigd om een klein uur naar de verhalen van Jan te komen luisteren en de beelden erbij te bekijken. Zaterdagmiddag 27 oktober van 15.00 uur tot ongeveer 16.30 uur. Er is een pauze en na afloop is zijn boekje voor een bescheiden prijsje te koop.

Aansluitend is dan op zondag 28 oktober het Streekmuseum aan de Kethelweg na kerktijd gratis geopend om de bijbehorende tentoonstelling te gaan bekijken. Van 11.30 uur tot 13.30 uur.

U bent van harte welkom!
Lianne van Rijn

KERSTMARKT 14 december 2018

Ook dit jaar organiseren we weer een kerstmarkt.

Dit jaar andere tijd...van 16.30 tot 20.00 uur....

Een gezellige markt met iets te eten en te drinken en de opbrengst krijgt weer een goede bestemming nl. **KansPlus Nieuwe waterweg Vlaardingen**, dat activiteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking.

(<http://kansplusnw.nl/>)

Dus ruim kast en zolder/berging weer eens op voor dit goede doel?

We hopen op weer volop kerstspullen.

Onze klusteam is ook weer aan het knutselen.

Leuke sneeuwpoppen... van hout.

Ook bezorgen we weer kerstpost met bestemming VLAARDINGEN in samenwerking met C.W.O voor € 0,35.

Pompoenverkoop

De pompoenverkoop had dit jaar een opbrengst van € 396,55.

Een formidabel bedrag, waarvan 1/3 deel naar de kerk gaat en 2/3 deel naar de wijkkas. Ik wens iedereen veel plezier met de bereiding en het consumeren, of op een andere manier.

Hans van der Gaag

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 14 oktober

Dienst	10.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar	19.00 - 20.30 uur

Maandag 15 oktober

Klussen rond en in de kerk	09.00 - 12:00 uur
----------------------------	-------------------

Dinsdag 16 oktober

Ouderensoos:	14.30 - 16.30 uur.
Clubs: jongens 8-12 jaar/ meiden 10-12 jaar	19.00 - 20.00 uur
Cantorij	20.30 uur

Woensdag 17 oktober

Clubs: gemengd 6-8 jaar	18.45 - 19.45 uur
-------------------------	-------------------

Donderdag 18 oktober

Clubs: meisjes 8-10 jaar	19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch	20.00 - 22.00 uur
Einde van de religie of nieuw begin? I	20.00 uur

Vrijdag 19 oktober

Messengers

20.00 - 22.00 uur

Zondag 21 oktober

Dienst

10.00 uur

Voor deze week en daarna

(liedboek 920)

Gij hebt, o God dit broze bestaan gewild (Ad den Besten)

klein danklied

Gij hebt, o God dit broze bestaan gewild,
hebt boven 't nameloze mij uitgetild,
laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,
dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in Uw hand.

Ds. Guus A.V. Fröberg