

Adventsproject

Het adventsproject van dit jaar heeft als titel: Geloof met me mee. Geloofsgetuigen uit de Bijbel vertellen ons in deze periode wat zij geloven. Johannes op Patmos, Johannes de Doper, de profeet Sefanja en Elisabet vertellen ons op de adventszondagen waar zij in geloven. Voor elke zondag hebben we een geloofsuitspraak geformuleerd die iets laat zien van waar deze mensen in geloven. De geloofsuitspraken zijn niet bedoeld als complete samenvattingen, steeds lichten we één aspect uit van het geloof van deze mensen.

Ook wij hoeven ons geloof niet voor onszelf te houden. We mogen geloof met elkaar delen – uitnodigend en geïnteresseerd, enthousiasmerend en met belangstelling voor wat een ander gelooft.

Bij de dienst van 2 december

Eerste advent

Vandaag ontmoeten we de ziener Johannes op Patmos.

We lezen deze zondag Zacharia 14 : 4-9 en Openbaring 1 : 9-11 ; 8 : 1-4

Het boek Openbaring heeft velen eeuwen lang , heel veel mensen gefascineerd.

De visioenen en beeldrijke teksten nodigen uit tot telkens weer andere

interpretaties. Tot op de dag van vandaag wordt het gelezen als een

toekomstvoorspelling. Met een zekere gretigheid worden dan een tekst uit het

boek geplukt en gekoppeld aan de actualiteit. Wanneer er een ramp geschiedt is

er al snel een tekst gevonden uit het boek dat misschien daarom ook wel vaak

Openbaringen wordt genoemd.

Maar hét is één openbaring en het boek laat zich als één geheel lezen.

Maar wat vertelt deze tekst over God en ons, ook en wanneer deze tekst lezen in de liturgie, op de eerste zondag van advent?

Vanuit het donker van deze dagen bidden wij: 'Kom, Heer!' Johannes voorziet hoe deze bede vervuld wordt.

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op zondag 2 december a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om een pak **macaroni** in te leveren.

Helaas kunt u niet meer naleveren, want de bakken worden meteen na het weekend opgehaald.

Hartelijk dank voor de medewerking

Jos van den Boogert

Beelden van vrede

Adventsvesper 12 december 19.30 uur in de Bethelkerk

Advent, wachten, verlangen, hopen op vrede.

Zal er ooit een dag van vrede komen?

De vesper op 12 december in de Bethelkerk geeft met woorden, poëzie, muziek uiting aan dat verlangen.

Dichter Mustafa Kalo komt zijn gedicht 'Ik dacht nooit ' lezen.

Rob van Herwaarden, Cora de Koning en Guus Korpershoek omlijsten de teksten en gebeden met muziek.

Vier grote schilderijen geven inhoud, vorm en kleur aan dat verlangen.

Vlaardingse van oudsher en nieuw schilderden ze tijdens de vredesweek. In de week van 9 tot en met 16 december staan ze opgesteld in de Bethelkerk.

Terugblik in beeld op de laatste zondag van het kerkelijk jaar 25 nov. j.l.



KERSTMARKT 14 december 2018

Ook dit jaar organiseren we weer een kerstmarkt.

Dit jaar andere tijd van 16.30 tot 20 uur.

Een gezellige markt met iets te eten en te drinken zoals erwtensoep, tosti en de beroemde oliebolletjes.

De opbrengst krijgt weer een goede bestemming n.l. **KansPlus Nieuwe waterweg Vlaardingen**, dat activiteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking.

(<http://kansplusnw.nl/>)

Dus ruim uw kast, zolder of berging weer eens op voor dit goede doel!

We hopen weer op volop kerstspullen.

Onze klusteam is ook weer aan het knutselen. Zij maken leuke sneeuwpoppen van hout.

Ook bezorgen we weer kerstpost met bestemming VLAARDINGEN in samenwerking met C.W.O voor € 0,35.

Graag inleveren met gepast geld zondag 9 december na de dienst, of op de inleverdata voor uw spullen.

En op de markt zelf!

U kunt uw spullen en uw post inleveren op: maandag 10 dec. 9-12 uur, dinsdag 11 dec. 14-16 uur, woensdag 12 dec. 19-20 uur donderdag 13 dec. 10-12 en 14-16 uur en vrijdag 14 dec. 10-12 uur.

Wilt U helpen met de markt of bloemstukjes maken of ijzerkoekjes, kerstkoekjes of iets lekkers bij de koffie bakken?

Meldt dit dan even bij: Corrie Vellekoop 4347575 of Marianne de Wilt

j.wilt1@chello.nl

We willen er met elkaar weer een fijne kerstmarkt van maken...met een SUPER opbrengst! ! !

Kerstspel op kerstmorgen

Beste gemeenteleden

Inmiddels hebben ruim 25 kinderen zich aangemeld voor het kerstspel, dat op kerstmorgen in de Bethelkerk zal worden opgevoerd. Voor het spel gaan we ook twee filmpjes opnemen.

Op vrijdagavond **7 december** nemen we op de Hoogstraat (verzamelen bij C&A) om 16.45 uur een filmpje op van winkelend publiek. Als u/jij als gemeentelid figurant wil zijn in de film, bent u/jij van harte uitgenodigd om met handen vol met tassen 'nep' te winkelen.

De opnames duren ongeveer een half uurtje.

Willy van Bree-Kreeft

HIER mijn reactie

met dank aan John J. Caputo, op: 'Het besluit van de synode om de kerkorde ongewijzigd te laten t.a.v. huwelijk en levensverbintenissen'.

Ds. Guus A.V. Fröberg

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 2 december

Dienst 1e advent	10.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar	19.00 - 20.30 uur

Maandag 3 december

Klussen rond en in de kerk	09.00 - 12:00 uur
Sectievergaderingen	19.30 uur

Dinsdag 4 december

Ouderensoos:	14.30 - 16.30 uur.
Clubs: jongens 8-12 jaar/ meiden 10-12 jaar	19.00 - 20.00 uur
Moderamen wijkkerkenraad	19.30 uur
Cantorij	20.30 uur

Donderdag 6 december

Clubs: meisjes 8-10 jaar	19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch	20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 7 december

Repetitie kinderkerstzang	15.30 uur - 16.15 uur
Filmen kerstspel Hoogstraat	16.45 uur
Messengers	20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 8 december

Oud papier Verploegh Chasséplein	8.30 uur
----------------------------------	----------

Zondag 9 december

Dienst 2^e advent

10.00 uur

Voor deze week en daarna

(Geen gedicht in de eigenlijke zin van het woord)

En toch, als ik naar de hemel kijk... (van Anne Frank)

Het is een groot wonder
dat ik niet al mijn verwachtingen heb opgegeven,
want ze lijken absurd en onuitvoerbaar.
Toch houd ik ze vast, ondanks alles,
omdat ik nog steeds aan de innerlijke goedheid van de mens geloof.
Het is me ten enenmale onmogelijk
alles op te bouwen op basis van dood, ellende en verwarring.
Ik zie hoe de wereld langzaam
steeds meer in een woestijn herschape wordt;
ik hoor steeds harder de aanrollende donder,
die ook ons zal doden;
ik voel het leed van miljoenen mensen mee,
en toch, als ik naar de hemel kijk,
denk ik dat alles zich weer ten goede zal wenden,
dat ook deze hardheid zal ophouden,
dat er weer rust en vrede in de wereldorde zal komen.
Intussen moet ik mijn denkbeelden hoog en droog houden;
in de tijden die komen, zijn ze misschien nog uit te voeren.

Ds. Guus A.V. Fröberg

MEDIATIEF MOMENT

'Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.'
Bij Lucas 1 m.n. 56

De tijd nemen.

Advent is vaak een overspannen tijd.

Dat wat de tijd van advent is wordt gevuld met de Sinterklaas en kerststress.
We zijn in de tijd van advent druk bezig om -redden wat er te redden valt- van het Sinterklaasfeest een gezellig feest voor jong en oud te maken en vullen de tijd daarna met de voorbereidingen voor al de kerstconcerten, -feesten en -diensten en met de lastige lijstjes 'wie/waar/wat' maken voor de kerstetenjes. Misschien dat hier en daar nog verzucht wordt: hoe kan ik mij bezinnen op advent, het licht laten groeien, ook in mijzelf?

Advent betekent letterlijk: toe-komst. De toekomst als een belofte naar ons toe.

In de advent mag je leren om het goede te ontvangen. Advent is een tijd van 'ontvankelijkheid'. Het is als de tijd van in verwachting zijn: het ongemak neem je op de koop toe. Je ontwikkelt daarbij een zekere mate van geduld. Geduld is altijd een lastig ding. Wie moet wachten aan de kassa, of in de file of in de wacht wordt gezet aan de telefoon, kan over het algemeen weinig geduld opbrengen. De irritatie en stress groeien.

Geduld is een schone zaak, maar nu even niet.

Hoopvol wachten, aandachtig wachten is een kunst.

Elisabeth en Maria nemen de tijd. Zij verstaan de kunst van hoopvol wachten. Ze delen met elkaar de tijd van bezinning. Ze nemen de tijd om zich te verwonderen over wat er aanstaande is. Ze nemen de tijd nieuwe woorden te vinden. Maria vertaalt dat in een nieuw lied, waarbij ze oude woorden opnieuw vertaald. Een kind verwachten met een bijzondere opdracht: dat verdient alle aandacht. Drie maanden bereiden Maria en Elisabeth zich samen voor. Dit verhaal kan ons aan het denken zetten. Nemen wij de tijd voor wat in ons eigen leven aan belofte op ons afkomt? Niet in angst, maar in blijde verwachting zoals Maria in haar lied? Tijd nemen voor groei, terwijl je omringd weet door de barmhartigheid van de Ene. Dat is advent.

Ds. Guus A.V. Fröberg