

Adventsproject

Het adventsproject van dit jaar heeft als titel: Geloof met me mee.

Geloofsgetuigen uit de Bijbel vertellen ons in deze periode wat zij geloven.

Na Johannes op Patmos en Johannes de Doper volgen nog de profeet Sefanja en Elisabet die ons op de adventszondagen vertellen waar zij in geloven. Voor elke zondag hebben we een geloofsuitspraak geformuleerd die iets laat zien van waar deze mensen in geloven. De geloofsuitspraken zijn niet bedoeld als complete samenvattingen, steeds lichten we één aspect uit van het geloof van deze mensen.

Ook wij hoeven ons geloof niet voor onszelf te houden. We mogen geloof met elkaar delen – uitnodigend en geïnteresseerd, enthousiasmerend en met belangstelling voor wat een ander gelooft.

Bij de dienst van 16 december

Derde advent

Zondag '**Gaudete**' dat is 'Verblijdt u in de Heer te allen tijde! (Fil. 4:4-5)

Vandaag staat de profeet Sefanja centraal.

Het boek Sefanja is onderdeel van twaalf 'kleine profeten'. Sefanja leefde in de tijd van koning Josia, die regeerde van 639-609 voor Christus. Uit de tekst kunnen we opmaken dat Sefanja goed de weg wist in Jeruzalem; waarschijnlijk kwam hij er vandaan. Zijn naam betekent 'De Heer beschermt'. Een belangrijk deel van het boek is een soort onheilsprofetie, hij vertelt wat mensen over zich afroepen als ze blijven doen wat ze doen. Wij lezen vandaag het hoopgevende slot.

Sefanja 3 : 14-20

Daarnaast lezen we Lucas 3 : 7-18 waarin Johannes de Doper aan de oever van de Jordaan preekt en doopt.

Deze zondag delen we brood en wijn, vieren we de maaltijd van de Heer.

Uitnodiging kerstviering

Wij nodigen u graag uit op **dinsdag 18 december**, samen met de ouderensoos, voor de kerstdienst in de kerkzaal van de Bethelkerk. De dienst is van 11 tot 12 uur.

Er is veel samenzang, begeleiding van orgel en viool en een korte meditatie.

Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een aperitief in de glazen zaal.

Alle gemeenteleden, ook uit andere wijken, zijn van harte uitgenodigd.

Voor meer info belt u naar: Marry v Wijk. Tel. 434.11.95

Waar over spraken zij... Kerk 2020-2030

Vorige week schreef ik een stukje over de afgelopen kerkenraadsvergadering van november. Daar zijn een aantal reacties op gekomen. U zou uit mijn verslag op kunnen maken dat de genoemde punten onderdeel zijn van één of beide rapporten. Gelukkig is dat niet zo. Het zijn persoonlijke mijmeringen van enkele leden van de Algemene Kerkenraad, mijmeringen die in onze kerkenraad aan de orde kwamen. Het uiteindelijke rapport heeft nog vele stappen te gaan voor het een definitieve status krijgt.

Cobie Plantinga-van Vliet

Wijkdiaconie

Via de bloemenpot ontvingen wij op zondag 9 december € 63,43.

In november mochten wij op de rekening de volgende giften ontvangen:

Een collecte van een huwelijksdienst in september € 157,90 en een gift van € 125,- en € 12,-.

Met een gift op rek.nr. IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v.

Wijkdiaconie Ambacht Oost steunt u het werk van de wijkdiaconie en de wijkcontactpersonen.

(Kerstattentie voor ouderen, uitnodiging voor de diensten in december, bloemengroet enz. enz.)

Hartelijk dank voor uw giften,

Wijkdiaconie, **Jos van den Boogert**

Giften

Via Ellen Haas mochten we een gift van € 10 voor de wijkkas ontvangen, waarvoor onze dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl

Zaterdag 15 december

Kinderkerstzang 17.00 - 18.00 uur

Zondag 16 december

Dienst 3^e advent 10.00 uur

Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 17 december

Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 18 december

Kerstviering Ouderensoos: 11.00 - 12.00 uur

Clubs: jongens 8-12 jaar/
meiden 10-12 jaar 19.00 - 20.00 uur

Cantorij 20.30 uur

Donderdag 20 december

Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur

Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Zondag 23 december

Dienst 4^e advent 10.00 uur

Maandag 24 december

Kerstnachtdienst zingen 21.45 uur

dienst 22.00 uur

Dinsdag 25 december

Kerstmorgendienst zingen 09.45 uur

dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna:

Vergeef

(4de advent) (Jaap Zijlstra)

Vergeef mij dat ik met kleine woorden
meedoe en stal zeg
en ster
en dat ik in drie kleine letters
God zeg
en U denk te noemen daarmee.

Het water is veel te diep
tussen mij en de stal
en de ster is te hoog.
Ik verspreek mij wanneer ik U noem.

Vergeef mij dat ik met kleine woorden
toch meedoe en stal zeg
en ster
en dat ik in drie kleine letters
God zeg
en U denk te noemen daarmee.

Ds. Guus A.V. Fröberg