

Adventsproject

Het adventsproject van dit jaar heeft als titel: Geloof met me mee. Geloofsgetuigen uit de Bijbel vertellen ons in deze periode wat zij geloven. Als laatste vertelt Elisabet ons waar zij in gelooft. Voor elke zondag hebben we een geloofsuitspraak geformuleerd die iets laat zien van waar deze mensen in geloven. De geloofsuitspraken zijn niet bedoeld als complete samenvattingen, steeds lichten we één aspect uit van het geloof van deze mensen. Ook wij hoeven ons geloof niet voor onszelf te houden. We mogen geloof met elkaar delen – uitnodigend en geïnteresseerd, enthousiasmerend en met belangstelling voor wat een ander gelooft.

Bij de dienst van 23 december

Vierde advent

Het verhaal van Maria en Elisabet en hun ontroerende ontmoeting staat vandaag centraal. Een ontmoeting die vele malen verbeeld is. Het is een inspirerende ontmoeting die bij alle betrokkenen veel teweeg brengt. Er is bij deze gelegenheid veel herkenning over en weer bij beide vrouwen. Beide zijn zwanger, beiden weten zich betrokken bij Gods heilsplan. Wat een feest. We lezen en zingen Lucas 1 : 35-56 en Micha 5 : 1-4a.

Na afloop van de dienst staat 'Food For All' met een kraam in de Glazen Zaal.

Kerstdienst

In deze nacht zo anders dan alle andere nachten komen we samen in de sfeervol verlichte Bethelkerk.

We beginnen om 21: 45 uur met het zingen van kerstliederen.

Om 22.00 uur begint de dienst

'Een koningskind geboren'

In deze nacht zo anders dan alle andere nachten vieren we de geboorte van Jezus, van wie gezegd wordt dat hij nakomeling van koning David is, geboren in de stad van David, in Bethlehem.

Wat betekent dit in een tijd dat je in een handomdraai via een DNAtestje weet van wie je komt, wie je voorouders zijn en waarheen je gaat?

Aan de dienst werken de cantorij onder leiding van Ed Saarloos, kinderen van de gitaarzolder onder leiding van Karin van Ee en Guus Korpershoek op het orgel muzikaal mee.

Na de dienst is er kerstbrood en Glühwein.

Er is een stand van Solidaridad waar brood en wijn verkocht worden

De opbrengst van de collecte in de kerstdienst zal bestemd zijn voor **stichting "Food For All"** (FFA), de Vlaardingse Stichting die zich inzet voor hulp aan de allerarmsten in Ethiopië. Als FFA zijn wij hier erg blij mee.

Bij velen is onze stichting, die juist deze maand precies 15 jaar geleden bij notariële akte werd opgericht, welbekend. In Addis Ababa helpen wij alleenstaande moeders bij het opbouwen van een menswaardig bestaan en op het platteland hebben wij een project dat kwetsbare kinderen en hulpbehoevende ouderen helpt. Ook ondersteunen wij financieel een tienerhuis in Addis Ababa, waar kinderen worden opgevangen die op straat leefden. Stuk voor stuk prachtige projecten! Om het werk te kunnen uitvoeren werken wij samen

met Ethiopische stichtingen/NGO's. Dat is trouwens verplicht als je als buitenlandse stichting projecten wilt uitvoeren in Ethiopië. Dit mooie werk zouden we nooit kunnen doen zonder de financiële hulp van donateurs, kerken, fondsen etc. Daarom zijn we ook heel blij met de kerstnachtcollecte. Er is nóg een manier waarop wij aan geld komen voor onze mooie projecten. Wij verkopen Ethiopische artikelen.

Benieuwd wat die artikelen zoal zijn? Dan moet u beslist op **zondag 23 december**, de zondag voor Kerst, naar de Bethelkerk komen, want dan kunt u het allemaal bekijken. We hopen natuurlijk dat het niet bij kijken blijft, maar dat u iets moois/leuks van ons koopt. Trouwens: op de pof mag u ook artikelen kopen. Daar doen wij niet moeilijk over. Tenslotte nog een tip: neem een kijkje op onze website www.food-for-all.nl om meer over FFA te weten te komen. De moeite waard!

Franny Treurniet (secretaris FFA) – tel. 010 4750757

Kerstmorgendienst

We beginnen om 09:45 uur met het zingen van kerstliederen.

10:00 uur vangt de dienst aan.

Wekenlang is er met heel veel enthousiasme door een grote groep kinderen ondersteunt door veel volwassenen gewerkt aan het kerstspel '*de bedelaar van Rouen*'.

Vanochtend is het zover.

De kinderen voeren het kinderkerstspel op.

Het geheel staat onder leiding van Astrid Rozendaal-Koevoet en Willy van Bree-Kreeft.

Verder werken mee: Claartje van Bree zang en Rutger van Houwelingen gitaar. Organist is Guus Korpershoek.

Thema van de overdenking is 'De stal brengt mensen bij elkaar'.

Van harte welkom!

Bij de dienst van zondag 30 december

Momenteel is er een programma op de buis dat heet 'Joris zoekt troost'. Het werd als volgt in **TROUW** aangekondigd: 'Dat we rouwen om de dood van een naaste is niet alleen een traditie, maar ook logisch. Rouwen om mensen die we nooit gekend hebben is relatief nieuw.' Genoemd worden dan prinses Diana en André Hazes.

Deze zondag gaat het om de geboorte van een kind. Twee oude mensen genaamd Simeon en Anna verheugen zich zeer om de geboorte van een kind genaamd Jezus. Als Simeon het kind vasthoudt zingt hij een wereldberoemd lied. Maar is dat alles: vreugde om een tot voor kort voor hen beiden onbekend kind? Of is er meer over te zeggen?

We lezen Jesaja 61: 10 - 62: 3 en Lucas 2: 25 - 39.

Oudejaarsavonddienst

Te midden van het geknal en voortijdig afgestoken vuurwerk komen we bij elkaar om het oude jaar te besluiten.

We doen dat in de vorm van een avondgebed met een kort liedmeditatie rond een lied dat het afgelopen jaar bij velen een apart plekje heeft gekregen of misschien wel bijzonder geliefd is geworden. Een lied dat je moet koesteren door het niet te vaak te zinden. We zingen het nog één keer en bergen het dan op in

een kistje met het etiket 'geliefde liederen, liederen om te koesteren en te bewaren'. Het is 'Ga maar gerust' op de melodie van Finlandia en met de tekst van Sytze de Vries.

Kunnen we gerust het nieuwe jaar ingaan?

Van harte welkom om 19.30 uur in de Bethelkerk.

2019

Zondag 6 januari

Traditiegetrouw beginnen we om **10.00 uur** met koffiedrinken en hebben we de gelegenheid elkaar alle goeds te wensen. De dienst zelf begint om **10.30 uur**.

Het nieuwe jaar is begonnen. De geboorte van het kerstkind ligt achter ons. Een nieuwe start is gemaakt. We zijn weer midden in de realiteit van alledag, de wijde wereld ligt voor. We hebben de ster gezien en gaan op weg. Zoals de wijze op reis gingen toen zijn een teken zagen.

De wijzen laten ons zien dat we zelf dragers van het licht mogen worden.

We lezen Jesaja 60: 1-6 en Matteüs 2: 1-12.

In deze dienst zal Cobie Plantinga worden herbevestigd als tot diaken. We zijn blij en dankbaar dat ze zich weer wil inzetten voor diaconie en kerkenraad.

Wij gedenken Saakje de Graaf-Brouwer

Op 7 december 2018 overleed Saakje de Graaf-Brouwer in de leeftijd van 96 jaar. Zij is geboren in Friesland in gemeente Kollumerland In 1948 is ze getrouwd met Jelle de Graaf en gingen ze wonen in Franeker.

Daar werden 5 Kinderen geboren 4 zonen en 1 dochter. In 1954 aanvaarde haar man de functie van leraar aan de ambachtsschool in Vlaardingen. Het hele gezin verhuisde in 1955 naar Vlaardingen. Hier werd de jongste dochter geboren.

Saakje was een familievrouw die ook anderen in haar hart sloot en met liefde omringde. Haar man Jelle overleed in april 2016 Na het overlijden van haar man Jelle de Graaf in april 2016 woonde zij in zorgcentrum Vaartland.

Het laatste jaar van haar leven was beperkt. Na een val kon ze niet meer staan en lopen en beperkte haar leven zich tot haar kamer. Hier ontving ze bezoek van haar kinderen en geliefden. Maar ze verlangde naar het einde en naar het samen komen met de Heer en haar verloren dierbaren.

Ze is rustig ingeslapen en op weg gegaan.

Namens de familie de Graaf

BMZ- BVZ

De Bethel vrouwen en mannen gaan weer zingen in 2019.

De BMZ wordt gehouden op zaterdagmiddag 19 januari en de BVZ op zaterdag 2 februari. De muzikale leiding is beide keren in handen van Monique van den Hoogen uit Oudewater. Van zingen en bewegen heeft ze haar beroep gemaakt en ze leidt zeer grote projecten. Lees het na op www.zangzaak.nl. Dat belooft heel wat.

Opgave mannen bmz.bethel@gmail.com.

Vrouwen Bethelvrouwenzingen@hotmail.com.

Nadere informatie volgt.

Een mooi begin van de kerst

Dat was het weekend van 14 en 15 december.

Allereerst een gezellige kerstmarkt, waar het lekker druk was, de sneeuwpoppen de deur uitvlogen en de oliebolle weer overheerlijk waren en gretig aftrek vonden.

Er werd een mooi bedrag van ruim 2000 euro opgehaald voor KansPlus Nieuwe waterweg Vlaardingen.

Vervolgens was er zaterdag het kinderkerstfeest. Met een koor van vijftig jonge zangers o.l.v. Arlène Drenkelford in een goed gevulde kerk.

Het was een feest voor jong en oud.

Nieuwjaarsgroet

We wens iedereen een paar mooie feestdagen en heerlijke, inspirerende vieringen en een gezegend 2019.

'Vrede op aarde is niet ver!

De weg daarheen wijst ons een ster.

Guus Fröberg en Nelleke Slootweg

Giften

Els Koevoet mocht een gift van € 50,- ontvangen waarvan € 20,- voor de bloemen en € 30,- voor de wijkkas.

Via pastor Marja Griffioen kwam er een gift van € 500,- voor de wijkkas. Waarvoor onze hartelijke dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar:

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 23 december

Dienst 4e advent 10.00 uur

Maandag 24 december

Kerstnachtdienst zingen 21.45 uur
dienst 22.00 uur

Dinsdag 25 december

Kerstmorgendienst zingen 09.45 uur
dienst 10.00 uur

Zondag 30 december

Dienst 10.00 uur

Maandag 31 december

Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Oudjaaravonddienst 19.30 uur

Zaterdag 5 januari

Oud papier Goudenregenstraat 09.00 - 12.00 uur

Zondag 6 januari

Koffiedrinken en nieuwjaarswensen 10.00 uur
Dienst 10.30 uur

Dinsdag 8 januari

Ouderensoos: 14.30 - 16.30 uur.
Clubs: jongens 8-12 jaar/
meiden 10-12 jaar 19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 9 januari

Bijbelkring	10.30 - 12.00 uur
Basiscatechese	19.15 - 20.00 uur
Moderamen wijkkerkenraad	19.30 uur

Donderdag 10 januari

Clubs: meisjes 8-10 jaar	19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch	20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 11 januari

Messengers	20.00 - 22.00 uur
------------	-------------------

Zaterdag 12 januari

Oud papier Verploegh Chasséplein	08.30 - 12.00 uur
----------------------------------	-------------------

Zondag 13 januari

Dienst	10.00 uur
--------	-----------

**Voor deze week en daarna
tot in 2019****ALLES OF NIETS** (Jaap Zijlstra)

De wijzen zijn niet goed wijs
zou je zeggen,
wie maakt op aangegeven slechts
van één enkele ster
een zo lange reis
om neer te knielen
voor een kind van niks,
driemaal niks,
in plaats van hulde te betuigen
aan een prinsheerlijk kind
op een vorstelijke schoot
in een superbe paleis,
een drievoudige glorie.
God opent hun de ogen
dat zij zien
het nieuwe
van dit nieuwgeboren kind,
de minste
die de meeste is,
God goedheid uitgestald
in een stal,
zijn liefde die ons alles is.

Ds. Guus A.V. Fröberg