

WIJKBERICHT 28 JANUARI 2019 – jrg. 18 nr. 04 + Aankondiging Taizégebed

Zondag 3 februari

Deze zondag lezen we Lucas 4 : 31-44 (hiermee verlaten we deze zondag het leesrooster). Jezus trekt naar Kafarnaüm, een stad in Galilea om te onderwijzen en te genezen. Het is , zo kun je zeggen, het tegenverhaal van het voorafgaande: Jezus in Nazaret.

Jezus geeft zowel in Nazareth als Kafarnaüm op de sabbat onderricht in de synagoge, weer legt hij Tora en profeten uit. En weer reageren de hoorders. Maar hoe anders is het slot.

In Nazareth gooien ze hem de stad uit, in Kafarnaüm proberen ze hem bij zich te houden.

Daarnaast lezen we Deuteronomium 6 : 4-9.

Aan de dienst werkt Glorious Touch mee.

Kees van den Berg

Helaas konden we afgelopen zondag Kees van den Berg niet na de dienst bedanken. Hij was te verkouden om aanwezig te zijn. De bloemen zijn gebracht plus een aantal koekjes in de vorm een vioolsleutel en muzieknoot die Siep en Corry Sterrenburg voor deze gelegenheid hadden gebakken.

Als u Kees van den Berg persoonlijk wilt bedanken door middel van een brief of kaart kan dat. Het adres van Kees is: (Privé adressen staan alleen in Onderweg).

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op zondag 3 februari a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om een pak aardappelpuree in te leveren.

Helaas kunt u niet meer naleveren, want de bakken worden meteen na het weekend opgehaald.

Hartelijk dank voor de medewerking!

Informatie: Jos van den Boogert

Veertigdagenkalender

Voor de komende veertigdagentijd dit jaar willen we een *veertigdagenkalender* maken met voor iedere dag een gedachte, een gedicht, een lied, een tekst of iets anders dat u bezig houdt of staande houdt in uw leven. Alle gemeenteleden van de Bethelkerk mogen hieraan bijdragen.

We nodigen u van harte uit om hieraan mee te doen en uw bijdrage te delen.

U kunt hier Guus Fröberg of Carla van Ee voor aanspreken.

Graag voor 10 februari.

OUD PAPIER INLEVEREN

Zaterdag 2 februari kunt u weer uw oud papier inleveren bij de container aan de Goudenregenstraat tussen 9.00 uur en 12.00 uur,

Uw papier en karton wordt met dank in ontvangst genomen.

De week daarop 9 februari (2e zaterdag v.d. maand), staat de container van 8.30 uur tot 12.00 uur weer klaar aan het Verploegh Chasséplein.

Laat uw oud papier niet verloren gaan!

De opbrengst op beide genoemde inzamelplaatsen is t.b.v. Wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk).

Bedankt voor uw medewerking!

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zaterdag 2 februari

Oud papier Goudenregenstraat	09.00 - 12.00 uur
Bethel Vrouwen Zingen	15.00 uur
BVZ repetitie	14.30 uur
concert	16.30 uur

Zondag 3 februari

Dienst	10.00 uur
Cantatedienst	17.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar	19.00 - 20.30 uur

Maandag 4 februari

Klussen rond en in de kerk	09.00 - 12:00 uur
----------------------------	-------------------

Dinsdag 5 februari

Ouderensoos:	14.30 - 16.30 uur.
Clubs: jongens 8-12 jaar/ meiden 10-12 jaar	19.00 - 20.00 uur
Moderamen Wijkkerkenraad	19.30 uur
Cantorij	20.30 uur

Woensdag 6 februari

Bijbelkring	10.30 uur
Platform Pasen	19.30 uur
Voorbereiden BB dienst	20.30 uur

Donderdag 7 februari

Clubs: meisjes 8-10 jaar	19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch	20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 8 februari

Messengers	20.00 - 22.00 uur
------------	-------------------

Zaterdag 9 februari

Oud papier Verploegh Chasséplein	09.30 - 12.00 uur
----------------------------------	-------------------

Zondag 10 februari

Dienst	10.00 uur
--------	-----------

Voor deze week en daarna

Recent verscheen een nieuwsgierig makende biografie van Willem Wilmink geschreven door Elsbeth Etty.

Reden om weer eens gedichten van hem te lezen.

JIJ EN IK

Later zul je bij me wonen.

Later zijn we met z'n beiden.

Dat bedenik ik soms, wanneer je
giechelt met de an'dre meiden.

't Is voorlopig nog maar beter
om de zaak geheim te houden,
'k zal je nog maar niet gaan zeggen
dat ik van je ben gaan houden.

Later ga ik reizen maken
heel alleen, naar verre landen,
en daar ga ik mensen redden,
redden met mijn eigen handen.

Iedereen zal in de kranten
van mijn grote daden lezen.
'Waarom zou die mensenredder
zo ontzettend moedig wezen?'

Niemand zal de waarheid weten,
jón alleen zal ik 't vertellen:
later, als ik zó beroemd ben
dat ik bij je aan durf bellen.

Ds. Guus A.V. Fröberg