

Zondag 10 februari

De roeping van de eerste leerlingen zoals de evangelist Lucas deze vertelt is niet zo direct als de andere evangelisten.

De roeping van de evangelisten gebeurt bijna in het voorbijgaan. Jezus vraagt de vissers om hun boten. Hij heeft ze nodig als een soort preekstoel op het water. Vanuit de boot vervolgt hij zijn onderricht aan de mensen op de kant. Later vraagt Jezus de vissers hun netten uit te gooien. De vangst is vervolgens overvloedig.

Als sluitstuk van deze visvangst worden Petrus, Jakobus en Johannes geroepen vissers van mensen te worden.

Is dit de manier van missionaire presentie? Een tijd met mensen meelopen om vervolgens de netten aan te halen?

Eenzijds vind ik de wijze waarop Lucas dit vertelt sympathieker dan de directe, bijna agressieve wijze waarop de leerlingen in de andere evangeliën worden geroepen. Anderzijds roept dit toch meer vragen op. Maar daarover zondag meer!

Deze zondag zingen we ook 'In je element' (melodie Edwin Schimscheimer; tekst Bette Westera) De afgelopen weken werd dit lied vol enthousiasme ingestudeerd en gezongen door de Bethel Mannen en Bethel Vrouwen Zingen.

Terugblik Bethel Mannen en Bethel Vrouwen

Wat een zangfeesten waren deze twee zaterdagmiddagen weer. Onder leiding van Monique van den Hoogen werden op deze middagen de sterren van den hemel gezongen door resp. 40 mannen en 80 vrouwen. Wie dacht dat zingen in een koor stokstijf staan is, kwam deze middagen bedrogen uit. De armen gingen op en neer, er werd gestampt, heen en weer en naar voren en naar achter bewogen en ook de heupen kwamen los.

We hebben er weer van genoten.

Leerpunt voor volgend jaar: Meer mannen uitnodigen om mee te doen!

Guus A. V. Fröberg

KOFFIEOCHTENDEN en LUNCH

Woensdagochtend 13 februari

De Bethelkerk is dan open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

Dit is steeds op een woensdagochtend van 10.30 -12 uur.

In de glazen zaal van de Bethelkerk

De koffie met een koekje staat klaar.

Voor het eerst is er aansluitend **een lunch**.

Deze is om ongeveer 12.00 uur.

Hiervoor is het wel **noodzakelijk om je op te geven**.

Dit kan bij Cobie Plantinga; cobieplantinga@ambachtoost.nl; tel.010 4347162.

Het is mogelijk om alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.

De volgende koffieochtend is: 13 maart

Iedereen is van harte welkom.

Tot ziens!

Einde van de religie of een nieuw begin?

Donderdag 14 februari besteden we aandacht aan het werk van Peter Rollins, een Ierse schrijver, theoloog en filosoof. Hij is op zoek naar vorm van geloven en een manier van kerk-zijn waarin ruimte is voor twijfel en de complexiteit van het leven. Het mysterie van Gods werkelijkheid kan worden ontmoet door een diepe en toegewijde liefde voor de wereld zelf. In zijn denken raakt hij aan de mystiek: 'In de godverlatenheid is God nabij'.

We luisteren ook naar een aantal van zijn verhalen, gelijkenissen die hij schreef in de geest van en in gesprek met de gelijkenissen van Jezus.

Donderdagavond 20.00 uur Bethelkerk.

Giften

Ik mocht een gift van € 50, - voor de wijkkas ontvangen en Erna Mostert ontving een gift voor de diaconale wijkkas van € 20, -.

Waarvoor onze hartelijke dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zaterdag 9 februari

Oud papier Verploegh Chasséplein 09.30 - 12.00 uur

Zondag 10 februari

Dienst 10.00 uur

Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 11 februari

Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 12 februari

Ouderensoos: 14.30 - 16.30 uur.

Clubs: jongens 8-12 jaar/
meiden 10-12 jaar 19.00 - 20.00 uur

Cantorij 20.30 uur

Woensdag 13 februari

Koffieochtend 10.30 - 12.00 uur

Lunch 12.00 uur

Donderdag 14 februari

Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur

Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Einde van de religie
of een nieuw begin 20.00 uur

Vrijdag 15 februari

Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 17 februari

Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna

In deze moeilijke tijden *(Hayarpi Tamrazyan)*

In deze moeilijke tijden
Van onbegrip, van boosheid
Hef ik mijn handen omhoog
En aanbid ik U in mijn hart

In deze moeilijke tijden
Nu ik verlamd lijk te zijn
Voel ik Uw vrede in mijn ziel
Open ik mijn ogen voor Uw genade

U wil ik aanbidden
Heel mijn leven lang
U die mijn kracht bent
In gebed, in gezang
U blaast Uw adem weer in
In mijn levenloze lichaam
U veegt de tranen weg
En brengt mij blijdschap en geluk

Ds. Guus A.V. Fröberg