

Zondag 24 februari

Deze zondag luisteren naar woorden van Jezus die hij sprak voor de leerlingen en een grote menigte en daarmee spreekt tot hoorders van alle tijden en plaatsen (Lucas 6 : 27-38).

In tegenstelling tot de evangelist Matteüs spreekt hij deze woorden in het evangelie naar Lucas op een open veld en niet op een berg.

Het eerste gedeelte (20-23) van deze 'veldrede' richt Jezus zich tot zijn discipelen, vervolgers klinkt er een viervoudig 'Wee jullie' tot de veroorzakers van de chaos (24-66) en tenslotte richt hij zich tot de menigte (27-38). Dit laatste gedeelte lezen we deze zondag. Hierin worden leefregels gegeven. Regels om het uit te houden met elkaar. Regels die leiden tot opheffing van mensonwaardige tegenstellingen en tot omzien naar elkaar.

De eerste lezing laat de ommekeer, de hartsverandering van de broers van Jozef horen, de verzoening van Jozef met zijn broers. (Genesis 45 : 1-3; 11-15). Een oproep tot 'hartsverandering'.

Aan de dienst werkt de cantorij mee.

Bericht van Fred en Carina Kal

Aan een lange, spannende ziekenhuisperiode is een eind gekomen. Mede door uw belangstelling, kaarten, bemoedigende gesprekken en gebeden voelden wij ons gedragen door deze wijkgemeente.

Het heeft ons enorm gesteund. Dank daarvoor.

Fred en Carina Kal

In de dienst van afgelopen zondag

spraken we aan de hand van een "klavertjevier" met de kinderen over geluk.

Door de vorm, die doet denken aan een kruis, wordt het vinden van een "klavertjevier" sinds de middeleeuwen beschouwt als een geluksbrenger. En volgens de legende stelt elk deelblad iets voor, het eerste hoop, het tweede vertrouwen, het derde liefde en het vierde geluk.

Na afloop van de dienst sprak Martie Borst mij aan dat zij in 2016 een gedicht schreef over geluk. Het lijkt haar en mij een mooie gedachte om dit gedicht met u te delen.

Geluk is overal

*Geluk zit in een bloemetje
of een fiets die lekker rijdt
geluk zit in een ouwe jas
en ook in een mooie meid*

*Geluk zit in een hondenstaart
en het pootje van onze poes
geluk zit in een kussentje
en snoepen van een slagroomsoes*

*Geluk zit in een tafeltje
en in een leuk boek met platen
geluk zit in een teddybeer
en een vriend om mee te praten*

*Geluk zit in een kopje thee
en het cadeautje van een buur
geluk zit in je regenpak
en een reis vol avontuur.....*

Mede namens Martie Borst, pastor Marja Griffioen

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op zondag 3 maart a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om afwasmiddel in te leveren.

Helaas kunt u niet meer naleveren, want de bakken worden meteen na het weekend opgehaald.

Hartelijk dank voor de medewerking.

Informatie: Jos van den Boogert

Op weg naar Pasen

(Huis)Paaskaars

Ook dit jaar is het weer mogelijk een huispaaskaars te bestellen.

De huispaaskaarsen zijn ontworpen in dezelfde stijl als de modellen Paaskaars.

De Paaskaars die in de paasavondwakedienst van 20 april zal worden aangestoken is de kaars brood en wijn (A).

De andere te bestellen huispaaskaarsen zijn: B. Verbondenheid, C. Christus met lam en D. Chi-Rho kruis.

Verdere informatie is te vinden op de website van de kaarsenfabriek Boca kaarsen: www.boca.nl.

De intekenlijsten liggen vanaf zondag 17 februari tot en met zondag 10 maart in de kerk.

LENTEMARKT 6 APRIL 2019 9 -12 uur!

Ambacht-oost organiseert weer de jaarlijkse rommel-, boeken- en plantenmarkt!

Ook zijn er weer mooie prijzen te winnen met het Rad van Avontuur!!

Dus....ruim uw kasten weer eens op, en maak anderen blij!

Wil je helpen met de markt? Klaarzetten...of iets lekkers voor bij de koffie bakken? Alle hulp is welkom! Geef je op bij Corrie: 4347575 of Marianne j.wilt1@chello.nl.

Ook **D.E punten** (a.u.b. geteld) zijn van harte welkom. Inleveren bij Corrie!

Inleveren van spullen voor de markt:

maandag 1 april 10-12 uur,

dinsdag 2 april 14-16 uur,

woensdag 3 april 19-20.30 uur,

donderdag 4 april 10-12 en 14-16 uur en

vrijdag 5 april 10-12 uur.

We hopen op mooie spullen, prima weer, goede opbrengst
En veel gezelligheid!!

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar:

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 24 februari

Dienst 10.00 uur

Maandag 25 februari

Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 26 februari

Ouderensoos: 14.30 - 16.30 uur.
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 27 februari

Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur

Donderdag 28 februari

Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur
Avond 'Pelgrimslieiden' met
Arie Eikelboom 20.00 uur

Vrijdag 1 maart

Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 2 maart

Oud Papier Goudenregenstaat 09.00 - 12.00 uur

Zondag 3 maart

Bethel Bijzonder Dienst 10.00 uur
Cantatedienst 17.00 uur

Voor deze week en daarna

We zijn nog even in de 'Willem Wilminkmaand'

De vreemdeling (*Willem Wilmink*)

Nu wij eten gaan
zijn de kaarsjes aan:
't is gezellig hier.
Bij het buitenlicht
is de deur niet dicht,
maar staat op een kier.

In de stille nacht
wordt een man verwacht
uit de duisternis
en zijn lege stoel
geeft het vreemde gevoel
dat hij er al is.

't Is een oude man,
die vertellen kan.
Wat hij zegt, is waar.
Is hij hier geweest,
dan komt na dit feest
een gezegend jaar.

Ds. Guus A.V. Fröberg