

Zondag 3 maart

De laatste zondag voor de vastentijd een Bethelbijzonderdienst

Carnaval, dit jaar ga ik als klimaatverandering (BETHJE)

In dit weekend wordt in grote delen van de wereld uitbundig carnaval gevierd. Nog even de bloemetje buiten voor de veertig dagen van vasten beginnen. Nog één keer uitbundig feesten.

Feesten doe je als iets te vieren hebt. We vieren feest zo'n een moment dat een bange periode achter de rug is. Zoals het volk Israël deed, toe ze het angstland Egypte verlaten hadden en door de 'Rietzee' (NBV) of 'Rode Zee' getrokken waren terwijl de legermacht hen op de hielen zat. De vreugde was groot toen het volk veilig en wel de overkant had bereikt. 'Mirjam pakte de tamboerijn en begon te dansen en alle vrouwen danste mee. De vreugde was groot. We lezen Exodus 15: 19-22.

Bij vreugde hoort muziek, hoort dans.

Maar ook: hoe lang kunnen we nog feesten? Is het geen dans op de vulkaan? De bodem zakt onder onze voeten vandaan, we spreken over CO2, over vliedschaamte, korter douchen, geen of halve gehaktballen.

Het moet anders, maar zal daarmee de levensvreugde ook verdwijnen?

Het wordt een feestelijke dienst, maar...

De dienst is voorbereid door de Bethelbijzondergroep.

Muzikale medewerking aan de dienst wordt verleend door Guus Korpershoek en **Kees Nieuwstraten**

Cantatedienst 3 maart

17.00 uur

Deze middag staat de cantate 'In allen meinen Taten' BWV 97 van Joh. Seb Bach centraal. Een mooie cantate, die het leven bezingt als pelgrimsreis. Het is daarmee een mooie opmaat naar de veertigdagentijd.

Tevens wordt uitgevoerd het motet 'Siehe, des Herrn Auge siehet auf die' van Gotfried August Homilius (een leerling van Bach).

De cantate wordt uitgevoerd door het Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, het Collegium Delft, Arjen Leistra speelt op continuo en orgel, en de solisten zijn Mariët Kaasschieter (sopraan), Marie Anne Jacobs (alt), Hans van Dijk (tenor) en Hans de Vries (bas). Dit geheel onder leiding van Bas van Houte. Voorganger is ds. Guus A.V. Fröberg

De volgende cantates worden uitgevoerd op 29 september en 27 oktober.

Marja

Zoals u wellicht weet heeft Marja bij een val de kop van haar bovenarm beschadigd. Er is een klein stukje van de kop losgebroken.

Dit houdt in dat Marja zich heeft ziek moeten melden. Zij zal dus voorlopig niet of nauwelijks aan werk in onze wijk toe komen.

Voor gemaakte afspraken wordt een oplossing gezocht en sommige daarvan zullen moeten worden afgezegd.

Zeker is dat Marja het avondgebed op 13 maart en de kring wel zal doen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben hoe iets geregeld gaat of kan worden dan kunt u die vragen of opmerkingen bij mij kwijt. Ik zal dan, na overleg, zo snel mogelijk reageren.

Cees Kok

Op weg naar Pasen

- **Veertigdagenkalender**



Zondag 3 maart is ná de dienst de door uzelf samengestelde veertigdagenkalender te koop. In de kalender staan o.a. gedichten, teksten, recepten en knutsels. De kalender is daarenboven rijk geïllustreerd. De kalender is voor €1,- te koop en dat is een bijdrage aan de vastenpot. Met dank aan Carla van Ee voor het redactiewerk en het reprotteam voor het maken van de kalender.



- **Avondgebeden veertigdagentijd**

aanvangstijd 19.30 uur in de Bethelkerk

Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een avondgebed van ongeveer een half uur in de Bethelkerk. Thema: 'Bomen van leven.'

Een half uur teksten, gedichten, liederen, muziek en stilte rond bomen met bijbelse wortels.

Woensdag 6 maart, Aswoensdag

In dit avondgebed: de boom van kennis van goed en kwaad

Op deze eerste dag van de veertigdagentijd beginnen we bij het begin: het scheppingsverhaal uit Genesis 2,3.

Medewerkenden:

Ellen Haas, Nelleke v.d. Luit, Anke de Geus; piano

- **(Huis)Paaskaars**

Ook dit jaar is het weer mogelijk een huispaaskaars te bestellen.

De huispaaskaarsen zijn ontworpen in dezelfde stijl als de modellen Paaskaars.

De Paaskaars die in de paasavondwakedienst van 20 april zal worden aangestoken is de kaars brood en wijn (A).

Verdere informatie is te vinden op de website van de kaarsenfabriek

Bocakaarsen: www.boca.nl

De intekenlijsten liggen tot en met zondag 10 maart in de kerk.

+++

KOFFIEOCHTEND en LUNCH Woensdagochtend 13 maart

Na het succes van de vorige keer is er ook deze keer de mogelijkheid om met elkaar te lunchen.

De Bethelkerk is open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Dit is van 10.30 -12 uur.

In de glazen zaal van de Bethelkerk

De koffie met een koekje staat klaar.

Aansluitend kan er met elkaar geluncht worden.
Dat is om ongeveer 12.00 uur.
Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven.
Dit kan bij Cobie Plantinga; cobieplantinga@ambachtoost.nl; tel.010 4347162.
Het is mogelijk om alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.
Iedereen is van harte welkom. Tot ziens!

LENTEMARKT 6 APRIL 2019 9 -12 uur!

Ambacht-oost organiseert weer de jaarlijkse rommel-, boeken- en plantenmarkt!
Ook zijn er weer mooie prijzen te winnen met het Rad van Avontuur!!
Dus....ruim uw kasten weer eens op, en maak anderen blij!

Wil je helpen met de markt? Klaarzetten...of iets lekkers voor bij de koffie bakken? Alle hulp is welkom!

Geef je op bij Corrie: 4347575 of Marianne j.wilt1@chello.nl

Ook **D.E. punten** (a.u.b. geteld) zijn van harte welkom. Inleveren bij Corrie!

Inleveren van spullen voor de markt:

maandag 1 april 10-12 uur,
dinsdag 2 april 14-16 uur,
woensdag 3 april 19-20.30 uur,
donderdag 4 april 10-12 en 14-16 uur en
vrijdag 5 april 10-12 uur.

We hopen op mooie spullen, prima weer, goede opbrengst
En veel gezelligheid!!

Autorijden kerkdienst

Zoals misschien bekend is rijden er elke week op zondag twee auto's in toerbeurt om mensen naar de kerk en terug naar huis te brengen.

We krijgen steeds meer mensen met rollator. Dit vraagt om meer ruimte.

We willen proberen om een **3e auto** mogelijk te maken. Dus zijn we op zoek naar iemand die in een poule van 6 mensen dit zou willen doen? Dit betekent dat je een keer in de 6 weken iemand ophaalt en weer thuis brengt.

Je krijgt jaarrooster en kunt altijd onderling ruilen.

Lijkt het je wat?

Geef je op bij: Marianne de Wilt
j.wilt1@chello.nl of tel. 4343588

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar:

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 3 maart

Bethel Bijzonder Dienst	10.00 uur
Cantatedienst	17.00 uur

Maandag 4 maart

Klussen rond en in de kerk	09.00 - 12:00 uur
----------------------------	-------------------

Dinsdag 5 maart

5 maart Jaarfeest ouderensoos	11.00 - 15.30 uur.
Clubs: jongens 8-12 jaar/	
meiden 10-12 jaar	19.00 - 20.00 uur
Cantorij	20.30 uur

Woensdag 6 maart

Bijbelkring	10.30 uur
Clubs: gemengd 6-8 jaar	18.45 - 19.45 uur
Avondgebed	19.30 uur
Moderamen wijkkerkenraad	20.00 uur

Donderdag 7 maart

Clubs: meisjes 8-10 jaar	19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch	20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 8 maart

Messengers	20.00 - 22.00 uur
------------	-------------------

Zaterdag 9 maart

Oud Papier Verploegh Chasséplein	08.30 - 12.00 uur
----------------------------------	-------------------

Zondag 10 maart

Dienst	10.00 uur
--------	-----------

Voor deze week en daarna

De veertigdagentijd is woensdag 6 maart begonnen.

Deze weken op weg naar Pasen zullen we steeds een deel van de tekst '**De lange tocht**' van Niek Schuman publiceren.

Niek Schuman (1936-2018) overleed kerstnacht jl.. Hij was schrijver, theoloog, hoogleraar liturgie aan de theologische Universiteit Kampen.

De tekst komt uit zijn boekje met liturgische teksten voor de veertigdagentijd '*Een verschil van dag en nacht*' (1984). Het zijn 96 bladzijden liturgische poëzie. Het leest nog altijd alsof het gisteren geschreven is.

De lange tocht

In de woestijn is alles voorlopig,
niet anders dan het zand,
het bestand van deze wereld,
dat voortdurend verschuift,
vindplaatsen van vroeger
onzichtbaar maakt voor lateren.
De bron die vandaag water gaf
zal morgen wel weer elders stromen,
en het brood dat aan kwam waaien
is alleen goed voor deze dag.
Zo leer je nog eens leven,
niet in heilige veilige huisjes,
maar altijd voor een moment
en in een dunne open tent,
zo gespannen, zo verplaatst,
zo beschuttend als voorlopig.

Ds. Guus A.V. Fröberg

Mediatief Moment

De verborgen omgang

'Gods verborgen omgang vinden' (Psalm 25 couplet 7 Liedboek)

Een prachtige, mij zeer dierbare dichtregel.

Het is de liedbewerking, de herdichting door Willem Barnard en Muus Jacobse van vs. 14 van de psalm: 'De verborgenheid van de Heer is voor hen, die Hem vrezen'

'De HEER is een vriend van wie hem vrezen,
hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.' NBV

'Omgang met de Ene voor wie hem vrezen,
zijn verbond maakt hij hun bekend!' Naardense Bijbel

Wie is God?

De dogmatieken, de belijdenissen en catechismussen kunnen op deze vraag van alle tijden en alle plaatsen mooie tijd, plaats en situatie- of modaliteitsgebonden antwoorden geven, maar ten diepste moeten ook zij het antwoord schuldig blijven. We gebruiken woorden om God te omschrijven, maar dat zijn hulpmiddelen, ezelsbruggetjes om iets te peilen van de vraag 'wie is God?'

Wie God vrezen

Vrezen betekent hier *niet* bang zijn voor een of andere onbekende macht of kracht.

Vrezen betekent in ere houden, ontzag hebben, eerbiedigen.

We kennen God niet (wie wel?) maar vertrouwen er op dat 'God' er zijn zal. We kunnen God niet bewijzen, we kunnen God niet vangen in onze taal en toch eerbiedigen wij hem, hebben ontzag voor hem, houden hen in ere, vertrouwen hem, geloven in hem. Dat is God vrezen. Daarbij beseffen we dat 'hem' ook een hulpwoordje bij gebrek aan beter is als we woorden zoeken voor God.

Verborgen omgang

Ik vind de herdichting in het Liedboek daarom zo mooi, zo krachtig omdat in 'verborgen omgang' ook de beweging klinkt. God is geen statische God, God is geen 'onbewogen beweger' maar gaat zijn 'ongekende gang' (Lied 943) door onze geschiedenis, door tijd en ruimte en door onze levens.

Maar ook de 'verborgen omgang' geschiedt ook op een geheel andere manier. Het gebeurt als de Schrift wordt geopend, als er gelezen en verkondigd wordt, in de liturgie, als de maaltijd wordt gevierd en er gezongen wordt. De 'verborgene omgang' geschiedt in de (kerkelijke) gemeenschap van God-met-ons.

Vinden

'Gods verborgen omgang vinden.' In het woord 'vinden' klinkt ook de beweging van ons mensen door. Nee, geen 'stil maar, wacht maar'. Vinden is een werkwoord. Geloven is de daad bij het Woord voegen (wat van een geheel andere orde is dan 'geen woorden maar daden'). Het gaat er om het gelezen, gehoorde, verkondigde, gevierde Woord te doen, *te leven*.

Misschien is daarom deze psalmregel, zoals deze in het liedboek is gekomen, mij wel zo lief, omdat het onverwoordbare, onbegrijpelijke van het geloof er in verwoord is, het dialogische karakter van het geloof er in besloten ligt en het daadkarakter van het geloof er in klinkt.

1. God gaat zijn ongekende gang
vol donk're majesteit,
die in de zee zijn voetstap plant
en op de wolken rijdt.
6. Hoe blind vanuit zichzelf is
het menselijk gezicht.
Godzelf vertaalt de duisternis
in eind'lijk eeuwig licht.

Ds. Guus A.V. Fröberg