

Zondag 10 maart

Deze zondag gaat ds. Ruben van Zwieten uit Amsterdam voor.

KOFFIEOCHTEND en LUNCH

Woensdagochtend 13 maart

Na het succes van de vorige keer is er ook deze keer de mogelijkheid om met elkaar te lunchen.

De Bethelkerk is open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Dit is van 10.30 -12 uur.

In de glazen zaal van de Bethelkerk

De koffie met een koekje staat klaar.

Aansluitend kan er met elkaar geluncht worden.

Dat is om ongeveer 12.00 uur. Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven. Dit kan bij Cobie Plantinga; cobieplantinga@ambachtoost.nl ; tel.010 4347162.

Het is mogelijk om alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.

Iedereen is van harte welkom.

Tot ziens!

Op weg naar Pasen

• **Avondgebeden veertigdagentijd**

Aanvangstijd 19.30 uur in de Bethelkerk

Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een avondgebed van ongeveer een half uur in de Bethelkerk. Thema: 'Bomen van leven.'

Een half uur teksten, gedichten, liederen, muziek en stilte rond bomen met bijbelse wortels.

Woensdag 13 maart

In dit avondgebed: de Doornstruik

Als de bomen vragen; wie wil over ons heersen? Dan blijkt dat alleen de kale doornstruik dat wil. Hij belooft schaduw, terwijl hij dat helemaal niet heeft. We lezen de fabel van Jotam.

Medewerkenden: Pastor Marja Griffioen en Guus Korpershoek: orgel

• **Kindernevendienst in veertigdagentijd**

De kinderen van de kindernevendienst starten a.s. zondag 10 maart met het project *Een nieuw begin*.

De komende periode is er geen projectverbeelding, maar zal elke week een thema in een foto zichtbaar worden gemaakt en vertellen we het Bijbelverhaal aan de kinderen.

Natuurlijk leveren we ook onze bijdrage voor de Kerk in Actiedoelen. Er zijn veel creatieve manieren te vinden om (klein)geld in een spaarpotje te stoppen. We helpen de kinderen door ze een klussenkaart met ideeën te geven. Hoe voller hun spaarpot, hoe mooier het is. In plaats van elke week een activiteit om geld in te zamelen, organiseren we met de kinderen op zondag **14 april** (Palmpasen) Na de kerkdienst tijdens het koffiedrinken het **Rad van Bethel!** Iedereen is van harte welkom! We hopen na afloop aardig wat geld verzameld te hebben voor

Kerk in Actie. Op deze dag hebben we overigens ook onze traditionele **broodhaantjesverkoop**.

Nog één vraag: mocht u thuis een cadeautje in de kast hebben staan waar u niets mee doet, dan houden wij ons aanbevolen om het te gebruiken als prijsje voor het **Rad van Bethel!**

Leiding van de kindernevendienst.

- **(Huis)Paaskaars**

Ook dit jaar is het weer mogelijk een huispaaskaars te bestellen.

De huispaaskaarsen zijn ontworpen in dezelfde stijl als de modellen Paaskaars.

De Paaskaars die in de paasavondwakedienst van 20 april zal worden

aangestoken is de kaars brood en wijn (A). Verdere informatie is te vinden op de website van de kaarsenfabriek Boca kaarsen: www.boca.nl

De intekenlijsten liggen tot en met zondag 10 maart in de kerk.

LENTEMARKT 6 APRIL 2019 – 9-12 uur!

Ambacht-oost organiseert weer de jaarlijkse rommel-, boeken- en plantenmarkt!

Ook zijn er weer mooie prijzen te winnen met het Rad van Avontuur!!

Dus....ruim uw kasten weer eens op, en maak anderen blij!

Wil je helpen met de markt? Klaarzetten...of iets lekkers voor bij de koffie bakken? Alle hulp is welkom!

Geef je op bij Corrie: 4347575 of Marianne j.wilt1@chello.nl

Ook **D.E. punten** (a.u.b. geteld) zijn van harte welkom. Inleveren bij Corrie!

Inleveren van spullen voor de markt:

maandag 1 april 10-12 uur,

dinsdag 2 april 14-16 uur,

woensdag 3 april 19-20.30 uur,

donderdag 4 april 10-12 en 14-16 uur en

vrijdag 5 april 10-12 uur.

We hopen op mooie spullen, prima weer, goede opbrengst

En veel gezelligheid!!

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar:

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 10 maart

Dienst

10.00 uur

Clubs/Provider tieners 12-16 jaar

19.00 - 20.30 uur

Maandag 11 maart

Klussen rond en in de kerk

09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 12 maart

Ouderensoos:

14.30 - 16.30 uur.

Clubs: jongens 8-12 jaar/

meiden 10-12 jaar

19.00 - 20.00 uur

Cantorij

20.30 uur

Woensdag 13 maart

Koffieochtend	10.30 uur
Lunch	12.00 uur
Clubs: gemengd 6-8 jaar	18.45 - 19.45 uur
Avondgebed	19.30 uur

Donderdag 14 maart

Clubs: meisjes 8-10 jaar	19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch	20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 15 maart

Messengers	20.00 - 22.00 uur
------------	-------------------

Zondag 17 maart

Dienst	10.00 uur
--------	-----------

Voor deze week en daarna

Deze weken op weg naar Pasen zullen we steeds een deel van de tekst '**De lange tocht**' van Niek Schuman publiceren. Vandaag het tweede deel.

In de woestijn lopen geen wegen
dan die dagelijks worden gemaakt
zeer weerbarstige smalle paden
om de hoek van puntige rotsen,
op het gevaar van schrammen af.
Wie niet teveel aan ballast voert
leent een schouder aan een kind,
een arm aan een oververmoeide,
een hart aan wie twijfelt.
Wie echter veel heeft meegesjouwd
uit een voorgoed voorbij verleden
krijgt ademnood en verliest vaart,
steekt ook geen vinger uit.
Of laat liever toch wat achter
en veert op, lichtvoetiger nu,
houdt adem over en ook handen
voor wie zoeken naar de weg.

Ds. Guus A.V. Fröberg

*Op de volgende pagina een oproep tot deelname aan het kunstproject
"Het ritme van de wijk".*

Oproep tot deelname aan het kunst-project "Het ritme van de wijk"



Ritme van de Wijk

Beste mensen rondom de Bethelkerk en wijkgemeente Ambacht Oost,

Welkom om mee te doen aan: het ritme van de wijk, een kunst-project in Vlaardingen Ambacht

Wat is het project?

Langs de vaart staat een viaduct. De pilaren van deze brug / viaduct zijn ronduit lelijk. Die pilaren worden opgeknapt met een kunstproject, bedacht door Mandy Leeman. Kunstenaars uit de wijk, Jan van Dorp, Dong Ye Kloppenburg, Marijn Dekker en Rahan Deljo, zijn al maanden bezig met een zoektocht naar het ritme van de wijk: verhalen, muziek, spullen, geluiden.... van bewoners, scholen.

Er zal ook een pilaar ontstaan als herinnering aan de Bethelkerk en wijkgemeente Ambacht Oost>

Wat vragen we van u? we vragen kleine herinnerdingen zoals foto's, voorwerpen, briefjes.



Hoort er een verhaal bij? Die lezen we graag. De herinnerdingen worden half maart in een hars-laag gegoten op een plaat. Na de harding wordt de plaat bewaard totdat alle pilaren-platen klaar zijn.

Inleveren: er staat een kist in de hal waar u uw spullen in kunt doen. U kunt het in een emmertje doen of in een eigen envelop. **LET OP: maximale hoogte 3 mm!**

Leuk als u mee doet! Duik in uw archief, graaf in uw geheugen!

Wat zijn er al voor pilaren?

Servies met een verhaal: Bewoners van Vlaardingen Ambacht hebben keramiek / servies kapot geslagen tegen een pilaar. Van deze scherven is een mozaïek gemaakt, om de pilaar aan te kleden. Bij iedere stuk servies is een verhaal. Een aantal hiervan zal straks hoorbaar zijn bij de playnetic.

Herinnerdingen van je schooltijd: De pilaren voor IKC Jan Ligthart en IKC Ambacht worden gevuld met herinnerdingen aan de schooltijd. Hiervoor hebben leerlingen kleine objecten (Herinnerdingen) of delen van objecten aangeleverd met een heel kort verhaal erbij.

Historie van de wijk: jonge kunstenaars uit de wijk hebben Jan Anderson en Harm Jan Luth bestookt met vragen. Zo zijn er mooie verhalen en foto's boven tafel gekomen. Die verhalen zijn ook weer gedeeld met de ouderengroep van de wijk, tijdens een koffiebezoek bij Jan van Dorp thuis.

Playlist van de wijk: tijdens een fantastische aftrap met het feest Under the Bridge hebben bezoekers zelf hun muziek mogen kiezen, die vervolgens op vinyl werd gedraaid.

Waar ben jij graag? Marijn heeft tientallen mensen hun fijne plek in de wijk laten aanwijzen. Al die plaatsen zijn met elkaar verbonden. De afdruk op de pilaar is een moment in de tijd

Nog vragen: mail naar info@flagen.nl of bel met Jan van Dorp: 0625401102.