

Zondag 24 maart

Het is vandaag zondag Oculi, zondag 'Mijn ogen zijn gericht op de Heer', naar psalm 25: 15-16). Hoe houd je het oog gericht op God te midden van kwaad en ramspoed in het leven?

Jeruzalem komt dichterbij. De zaken worden op scherp gesteld. 'We horen van het kwaad dat goede mensen treft' (Harald Kushner), over schuld en geduld. Over de vijgenboom die al drie jaar geen vruchten geeft. Wat moet je met zo'n boom, omhakken? De eigenaar van de vijgenboom vindt van wel. Maar de wijngaard niet overtuigt hem: geef de boom ook dit jaar nog een kans. Heb geduld.

Geduld. Een woord wat niet meer van deze gehaaste tijd lijkt te zijn, een tijd waarin tot drie, tot tien tellen alvorens te reageren te veel tijd kost, een tijd van korte lontjes.

Hebben wij geduld met de mensen om ons heen?

We lezen deze zondag Leviticus 19 : 23-25 en Lucas 13 : 1-9.

We delen met elkaar brood en wijn.

Aan de dienst werkt de cantorij mee.

Op weg naar Pasen

- **Avondgebeden veertigdagentijd**

aanvangstijd 19.30 uur in de Bethelkerk

Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een avondgebed van ongeveer een half uur in de Bethelkerk. Thema: 'Bomen van leven.'

Een half uur teksten, gedichten, liederen, muziek en stilte rond bomen met bijbelse wortels.

Woensdag 27 maart

In dit avondgebed: de kikajon

Vanavond de kikajon, de wonderboom uit het verhaal van de onwillige profeet Jona. God laat in één nacht een boom groeien die Jona bescherming biedt tegen de brandende zon. Een wonderbaarlijk teken van nieuw leven. Dat de boom na drie dagen al weer ter ziele gaat, zou Jona een lesje moeten leren.

Medewerkenden:

Rob van Herwaarden en Cora de Koning: zang, Guus Korpershoek: orgel en piano.

LENTEMARKT 6 APRIL 2019 9 -12 uur!

Ambacht-oost organiseert weer de jaarlijkse rommel-, boeken- en plantenmarkt!

Ook zijn er weer mooie prijzen te winnen met het Rad van Avontuur!!

Dus....ruim uw kasten weer eens op, en maak anderen blij!

Wil je helpen met de markt? Klaarzetten...of iets lekkers voor bij de koffie bakken? Alle hulp is welkom!

Geef je op bij Corrie: 4347575 of Marianne j.wilt1@chello.nl.

Ook **D.E punten** (a.u.b. geteld) zijn van harte welkom.

Inleveren bij Corrie!

Inleveren van spullen voor de markt:

maandag 1 april 10-12 uur,

dinsdag 2 april 14-16 uur,

woensdag 3 april 19-20.30 uur,

donderdag 4 april 10-12 en 14-16 uur en

vrijdag 5 april 10-12 uur.

We hopen op mooie spullen, prima weer, goede opbrengst

En veel gezelligheid!!

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar:

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 24 maart

Dienst 10.00 uur

Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 25 maart

Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 26 maart

Ouderensoos: 14.30 - 16.30 uur.

Clubs: jongens 8-12 jaar/

meiden 10-12 jaar

19.00 - 20.00 uur

Cantorij

20.30 uur

Woensdag 27 maart

Clubs: gemengd 6-8 jaar

18.45 - 19.45 uur

Avondgebed

19.30 uur

Wijkkerkenraad

20.00 uur

Donderdag 28 maart

Clubs: meisjes 8-10 jaar

19.00 - 20.00 uur

Glorious Touch

20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 29 maart

Messengers

20.00 - 22.00 uur

Zondag 31 maart

Dienst

10.00 uur

Taizéviering in H. Lucaskerk:

instuderen liederen

18.30 uur

viering

19.00 uur

Voor deze week en daarna

Deze weken op weg naar Pasen zullen we steeds een deel van de tekst 'De lange tocht' van Niek Schuman publiceren. Vandaag het vierde deel.

In de woestijn kun je zalig spelen,
ruimte genoeg en reden te over:
met je vingers in het zand
ontwerpen tekenen voor later,
met huizen, bomen en beestjes
en met mensen van allerlei slag;
of een beeld van een land scheppen

met grote en zwierige lijnen,
rivieren trekken, grenzen uitwissen,
rozen kweken, zij het nu nog van papier.
En 's avonds bij het open vuur
kun je de oude verhalen vertellen
van mensen ver voor jouw tijd,
die hier vroeger hetzelfde deden
en zich oefenden in een leven
dat zij nu breeduit leiden
in het land achter de horizon,
waar ze verkennertje spelen.

Ds. Guus A.V. Fröberg



TAIZÉVIERING

Zondag 31 maart

H. Lucaskerk – Hoogstraat

We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte.
In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.

De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.

Voorafgaande aan de Taizégebeden wil Jaap van Toor om 18.30 uur tot ongeveer 18.55 met ons nieuwe liederen, liederen meerstemmig, die we in de viering zingen, instuderen.

Hierna wordt het stil in de kerk om te beginnen.

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.

Iedereen van harte uitgenodigd!

Aanvang om 19.00 uur.

Aanvang repeteren om 18.30 uur

Namens de voorbereidingsgroep:

Gezina van Bohemen

en

Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)

Tel.: 010 434 84 33

E-mail: predikant@ambachtoost.nl.

