

Zondag 9 juni



Pinksteren

In de Grote Kerk!
10.00 uur.

Zondag 9 juni is iedereen van harte welkom in de Grote Kerk om Pinksteren te vieren.

Pinksteren: het feest van de Geest!
Thema van de dienst: **'Is de hemel ver?'**
Een vraag die we hopen te beantwoorden in de dienst.

We zoeken allemaal iets van een hemel, een plaats, een tijd waar het goed is, waar vrede en recht is, waar je tot jezelf kunt komen, waar je je met de ander verbonden weet, waar je kunt delen, kunt vieren met elkaar.

Is dat niet waar het met Pinksteren over gaat?

Dat daarom de Geest is uitgestort?

Om de hemel op aarde met elkaar te vinden en om daaraan mee te werken?

We gaan op zoek.

Voorgangers Juliette Pol en ds. Guus Fröberg

Muzikale medewerking is er van de speciaal voor deze dienst geformeerde PKN Pinksterenband o.l.v. Jan de Hek en van organist Aad Zoutendijk.

Kinderen, jongeren: van harte welkom!!

Er is een crèche

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te drinken.

Pinksteren – In de Grote Kerk – 10.00 uur

Zondag 16 juni

Op deze zondag na Pinksteren, ook wel zondag Trinitatis, dat betekent zondag van de drie-eenheid, ontmoeten we volgens het rooster Nicodemus (Joh. 3 : 1-17). We mijden het gesprek in de nacht met Nicodemus niet maar concentreren ons allereerst op Spreuken 8 : 22-36 , de lofrede op de wijsheid. Dan hebben we het over de praktische wijsheid, de bekwaamheid of bedrevenheid.

Wat is wijsheid?

Niet onbelangrijk: In het Bijbelboek Spreuken is de wijsheid een vrouw.

Soos

Dinsdag 11 juni is er geen soos.

Koffiedrinken

De koffie staat klaar.

Woensdagochtend 12 juni van 10.30-12.00 uur is iedereen van harte welkom om een kopje koffie te drinken.

Het wordt druk in en rond de Bethelkerk in het weekend van 14 en 16 juni

1 Rondje Ambacht

Vlaardinger Ambacht bruist!

Bewoners, ondernemers, ateliers, streekmuseum, watertoren en kerk zetten hun (tuin)deuren wagenwijd open.

Groencreaties, brocante, woondecoratie, volop zelfgemaakte producten, beelden, keramiek, schilderkunst, historie, food & drinks!

Het leukste is dat het meeste gewoon te koop is.

Twee dagen volop live muziek!! Toegang gratis.

Vrijdag 14 juni van 16.00 - 20.00 uur

Zaterdag 15 juni van 11.00 - 16.00 uur.

Ook de Bethelkerk is deze dagen open.

Alle informatie in [deze pdf](#).

Van harte aanbevolen.

2 Ritme van de Wijk

De herinneringen uit Vlaardinger-Ambacht. Bewoners van Vlaardinger-Ambacht hebben de afgelopen maanden met senior en junior kunstenaars uit de wijk het sombere onderstel van het viaduct getransformeerd in een kleurrijk verhaal, gebaseerd op het ritme van de wijk: het patroon van geluiden, geuren, kleuren en bewegingen.

Stichting Flagen en Gemeente Vlaardingen nodigen u van harte uit voor de onthulling van het project 'Ritme van de Wijk'.

14 juni onthulling 16.00 - 17.00 uur.

Aan de hand van muziek en beelden zal jong en oud het verhaal vertellen van de pilaren.

Op één van de pilaren is na de onthulling ook het verhaal van de Bethelkerk te zien.

Van harte aanbevolen.

3 Zondag 16 juni 10.00 uur

Van harte welkom in de Bethelkerk.

Giften

Ik mocht een gift van € 50,-- voor de wijkkas ontvangen.

Waarvoor onze hartelijke dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 9 juni

Pinksteren

Dienst in de Grote Kerk 10.00 uur

Woensdag 12 juni

Koffiedrinken 10.30-12.00 uur

Donderdag 13 juni

Glorious Touch 20.00 uur

Vrijdag 14 juni

Rondje Ambacht 16.00 - 20.00 uur

Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 15 juni

Rondje Ambacht 11.00 - 16.00 uur

Zondag 16 juni

Dienst 10.00 uur

Maandag 17 juni

Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 18 juni

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur

Donderdag 20 juni

Glorious Touch 20.00 uur

Vrijdag 21 juni

Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 23 juni

Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna**Ontmoeting** (Stef Bos)

Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten

Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn.

Je moet geen doel voor ogen hebben

en je moet laten gebeuren waarvoor je bang bent.

Je moet niet alles willen verklaren

voor je het weet verklaar je elkaar de oorlog.

Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.

Je moet je zelf in de ander durven zien

zonder in die ander te verdwijnen.

Het kan opeen, zomaar voor je staan

het lijkt op iets om uit de weg te gaan.

Dat is het vreemde van geluk.

Je maakt het waar of je maakt het stuk

het kan jou bedreigen

het kan je behoeden

maar je moet van twee kanten komen

om elkaar te ontmoeten.

Ds. Guus A.V. Fröberg**MEDIATIEF MOMENT****In vuur en vlam**

“Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods

schepping: Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm!"

Een citaat uit de zevende brief, de brief aan de gemeente te Laodicea. (Op. 3: 14-22)

In Lauw Loene

Laodicea was de welvarendste stad van de zeven. Daar woonden de bankiers die handel dreven met geheel het rijk. Na de aardbeving in het jaar 60 was die stad uit eigen middelen van de burgers weer opgebouwd. 'Goddelijk' werd de stad genoemd. Als ergens de belijdenis van de 'maakbare samenleving' kon klinken dan hier. Hier was rijkdom, hier had men niets nodig. Men had een goed netwerk, goede relaties, een top educatie voor de kinderen, de beste medische voorzieningen. De mensenzoon die hier aanklopt wordt vriendelijk, doch resoluut de deur gewezen. Zijn verhaal laat hen onberoerd, ze worden er heet nog koud van. Ze worden niet kwaad op hem, maar ook niet enthousiast.

Hun leven speelt zich elders af: in de wereld van de getallen, van de algoritmes en van de daaruit als vanzelf de voortvloeiende rijkdom en geneugten. Ze vormen een gesloten circuit, wonen in reservaten waar van alles meer dan genoeg of wel te regelen is.

Waarom enthousiast worden, in vuur en vlam raken alles je alles hebt en alles wat je nog niet hebt binnen handbereik hebt, of waarvoor je vriendjes hebt, die dit het voor je kunnen regelen?

Daartegenover staat de boodschapper: 'Was u maar koud of warm!'

Och, konden jullie nog maar, ontregeld, in vuur en vlam raken!

In de stad van de Geest

Pinksteren is het feest voorbij aan de lauwheid, voorbij het warm nog koud worden.

Hoe anders is dan ook de sfeer in Pinksterstad. Hier geen lauwheid, maar enthousiasme. Hier staat men in vuur en vlam. Maar kan men het ook nog koud hebben.

In de Pinksterstad lopen mensen nog warm voor elkaar, voor God. Hier is men zich bewust dat niet alles maakbaar, te koop of regelbaar is. In deze stad weet men dat er soms een vuur, een heilig vuur bij moet om bij elkaar te brengen, met elkaar te verzoenen, om mensen aaneen te smeden, om bruggen te bouwen over kloven die onoverbrugbaar leken.

In deze stad laat het mensen niet koud dat er op andere plaatsen mensen in nood zijn, dat er honger wordt geleden, mensen op de vlucht zijn. Zij zien de uitgeputte aarde en weten dat we er met elkaar iets aan moeten doen. In de stad van de Geest komen mensen in beweging voor iets anders dan hun eigen belang.

In deze stad, zo anders dan alle andere steden brandt het vuur. Het vuur dat nooit meer dooft.

Waar ligt deze stad?

Je vindt die stad in steden en dorpen over de hele wereld verspreid.

In schitterende historische bouwwerken, of eenvoudige dorpskerkje, in schuren en in tenten en ook zomaar in een huiskamer of op het open veld.

Ook in Vlaardingen.

Op al die plaatsen brandt het vuur van de Geest, soms heftig, soms ook verborgen als een veenbrand.

Maar het is een vuur dat nooit meer dooft, dat nooit meer dooft.

Ds. Guus A.V. Fröberg

Het eerste deel is ingegeven door het soms schokkende boek over de toenemende vervreemding tussen de (economische) elite en volk geschreven door Sander Schimmelpenninck en Ruben van Zwieten 'Elite gezocht'.