

**Zondag 6 oktober**

Deze zondag gaat ds. Robert Wilschut uit Hoogvliet bij ons voor.

**Zondag 6 oktober**

**19.00 uur Taizégebed** (zie elders in Onderweg)

**Wij gedenken Pieter Bastiaan Wilschut**

Op woensdag 18 september is Piet Wilschut in de leeftijd van 90 jaar, na een lang en gelukkig leven overleden.

Hij werd geboren in Rotterdam-Zuid verhuisde met zijn ouders naar Vlaardingen naar de Sportlaan 16. Hier heeft hij met Joke en de kinderen gewoond, vanuit dit huis droeg de familie hem voor de dankdienst naar de Bethelkerk.

Hij heeft een mooi leven geleid, getrouwd met Joke, gehecht aan het gezin, zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Heel zijn leven is Piet maatschappelijk actief geweest. Hij was actief in de kerk, in het CDA, de PCOB en de Zangersbond.

Hij hield van zingen en was best wel trots op zijn diepe bas.

Het geloof, de kerk, eerst en vooral de Emmauskerk, later ook de Bethelkerk, speelde in zijn leven samen met Joke een grote rol.

In de dankdienst in de Bethelkerk op woensdag 25 september, waarin twee kleindochters en zoon Robert het leven van Piet memoreerden en herinneringen ophaalden, lazen en overdachten we psalm 121 en Openbaring 21: 1-4.

Aansluitend was de begrafenis op begraafplaats Emaus.

Wij zijn in onze gedachten en de gebeden bij Joke de kinderen, kleinkinderen en hun gezinnen en de andere familieleden.

**Wij gedenken Elisabeth Boer**

Op zaterdag 21 september is Elisabeth Boer, in de leeftijd van 84 jaar, overleden.

Zij werd geboren 17 februari 1935 in Vlaardingen en overleed in Driemaasstede in Schiedam, waar ze de laatste paar weken verbleef, na een verblijf van een aantal maanden in revalidatiecentrum Marnix.

Ze heeft gewerkt op de administratie van het Holyziekenhuis tot het niet meer kon. Door een zeldzame auto-immuunziekte had ze niet veel energie meer en kon ze slecht zien. Toch liet ze de moed niet zakken.

Het was een kerkelijk meelevende vrouw met tot het laatst ook belangstelling voor het kerkelijk leven.

De dankdienst voor het leven van Elisabeth Boer voorafgaande aan de begrafenis vond zaterdag 28 september plaats in de aula van Matrice.

Aansluitend was de begrafenis op begraafplaats Beukenhof in Schiedam.

Wij zijn in onze gedachten en gebeden bij dochters Laura en Julia en de andere familieleden.

**ds. Guus A.V. Fröberg**

**Aanpak seksueel misbruik in families binnen geloofsgemeenschappen**

Donderdag 26 september waren wij beiden op een informatieve bijeenkomst over bovengenoemd onderwerp in het Timmerhuis in Rotterdam.

De "Aanpak seksueel misbruik in families" is speerpunt van de Aanpak Seksueel Geweld van gemeente Rotterdam. Niet voor niets, want uit onderzoek blijkt dat 12% van de meisjes en 3% van de jongens die regulier onderwijs gevolgd hebben voor hun achttiende te maken krijgt met (ernstig) seksueel geweld (Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen). Bij kinderen die speciaal onderwijs volgen is het getal wel tot 4 keer zo hoog. En in veel gevallen is de dader familielid of kennis van het slachtoffer. De schaamte rondom wat er gebeurt en het gemis aan veiligheid spelen een grote rol erin, dat velen pas jaren later er over durven te praten.

Wij kregen uitleg van mensen van 'de Waag' en 'Stichting Chris' en 'Voorkom' over de mogelijkheid een bijeenkomst te organiseren.

Het was een goede, informatieve, maar ook schokkende avond over deze problematiek. Laten we als kerken onze ogen hier niet voor sluiten.

Het is een goede zaak dit aan de orde te stellen binnen de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, in de kerkgenootschappen binnen en buiten de Verzamelde Kerken van Vlaardingen.

## **Ds. Guus A.V. Fröberg en Annabell de Jong**

### **Maaltijd met (een) Beth Maaltijd met bezinning**

Een *nieuw* seizoen, een *nieuw* initiatief.

Dit seizoen willen we starten met een maaltijd met aansluitend een goed uur bezinning.

Iedere keer wordt er een maaltijd gekookt, waarna er een gesprek over een onderwerp is.

Gespreksonderwerp van de eerste avond: 'God ontmoeten.'

Natuurlijk, één onverwachte gast aan tafel is altijd welkom, maar het is wel handig om je van te voren op te geven.

**Waar:** Bethelkerk.

**Tijd:** Vanaf 18.00 uur, 18.30 uur de maaltijd, koffie of thee en daaropvolgend rond 20.00 uur de bezinning.

**Data:** de woensdagen: 9 oktober, 13 november, 22 januari en 19 februari.

**Opgave:** ds. Guus A.V. Fröberg, of email: [predikant@ambachtoost.nl](mailto:predikant@ambachtoost.nl)  
Carla van Ee, ds. Guus A.V. Fröberg en Annabell de Jong

### **WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK**

Op zondag 6 oktober a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om macaroni in te leveren.

U kunt NIET meer naleveren, want de bakken worden meteen na het weekend opgehaald.

Hartelijk dank voor de medewerking!

**Informatie:** Jos van den Boogert

### **Giften**

Annabell de Jong ontving een gift van € 10, - voor de wijkkas.

Waarvoor onze hartelijke dank.

## **ACTIVITEITENOVERZICHT**

Berichten kunt u sturen naar: [redactie@ambachtoost.nl](mailto:redactie@ambachtoost.nl).

### **Zondag 6 oktober**

Dienst	10.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar	19.00 - 20.30 uur
Oefenen liederen Taizé	18.30 uur
Taizégebed	19.00 uur

### **Maandag 7 oktober**

Klussen rond en in de kerk	09.00 - 12:00 uur
----------------------------	-------------------

### **Dinsdag 8 oktober**

Ouderensoos	14.30- 16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en jongens 8-12 jaar	19.00 - 20.00 uur
Cantorij	20.30 uur

### **Donderdag 10 oktober**

Clubs: meisjes 6-10 jaar en jongens 6-8 jaar	19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch	20.00 - 22.00 uur

### **Vrijdag 11 oktober**

Messengers	20.00 - 22.00 uur
------------	-------------------

### **Zaterdag 12 oktober**

Oud papier Verploegh Chasséplein	08.30 - 12 uur
----------------------------------	----------------

### **Zondag 13 oktober**

Dienst	10.00 uur
--------	-----------

## **Voor deze week en daarna**

### **Ach waren we maar ...**

.... wij - kinderen ...

Ach waren we maar kinderen, kleine kinderen -  
gezegend wie onder ons de last der jaren laat vergeten.  
Voor ons uit is de weg nog lang - om te zijn  
oud en vol verdriet en herinneringen.

Ach waren we maar kinderen met roze levenskracht,  
vreugden plukkend als bloemen in het korenveld.  
Hun hand wordt niet moe, hun schatkist is nog niet uitgeput  
en de zon lacht in een druppel van hun tranen.

*van Rachel (Israëliisch dichteres ), 1890-1931*

**Ds. Guus A.V. Fröberg**