

## **Zondag 24 november**

### **De laatste zondag van het kerkelijk jaar**

Op deze zondag gedenken we hen die het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan.

We lezen deze zondag Psalm 56 : 1-12 en Openbaring 21 : 1-6

We staan met name stil bij vers 9b uit de psalm: 'Vang mijn tranen op in uw kruik'. Dat ene zinnetje. God als tranenverzamelaar. Een prachtig beeld. Het is op de een of andere manier een zinnetje dat diep raakt, troost geeft.

In deze dienst noemen we de namen van hen van wie wij het afgelopen kerkelijk jaar afscheid namen en steken we een kaars aan ter gedachtenis. Tevens wordt aan de nabestaanden een kruisje met daarop de naam van de overledene meegegeven. Deze kruisjes hebben niet lang na de datum van overlijden een plek gekregen in de stilteruimte van de kerk. Tenslotte ontvangt de familie een kaart. Voorafgaande aan de dienst tot ongeveer tien voor tien en na de dienst is er voor allen die dit wensen gelegenheid om een lichtje ter gedachtenis aan te steken.

Aan deze dienst werkt de cantorij o.l.v. Niec Saarloos mee en Guus Korpershoek is de organist. Voorgangers zijn ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Annabell de Jong.

## **KERSTMARKT**

### **13 december 2019**

Ook dit jaar organiseren we weer een kerstmarkt van 16.30 tot 20 uur.

Een gezellige markt met iets te eten en te drinken, erwtensoep, tosti's en oliebollen!

De opbrengst krijgt weer een goede bestemming, dit keer heel dichtbij 'SPARKLE', dagopvang voor (jong)volwassenen met een beperking, Burg. Bordesplein Vlaardingen. Voor meer informatie: [www.stichtingsparkle.nl](http://www.stichtingsparkle.nl).

Dus ruim je kast en zolder of berging weer eens op voor dit goede doel.

Met uw overvloedige kerstspullen maakt u andere mensen weer blij.

Ook bezorgen we in samenwerking met C.W.O. weer kerstpost met bestemming VLAARDINGEN voor € 0,40.

En op de markt zelf!

### **DE INLEVERTIJDEN VOOR KERSTSPULLEN EN POST ZIJN:**

Maandag 9 december 9-12 uur, dinsdag 10 december 14-16 uur, woensdag 11 december 19-20 uur, donderdag 12 december 13-16 uur en vrijdag 13 december 10-12 uur.

**Wilt U helpen** met de markt of bloemstukjes maken of bakken bijvoorbeeld ijzerkoekjes of kerstkoekjes? Of iets lekkers bij de koffie?

Alles is welkom..... **meld dit dan even** bij Corrie Vellekoop 4347575 of Marianne de Wilt [j.wilt1@chello.nl](mailto:j.wilt1@chello.nl).

**We willen er met elkaar weer een fijne avond van maken...met een SUPER opbrengst!!!**

## **ACTIVITEITENOVERZICHT**

### **Berichten kunt u sturen naar**

ds. Guus A.V. Fröberg: [redactie@ambachtoost.nl](mailto:redactie@ambachtoost.nl).

## **Zondag 24 november**

Dienst, Laatste zondag

van het kerkelijk jaar 10.00 uur

Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

**Maandag 25 november**

Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

**Dinsdag 26 november**

Ouderensoos 14.30- 16.30 uur

Clubs: meisjes 10-12 jaar en jongens 8-12 jaar 19.00 - 20.00 uur

Cantorij 20.30 uur

**Woensdag 27 november**

Wijkkerkenraad 20.00 uur

**Donderdag 28 november**

Clubs: meisjes 6-10 jaar en jongens 6-8 jaar 19.00 - 20.00 uur

Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

**Vrijdag 29 november**

Oefenen kinderkerstzangavond 14.45 - 15.30 uur

Oefenen kinderkerstspel 15.30 uur

Messengers 20.00 - 22.00 uur

**Zondag 1 december**

Dienst, eerste advent 10.00 uur

Taizégebed 19.00 uur

**Voor deze week en daarna**

November is een maand van gedenken in de kerk: Allerheiligen, Allerzielen, de Laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Daarom deze maand ook gedichten rond het thema 'gedenken'.

Rutger Kopland dichtte vaak over zijn tuin. Een plek waar alles doorgroeit, ongeacht wat er in het mensenleven plaatsvindt. Toen Kopland in 2005 een auto-ongeluk kreeg en maandenlang in het ziekenhuis lag, constateerde hij bij thuiskomst in zijn boerderij in Glimmen dat er volstrekt niets in de tuin was veranderd. Hij noemt het in een interview 'onpersoonlijke trouw' van de tuin. 'Dat vind ik ontroerend. En die ontroering stelt mij gerust.'

**Tuin** (Rutger Kopland)

Ik zit voor het raam en zie  
hoe de tuin niet is veranderd  
voor haar ben ik niet weggeweest

de tuin kijkt mij recht in mijn gezicht  
het is vreemd te bedenken dat zij mij  
niet kent, zich mij niet herinnert

na al die tijd dat ik hier niet was  
ik de tuin was vergeten, zij voor mij  
niet bestond, is zij nog helemaal als toen

hoezeer ik ook van haar houd, voor mij  
is zij niet gebleven, niet omdat ze op mij  
wachtte is zij er, zij is er zoals ook ik er is

**Ds. Guus A.V. Fröberg**

---



## Taizéviering

1 december

Bethelkerk

Burg. Verkadesingel 26

We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte.  
In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.

De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.

Voorafgaande aan het Taizégebed wil Jaap van Toor om 18.30 uur tot ongeveer 18.55 uur met ons nieuwe liederen, liederen meerstemmig, die we in de viering zingen, instuderen.

Hierna wordt het stil in de kerk om te beginnen.

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.

**Volgende vieringen zijn 2 februari en 5 april.**

Iedereen van harte uitgenodigd!

**Aanvang** om 19.00 uur.

**Aanvang repeteren** om 18.30 uur.

Namens de voorbereidingsgroep:

**Gezina van Bohemen**

en

**Ds. Guus A.V. Fröberg** (contactadres)

tel.: 010 434 84 33

e-mail: [predikant@ambachtoost.nl](mailto:predikant@ambachtoost.nl).