

**Bij de dienst van zondag 8 maart**

**Tweede zondag van de veertigdagentijd**

We vervolgen de lezing uit het boek Exodus. Dit keer staan we stil bij de vrouw aan de zijde van Mozes, Zippora, zijn stut en steun. Zonder haar....

Mozes keert met Zippora en hun zoon Gersom terug naar Egypte. Maar deze terugtocht geschiedt niet zonder slag of stoot.

Zippora neemt krachtdadig het initiatief.

We lezen Exodus 4: 18-31 en Matteüs 17: 1-9.

Terzijde 1:

Het is internationale vrouwendag. Dus vanuit dat oogpunt is het ook goed om aandacht te schenken aan deze krachtdadige vrouw.

Terzijde 2:

Misschien maak ik deze zondag ook iets goed naar mijn eerste gemeente, die ik van 1986-1991 diende. In de Grote kerk van De Rijp is een prachtig raam 'Mozes en Zippora' te zien. Ik heb het raam vele zondagen mogen bewonderen, maar nooit over Mozes en Zippora gepreekt.

**Mededeling i.v.m. Coronavirus**

We delen u mee dat we voorlopig het handen geven na of voorafgaande aan (Bethel bijzonder de dienst) of tijdens de viering van het avondmaal (vredegroet) op te schorten.

Dit is louter een voorzorgsmaatregel in verband met de dreigende verspreiding van het Coronavirus.

We hopen dat u dat u daar begrip voor hebt.

Om elkaar te begroeten kunt u elkaar een schouderklopje geven, maar nog belangrijker is het woord gesproken bij het weggaan uit de kerk, aanvang Bethelbijzonderdienst of vredegroet.

Ook ten aanzien van de viering van het avondmaal (eerst volgende keer 29 maart) zullen we afspraken maken, maar daarover later.

Namens de kerkenraad van Ambacht-Oost.

**OP WEG NAAR PASEN**

**(Huis)Paaskaars**

Ook dit jaar is het weer mogelijk een huispaaskaars te bestellen. De huispaaskaarsen zijn ontworpen in dezelfde stijl als de modellen Paaskaars. De Paaskaars die in de paasavondwakedienst van 11 april zal worden aangestoken is de kaars B : De regenboog. Van deze kaars zijn er ook huispaaskaarsen in verschillende afmetingen (25, 30, 40 en 60 cm)

Verdere informatie is te vinden op de website van de kaarsenfabriek Boca kaarsen: [www.boca.nl](http://www.boca.nl)

De intekenlijsten liggen nog tot en met zondag **8 maart** in de kerk.

**Zeven pelgrimswandelingen in en om Vlaardingen**

**Wandeling 2 zondag 8 maart – Internationale Vrouwendag**

Op internationale vrouwendag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de mensenrechten van vrouwen.

Het thema is dit jaar: vrijheid. Losjes geïnspireerd door het bijbelse verhaal over slavernij, uittocht en bevrijding lopen we een meditatieve en interactieve 'woestijnroute'. Na een korte introductie in de Bethelkerk verkennen we het land (de Broekpolder) en onderzoeken aan de hand van zeven pleisterplaatsen onze eigen plek in het verhaal van uittocht en bevrijding. Welke weg heb je afgelegd, welke reisgenoten trof je onderweg en welke vruchten kan je plukken? In samenwerking met wijkgemeente Ambacht-Oost en Stichting VPSG. Start wandeling: 13.00 uur, Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 in Vlaardingen. Aanvang maaltijd: 17.00 uur, De Windwijzer, Schiedamseweg 95 in Vlaardingen.

### Avondgebeden

In de veertigdagentijd is er iedere woensdagavond om 19.30 uur een avondgebed in de Bethelkerk. Zeven keer een avondgebed over kinderen in de Bijbel, een omgekeerde wereld, waarin kinderen aan volwassenen tot voorbeeld gesteld worden.

### Het derde avondgebed is woensdag 11 maart

Rob van Herwaarden neemt ons mee in het verhaal over het dochttertje van Jairus, zoals verteld wordt in Marcus 5 vers 21-43. Jezus als de nieuwe Elia.

In deze tijd zien we het vluchtelingenjongetje Mauro, dood op het strand, kind van de rekening.

Cora de Koning zingt, Guus Korpershoek begeleidt op het orgel. Bij de uitgang staat ieder avondgebed de 'vastenpot' bestemd voor de projecten in de veertigdagentijd.

### The passion

Sinds 2011 organiseert EO/KRO NCRV een groot evenement waar de laatste uren van Jezus vertaald worden naar de huidige tijd. Voor velen een gelegenheid om met het verhaal van Jezus in aanraking te komen. Want dat we met kerst de geboorte van Jezus vieren weten de meesten nog wel, maar waarom we nu ook al weer Pasen vieren is met dit evenement velen weer (opnieuw) in herinnering geroepen.

Je kan na de dienst op witte donderdag weer naar huis gaan en daar voor de TV naar the Passion kijken. **Je kan ook je vrienden uitnodigen** om samen met jou in de kerk naar the Passion te kijken.

Een goede gelegenheid om het verhaal te vertellen, met elkaar in gesprek te komen en mensen uit te nodigen voor de Paasdiensten.

+++++

### LENTEMARKT 4 APRIL 2020 9 -12 uur!

Ambacht-Oost organiseert weer de jaarlijkse "ROMMEL"-, BOEKEN - en PLANTJESmarkt!

Ook zijn er weer mooie prijzen te winnen met het Rad van Avontuur!! Dus....ruim uw kasten weer eens op, en maak anderen blij!

### Wil je helpen met de markt?

Klaarzetten...of iets lekkers voor bij de koffie bakken?

Alle hulp is welkom!

Geef je op bij Corrie 4347575 of Marianne [j.wilt1@chello.nl](mailto:j.wilt1@chello.nl).

**Ook het inleveren van b.v. D.E punten (a.u.b. geteld) bij Corrie!**

**Inleveren voor de markt:**

Maandag 30 maart 10-12 uur  
Dinsdag 31 maart 14-16 uur  
Woensdag 1 april 18 - 19.30 uur,  
Donderdag 2 april 10 -12 en 14 -16 uur  
Vrijdag 3 april 10-12 uur.

We hopen op mooie spullen, prima weer en een goede opbrengst.  
En veel gezelligheid!!

**ACTIVITEITENOVERZICHT**

**Berichten kunt u sturen naar**

ds. Guus A.V. Fröberg: [redactie@ambachtoost.nl](mailto:redactie@ambachtoost.nl).

**Zondag 8 maart**

Dienst	10.00 uur
Pelgrimage vanuit Bethelkerk	13.00 - 17.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar	19.00 - 20.30 uur

**Maandag 9 maart**

Klussen rond en in de kerk	09.00 - 12:00 uur
Moderamen wijkkerkenraad	13.30 uur

**Dinsdag 10 maart**

Ouderensoos	14.30- 16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en jongens 8-12 jaar	19.00 - 20.00 uur
Cantorij	20.15 uur

**Woensdag 11 maart**

Bijbelkring	10.30 uur
Basiccatechese	19.30 - 20.15 uur
Avondgebed	19.30 uur

**Donderdag 12 maart**

Clubs: meisjes 6-10 jaar en jongens 6-8 jaar	19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch	20.00 - 22.00 uur

**Vrijdag 13 maart**

Messengers	20.00 - 22.00 uur
------------	-------------------

**Zaterdag 14 maart**

Oud papier Verploegh Chasséplein	08.30 - 12.00 uur
----------------------------------	-------------------

**Zondag 15 maart**

Dienst	10.00 uur
--------	-----------

**Voor deze week en daarna: Dietrich Bonhoeffer**

9 april is de dag van Bonhoeffers executie, 75 jaar geleden.  
Die dag valt dit jaar op Witte Donderdag.

In de aanloop naar deze gedenkdag staat op deze plaats iedere week een gedicht van Dietrich Bonhoeffer. Hij schreef deze gedichten in gevangenschap van 1943-1945.

De nieuwe vertaling van de gedichten is ontleend aan een mooi **boekje** 'Bonhoeffer 75' - gedichten en gebeden in gevangenschap -. Uitgave van De Roos van Culemborg. (€2,- + porto; besteladres : [bonhoeffer75@kpnmail.nl](mailto:bonhoeffer75@kpnmail.nl))

### **Jona** (oktober 1944)

Ze gilden in doodsnoed zo hard als ze konden.  
Hun lichamen klampten zich vast aan de touwen.  
Vol ontzetting aanschouwden hun ogen  
het losgebarsten geweld van een oproerige zee.

'Jullie eeuwige goede, nu woedende goden,  
help toch of geef een teken dat ons verkondigt  
wie jullie griefde met een verzwegen zonde,  
wie zijn eed brak, een moordenaar of een spotter,

wie tot onze rampspoed zijn misdaad verstopt  
vanwege zijn trots, het eigen armzalig profijt!  
Zo bleven ze smeken en Jona riep: 'Ik ben die man!  
Ik zondigde tegen God, heb mijn leven verbeurd, ben het kwijt.

God is razend, mijn schuld is een ballast, smijt me in zee.  
De vrome mag niet vergaan tegelijk met de zondaar!  
Ze sidderden. Maar met kracht wierpen ze hem  
overboord. De zee hoorde het en werd stil.

**Ds. Guus A.V. Fröberg**