

Bij de dienst van zondag 22 maart
Vierde zondag van de veertigdagentijd

Alleen via kerkomroep.nl.

Bethelbijzonderdienst

De meeste mensen deugen! of?

Vorig jaar verscheen een boek dat zijn 100.000e versloeg, 'De meeste mensen deugen' van Rutger Bregman.

In deze Bethelbijzonderdienst gaan we met het thema van dit boek aan de slag. Hoe kunnen we de stelling van het boek 'de meeste mensen deugen' rijmen met wat eeuwenlang geleerd is in de kerk variërend van 'Zijn wij niet alle zondaren' tot Leonard Cohens 'There is a crack, a crack in everything, that's how the light gets in.' (In alles zit een barst, dat is hoe het licht binnen komt)

Goed of kwaad, is de mens goed of slecht?

Of moeten we zeggen 'De meesten mensen deugen, maar....'

We lezen de lastige woorden uit de Bergrede van Jezus over de rechterwang en de linkerwang. (Matt 5 : 38-41)

Aan de dienst werken Guus Korpershoek piano en orgel en Gerard Blok viool mee.

Wij gedenken Toos Langbroek-Köhler

Op 10 maart is Catharina Hendrika Langbroek-Köhler in de leeftijd van 88 jaar overleden.

Toos werd geboren in Dordrecht en groeide op en woonde haar verdere leven in Vlaardingen. Ze trouwde en kreeg twee kinderen.

Ze was een gelovige vrouw en is altijd zeer actief betrokken geweest bij de kerk, eerst in de Immanuëlkerk, later in de gemeente van de Emmauskerk.

Ze werd wel de 'moeder van de Emmaüskerk' genoemd. Ze deed van alles in de Emmaüskerkgemeente: pastoraat, de paasontbijten, koffie schenken, liturgieën afdraaien. Daarnaast was haar lust en leven het zingen in Progeza.

De laatste jaren wonen aan de van Hogendorpstraat en in 'Schiewaeghe' waren zwaar voor haar, doordat zij lichamelijk en geestelijk achteruit ging.

Ze zal door velen gemist worden.

De afscheidsplechtigheid vond maandag 16 maart in de Aula van de begraafplaats Holy, waarna de begrafenis plaatsvond.

Wij zijn in onze gedachten en de gebeden bij de familieleden.

ds. Guus A.V. Fröberg

Bethelkerk in tijden van Corona

Beste gemeenteleden,

Beste mensen,

Maandagochtend 16 maart hebben we in het moderamen van de wijkkerkenraad gesproken over de ontstane situatie.

Afgesproken is dat in de Bethelkerk alle activiteiten t/m in ieder geval 6 april geannuleerd worden.

Het is een noodzakelijke beslissing.
Wat betekent dit concreet?

1. De kerkdiensten.

We blijven vieren. Alleen de diensten om te beginnen t/m zondag 5 april, zijn slechts via kerkomroep.nl mee te maken.

We hopen dat velen van u de weg hiernaartoe weten te vinden.

Er wordt steeds een liturgie gemaakt, die als altijd op de website wordt geplaatst.

De avondgebeden, het Taizégebed van 5 april komen te vervallen.

2. Activiteiten

Alle geplande kringen, bijeenkomsten, inclusief de Soos en 'Op de koffie bij de dominee' komen te vervallen.

Alle vergaderingen komen te vervallen.

De lentemarkt gaat niet door.

3. Uitvaarten

kunnen blijven plaatsvinden in de Bethelkerk, waarbij de regels van de uitvaartbranche worden gevolgd: maximaal 30 personen, de naaste familie.

4. Pastoraat

Pastor Annabell de Jong en ds. Guus A.V. Fröberg zullen niet of in uiterste noodzaak op huisbezoek gaan.

U kunt ze wel altijd bellen, ook voor een pastoraal gesprek.

We hopen en vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de ontstane situatie.

Dat we elkaar blijven vasthouden en ontmoeten door het sturen van een kaartje, of zelf een brief schrijven of per mail, of app of sociale media.

Dat we elkaar helpen, waar **mogelijk** met boodschappen doen of andere hulpverlening.

Dat we elkaar dragen en steunen in onze gebeden.

Namens de wijkkerkenraad,

Heleen Horsman
scriba

Een prangende vraag wat om een antwoord vraagt is:

Kan iedereen ten alle tijde de dienst "live" meemaken?

Helaas, die garantie kunnen wij niet geven. Ook hier gaat het gezegde op "wie het eerst komt die het eerst maalt"

Het kijken naar een live-uitzending heeft ook zo zijn beperkingen. Dit heeft o.a. te maken met de capaciteit wat beschikbaar is voor alle aangesloten kerken bij www.kerkomroep.nl.

U kunt dit vergelijken met een parkeergarage.

Als een parkeergarage vol is gaat de slagboom niet omhoog, u kunt niet naar binnen.

Pas als een auto de parkeergarage heeft verlaten dan is er weer een plekje vrij en kan de eerstvolgende naar binnen.

Het kan zijn dat de grens van het aantal bezoekers van de website (kerkomroep.nl) is bereikt. Met een beetje geluk kunt u wel verbinding maken met de website, maar u komt dan niet verder dan het opstartscherm van de Bethelkerk. Pas als er weer ruimte beschikbaar is (iemand stopt met kijken) dan komt de verbinding tot stand met de live uitzending van de Bethelkerk. Wij hebben hier geen invloed op.

Echter, geen nood, op een later tijdstip kunt u de dienst alsnog bekijken. De dienst blijft beschikbaar op de website. U kijkt dan Off-Line naar de dienst. Dit wordt zo genoemd omdat het geen directe uitzending is.

Gaan we ervan uit dat niet iedereen tegelijk achteraf wil kijken, dan zijn er geen beperkingen meer wat betreft het aantal gelijktijdige kijkers.

Wij hopen dat met deze toelichting het voor u duidelijk is dat niet alles maakbaar is, maar dat techniek ook zo zijn beperkingen heeft.
Het Bethelkerk TV team.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 22 maart

Dienst via Kerkomroep.nl 10.00 uur

Zondag 29 maart

Dienst via Kerkomroep.nl 10.00 uur

Voor deze week en daarna: Dietrich Bonhoeffer

9 april is de dag van Bonhoeffers executie, 75 jaar geleden.

Die dag valt dit jaar op Witte Donderdag.

In de aanloop naar deze gedenkdag staat op deze plaats iedere week een gedicht van Dietrich Bonhoeffer. Hij schreef deze gedichten in gevangenschap van 1943-1945.

STADIA OP DE WEG NAAR DE VRIJHEID (juli 1944)

Daad

Niet zomaar wat, maar het goede
wagen en doen.

Niet blijven zweven tussen mogelijkheden.

Wees moedig, maak handel en wandel
concreet.

Vrijheid woont niet in de vlucht der
gedachten, alleen in de daad.

Laat angst en aarzeling los, ga naar
buiten

waar de storm woedt van de tijden,
slechts gedragen door Gods gebod
en je geloof.

Dan zal de vrijheid je geest juichend
ontvangen.

Ds. Guus A.V. Fröberg