

Bij de dienst van 10 mei

Alle plannen rond 75 jaar bevrijding zijn komen te vervallen.

Daarom willen we in onze diensten van 3 en 10 mei het gedenken en het vieren van de vrijheid centraal stellen.

In de dienst van 10 mei, staat 'het vieren van de vrijheid' centraal.

We lezen en luisteren naar psalm 92.



Over deze tekst hield prof. dr. K.H. Miskotte na de bevrijding tijdens 'een dankdienst bij de bevrijding van Nederland' namens de Nederlandse kerken op 9 mei in de Nieuwe kerk te Amsterdam, een indrukwekkende preek. Een gewaagde preek ook met de nog steeds provocerend klinkende titel 'Gods vijanden vergaan'.

Het is 75 jaar later.

Wij zijn bevrijd, we zijn bevrijde mensen en tegelijkertijd stellen we ons deze weken misschien meer dan ooit de vragen: Wat is bevrijd zijn? Wat is de waarde van onze vrijheid? Hoe kwetsbaar is onze vrijheid? We leven in andere tijden, met andere vijanden. Hoe klinken de woorden van de psalm ons nu in de oren?

Bethelkerk in tijden van Corona

Afgesproken is dat in de Bethelkerk alle activiteiten t/m 31 mei geannuleerd worden. Het is een noodzakelijke beslissing. Wat betekent dit concreet?

1. De kerkdiensten

a. We blijven vieren

De diensten worden uitgezonden via kerkomroep.nl.

Soms laat de verbinding zich beter maken op een later tijdstip of via [YouTube – Bethelkerk Vlaardingen](#).

Vanaf zondagmorgen 10.00 uur en ook daarna zijn de diensten terug te zien/te horen.

We werken er hard aan om hier een goede en mooie (muzikale) invulling aan te geven. We hopen dat velen van u de weg naar de Kerkomroep weten te vinden. Er wordt steeds een liturgie gemaakt, die als altijd op de website wordt geplaatst. Gemeentelieden zijn bereid gevonden de gemeenteliederen te zingen. Hopelijk nodigt dit u uit om ook thuis deze liederen mee te zingen.

De kerkdienst die in de Bethelkerk wordt opgenomen, is *slechts* toegankelijk voor de mensen die aan de opname van de dienst meewerken. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn.

Thuis vieren

Het vereist enige oefening, discipline zelfs om thuis te vieren.

Het vraagt om concentratie op het beeldscherm waarop de dienst zichtbaar en hoorbaar is. Het is met recht de knop omzetten.

Nodig zijn:

- **De juiste tijd**

om de dienst op een - ononderbroken - tijd te mee te maken (technische onderbrekingen en storingen daargelaten.)

- **De juiste ruimte**

om de dienst mee te vieren. Duidelijk met jezelf, met andere huisgenoten af te spreken waar je de dienst mee viert, welke kamer, waar in de kamer etc.

- **Het begin en einde**

Misschien is het goed om bij het begin van de dienst een kaars -huispaaskaars*) aan te steken en aan het einde te doven en deze dan exclusief voor de diensten thuis te bewaren.

- **Actief meedoen**

Meebidden, meeluisteren, meelezen, meezingen, de collecte niet vergeten.

Zo kunnen we met elkaar verbonden gedurende deze quarantainetijd de lofzang gaande houden.

**) Wat is er mooier dan in deze dagen zelf een huispaaskaars te maken en deze dan gedurende de paasnachtwake aan te steken.*

2. Activiteiten

Alle geplande kringen, bijeenkomsten komen te vervallen.

3. Uitvaarten

kunnen blijven plaatsvinden in de Bethelkerk, waarbij de regels van de uitvaartbranche worden gevolgd: slechts de naaste familie.

4. Pastoraat

Pastor Annabell de Jong en ds. Guus A.V. Fröberg zullen niet of in uiterste noodzaak op huisbezoek gaan.

U kunt ze wel altijd bellen, ook voor een pastoraal gesprek.

Zij zelf zullen geregeld iemand bellen.

Maar laten we ook **elkaar** vooral bellen of appen of een kaartje sturen. En wat zou het mooi zijn als we elkaar weer brieven gingen schrijven.

5. De bloemengroet

We willen proberen de bloemengroet uit de zondagse eredienst te blijven brengen. Hierbij nemen we wel een aantal spelregels in acht. We overhandigen de bloemen niet, maar leggen ze voor/bij de deur en bellen daarna aan.

We kunnen daarna op afstand naar elkaar zwaaien.

6. Met elkaar verbonden blijven

We blijven met elkaar verbonden.

- Via 'Onderweg', maar die kan achter de ontwikkelingen aanlopen, omdat deze slechts één keer per week verschijnt.

- Via de **appgroep** voor de Bethelkerk. Iedere ochtend plaatsen pastor Annabell de Jong of ds. Guus A.V. Fröberg een gebed of andere mooie, bemoedigende of troostrijke tekst.
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar : ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 06 22524299) of pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 06 58911135).
- Via de **website**: www.ambachtoost.nl
- Via **Facebook** @BethelkerkVld en **twitter** @BethelkerkVld en YouTube Bethelkerk Vlaardingen

7. De kerk zaterdagmiddag open.

De Bethelkerk is op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur open.

(Niet op zaterdag 23 mei!)

Via de (oude) hoofdingang kunt u naar binnen om even te zitten, een kaarsje aan te steken of te luisteren naar muziek.

Er is een gastheer of -vrouw aanwezig.

Ook is er de mogelijkheid van gesprek.

Door de zijingang kunt u dan de kerk weer verlaten.

Van harte welkom!

We hopen en vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de ontstane situatie.

Dat we elkaar blijven vasthouden en ontmoeten door het sturen van een kaartje, of zelf een brief schrijven of per mail, of app of sociale media.

Dat we elkaar helpen, waar mogelijk met boodschappen doen of andere hulpverlening.

Dat we elkaar dragen en steunen in onze gebeden.

Dat we ons gedragen weten.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zaterdag 9 mei

Oud papier Verploegh Chasséplein	08.30- 12.00 uur
Bethelkerk open	14.00 - 16.00 uur

Zondag 10 mei

Dienst via Kerkomroep.nl	10.00 uur
of You Tube Bethelkerk Vlaardingen	10.00 uur

Voor deze week en daarna:

'Houd moed, heb lief'



We hopen dat een vlag met deze tekst komende week zal wapperen bij de Bethelkerk.

De woorden zijn onderdeel van een gedicht van de dichter Ingmar Heytze die ooit het 'Gedicht voor op een bouwschutting' schreef. Het gedicht was bedoeld voor buiten op een bouwschutting. Maar op verschillende plaatsen in Nederland werden de woorden 'Houd moed, heb lief' er uit gehaald en op de muren van huizen en gebouwen geschilderd. Ze zijn een eigen leven gaan leiden los van het gedicht.

Het mag duidelijk zijn dat deze woorden ook ons geloof raken. Het volk Israël houdt moed, omdat de Heer voor hen uit gaat naar het beloofde land. De apostel Paulus bemoedigt zijn geloofsgenoten op afstand door te schrijven dat ze niet alleen gelaten worden. (1 Kor. 13:7) Ondertussen wekt hij hen op lief te hebben. Om onderweg te blijven heb je moed nodig en kun je niet anders dan lief hebben. Het is zo eenvoudig, maar we hebben het er vaak moeilijk mee.

Gedicht voor op een bouwschutting (Ingmar Heytze)

Ik ken u niet. Ik zal u nooit herkennen.
Ik ben er pas als u mij ziet en eerder niet,
ik ben maar een paar regels op een schutting
in de stad. Bedankt dat u mij leest. Ik heb
alleen de woorden waar ik uit besta. Het zijn:
houd moed, heb lief, wees eerlijk, geef nooit
op – als het slecht gaat, zal het beter gaan.

Ds. Guus A.V. Fröberg