

Bij de dienst van 31 mei

Pinksterviering wordt georganiseerd door Centrum-West en Holy.

Bij de diensten van de maand juni

Het boekje Ruth

In de maand juni staat vier opeenvolgende zondagen het boekje Ruth centraal. Waarom het boekje Ruth?

Het boek Ruth wordt in de Hebreeuwse canon gerekend tot de Geschriften in het bijzonder tot de groep van vijf feestrollen, de boeken die op specifieke joodse feestdagen worden gelezen. Ruth wordt dan gelezen op het oogstfeest (Sjavoeöt (wekenfeest)). Het wordt gevierd 7x7 dagen na Pesach (Dit jaar 29,30 mei). Het valt dus bijna samen met Pinksteren.

De leerlingen waren samen met velen anderen in Jeruzalem bij elkaar voor het Pinksterfeest (Sjavoeöt).

Een mooie reden om de maand juni het boekje Ruth te lezen waarin de oogst zo centrale rol speelt.

Ruth is 'een spiegel van het gewone leven' (K.H. Miskotte).

Je kunt het boekje o.a. lezen als (1) een liefdesgeschiedenis, (2) als een verhaal van vreemdelingen, (3) een familiegeschiedenis, (4) als een bekeringsgeschiedenis, (5) als een boekje waarin vrouwen solidair zijn met elkaar, (6) als een verhaal van de messiaanse geschiedenis.

Het is een heerlijke novelle, een korte roman.

Het boekje is waarschijnlijk geschreven in de tijd na de Babylonische Ballingschap: de Perzische tijd dus, maar wel voor de hervormingen van Ezra en Nehemia. Ongeveer 500 voor de jaartelling wordt dan gezegd.

Voorgangers deze maand waarin Ruth centraal staat zijn, naast mij, pastor Annabell de Jong en ds. Casper van Dorp.

Zondag 7 juni beginnen we met Ruth 1

Dit hoofdstuk laat zich in één woord samenvatten: 'terugkeren'. Dit woord komt dan ook 13 keer in de Hebreeuwse tekst voor dus is niet te negeren.

Wat is terugkomen anders dan thuiskomen?

Noömi keert terug uit het land Moab naar Juda. Maar ook haar Moabitische schoondochters Ruth en Orpa keren terug. En daar ligt meteen de spanning in het verhaal.

Ook de schoondochters *keren terug*.

Bethelkerk in tijden van Corona

1. De kerkdiensten

We blijven vieren

De diensten worden uitgezonden via [kerkomroep.nl](https://www.kerkomroep.nl).

Soms laat de verbinding zich beter maken op een later tijdstip

of via [YouTube – Bethelkerk Vlaardingen](https://www.youtube.com/channel/UCv8Xk1w1w1w1w1w1w1w1w1w).

Vanaf zondagmorgen 10.00 uur en ook daarna zijn de diensten terug te zien/te horen. De liturgie, wordt op de website geplaatst.

Gemeenteleden zijn bereid gevonden de gemeenteliederen te zingen. Hopelijk nodigt dit u uit om ook thuis deze liederen mee te zingen.

We willen nu de **kerkdiensten in juni** voor maximaal 30 mensen openstellen. Hierbij nemen we alle voorzorgsmaatregelen (1½ m. en hygiëne) in acht.

Voor deze diensten worden per zondag allereerst de mensen **uitgenodigd** die de diensten niet via internet kunnen volgen.

Thuis vieren

Het vereist enige oefening, discipline zelfs om thuis te vieren.

Het vraagt om concentratie op het beeldscherm waarop de dienst zichtbaar en hoorbaar is. Het is met recht de knop omzetten.

Nodig zijn:

- **De juiste tijd**

om de dienst op een - ononderbroken - tijd te mee te maken (technische onderbrekingen en storingen daargelaten.)

- **De juiste ruimte**

om de dienst mee te vieren. Duidelijk met jezelf, met andere huisgenoten af te spreken waar je de dienst mee viert, welke kamer, waar in de kamer etc.

- **Het begin en einde**

Misschien is het goed om bij het begin van de dienst een kaars -huispaaskaars* aan te steken en aan het einde te doven en deze dan exclusief voor de diensten thuis te bewaren.

- **Actief meedoen.**

Meebidden, meeluisteren, meelezen, meezingen, de collecte niet vergeten.

Zo kunnen we met elkaar verbonden gedurende deze quarantainetijd en de lofzang gaande houden.

2. Activiteiten

Er begint weer wat op gang te komen.

Het moderamen van de kerkenraad komt weer bijeen, er wordt weer wat voorzichtige afspraken gemaakt. Er wordt ook weer wat plannen gemaakt.

3. Uitvaarten

kunnen blijven plaatsvinden in de Bethelkerk, waarbij de regels van de uitvaartbranche worden gevolgd: slechts de naaste familie.

4. Pastoraat

Pastor Annabell de Jong en ds. Guus A.V. Fröberg zullen niet of in uiterste noodzaak op huisbezoek gaan.

U kunt ze wel altijd bellen, ook voor een pastoraal gesprek.

Zij zelf zullen geregeld iemand bellen.

Maar laten we ook **elkaar** vooral bellen of appen of een kaartje sturen. En wat zou het mooi zijn als we elkaar weer brieven gingen schrijven.

5. De bloemengroet

We willen proberen de bloemengroet uit de zondagse eredienst te blijven brengen. Hierbij nemen we wel een aantal spelregels in acht. We overhandigen de bloemen niet, maar leggen ze voor/bij de deur en bellen daarna aan.

We kunnen daarna op afstand naar elkaar zwaaien.

6. Met elkaar verbonden blijven

We blijven met elkaar verbonden.

- Via 'Onderweg', maar die kan achter de ontwikkelingen aanlopen, omdat deze slechts één keer per week verschijnt.
- Via de **appgroep** voor de Bethelkerk. Iedere ochtend plaatsen pastor Annabell de Jong of ds. Guus A.V. Fröberg een gebed of andere mooie, bemoedigende of troostrijke tekst.
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar : ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 06 22524299) of pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 06 58911135).
- Via de **website**: www.ambachtoost.nl
- Via **Facebook** @BethelkerkVld en **twitter** @BethelkerkVld en You Tube Bethelkerk Vlaardingen

7. De kerk zaterdagmiddag open.

De Bethelkerk is op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur open.

Via de (oude) hoofdingang kunt u naar binnen om even te zitten, een kaarsje aan te steken of te luisteren naar muziek.

Er is een gastheer of -vrouw aanwezig.

Ook is er de mogelijkheid van gesprek.

Door de zijingang kunt u dan de kerk weer verlaten.

Van harte welkom!

We hopen en vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de ontstane situatie.

Dat we elkaar blijven vasthouden en ontmoeten door het sturen van een kaartje, of zelf een brief schrijven of per mail, of app of sociale media.

Dat we elkaar helpen, waar mogelijk met boodschappen doen of andere hulpverlening.

Dat we elkaar dragen en steunen in onze gebeden.

Dat we ons gedragen weten.

Houd moed Heb lief

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zaterdag 30 mei

Open kerk 14.00 - 16.00 uur

Zondag 31 mei

Pinksterdienst 10.00 uur

Zaterdag 6 juni

Oud papier Goudenregenstraat 09.00 - 12.00 uur

Open kerk 14.00 - 16.00 uur

Zondag 7 juni

Dienst via Kerkomroep.nl
of You Tube Bethelkerk Vlaardingen 10.00 uur

Woensdag 10 juni

Wijkkerkenraad 20.00 uur

Zaterdag 13 juni

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur

Open kerk 14.00 - 16.00 uur

Voor deze week en daarna:

Aansluitend op mijn Meditatief Moment een gedicht over een duif.

Duif M. Vasalis (1909-1998)

Het had geonweerd, en de straat was nat.
het asfalt lag als water aan de oever
van het trottoir, waar plechtig trad
een duif en koerde als een kind, maar droever.

De hemel boven 't park werd licht,
de bomen stonden groen, afzonderlijk,
en ieder leek een bos, zo vol, zo wonderlijk
en in zichzelf gekeerd, prevelend opgericht.

Ik liep te kijken in de korte stille straat
en zag de duif, de kleur van onweer op zijn vleugels
en poten roze als de dageraad.

Ds. Guus A.V. Fröberg

MEDIATIEF MOMENT

Pinksteren **Vuur en duif**

Er zijn twee belangrijke symbolen voor Pinksteren.
Ze zijn te herkennen in het logo van de Protestantse Kerk in Nederland en ook in
veel logo's van plaatselijke kerken.
Het zijn het vuur en de duif.

Het vuur



Het vuur is verbonden met Pinksteren door het verhaal uit Handelingen waar er vlammetjes op de hoofden van de leerlingen verschenen. (*Hand. 2 :3 'Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.'*)

Vuur.

Het vuur geeft warmte, het geeft licht. Vuur kan worden omgezet in energie.
Vuur kan een bron van gezelligheid zijn. Je zit met mensen rond het kampvuur,
kijkt in de vlammen, zingt en vertelt elkaar verhalen bij het vuur.
Maar vuur heeft ook een heel andere kant. Vuur verbrandt, verteert, vernietigt.
Vuur laat zich slecht beheersen en leiden. Je kunt je er lelijk aan verbranden.
Wanneer ik naar vuur kijk, dan zie ik de vlammen alle kanten opschieten, dan zie
de tongen van vuur zich verdelen.

Dan wordt het voor mij al snel het beeld van de kerk, die tot op het bot verdeeld is en telkens weer opnieuw verdeeld. Een alles in vuur en vlam zettende kracht, brandwonden veroorzakend, niet meer dan een hoopje as achterlatend.

De Duif

Nee, geef mij maar de duif als symbool voor de Heilige Geest, als inspirerende kracht van de geloofsgemeenschap.



Als je zo een duif in de tuin ziet waggelen kun je je nauwelijks voorstellen dat het beest kan vliegen. De duif oogt weinig elegant en lijkt een makkelijke prooi voor roofdieren.

Toch is dit alles bedrieglijk. Eenmaal los van de grond zijn het snelle vliegers, die grote afstanden kunnen afleggen.

Dan bedoel ik natuurlijk niet de duiven die door ons mensen gevoerd worden en aan een vorm van obesitas zijn gaan leiden.

Wel de duiven die al heel vroeg zijn ontdekt als postduiven.

Sinds ik de schitterende roman 'Een duif en een jongen' van de Israëliische schrijver Meïr Shalev heb gelezen, heb ik een grote sympathie voor duiven.

Duiven die met een enorme snelheid kunnen vliegen en grote afstanden kunnen afleggen.



Als ik nu mag kiezen tussen het vuur en de duif als symbool voor de Heilige Geest, voor Pinksteren kies ik voor de duif.

En is het dan niet mooi dat de duif ook nog muzikaal is?

Paus Gregorius I de Grote (540 – 604) wordt soms afgebeeld met een duif op zijn schouder – de heilige Geest – die hem de gregoriaanse gezangen influistert. Volgens een legende uit de achtste of negende eeuw zou hij al deze gezangen hebben gecomponeerd, geïnspireerd door de heilige Geest.

De kerkduif

De kerk van de eeuwen, gedreven door de Heilige Geest, gesymboliseerd door de duif.

Vaak traag, een beetje heen en weer waggelend, niet vooruit te branden, als je de kerkduif -zo noem ik hem maar - ziet, dan denk je dat het een willige prooi is voor kwade machten en dus geen lang leven is beschoren.

Maar plotseling, als je er bijna niet meer in gelooft, vliegt de kerkduif op om een enorme afstand af te leggen, handig gebruik makend van de thermiek.

En nog belangrijker: hij is in staat om een boodschap over te brengen, desnoods over grote afstanden, naar steden, dorpen en onherbergzame gebieden.

Hij brengt een blijde boodschap in de alle hoeken van de wereld.

Wat een pracht beest, wat een kracht én wat een geweldig kompas.

Ga maar na: Hoe wist de duif dat de ark zijn thuis was? Hoe wist de duif terug te keren terwijl de ark al dobberend van positie veranderde?

Laat de kerkduif maar scharrelen, ik weet dat hij ver kan vliegen en het evangelie kan brengen.

En hij/zij brengt vrede.



Ik kies voor de duif!

Ds. Guus A.V. Fröberg