

Zondag 13 september

Overstapdienst

Ook de begin juli geplande overstapdienst moest worden uitgesteld. We zijn blij en dankbaar dat de dienst vandaag wel door kan gaan.

Deze zondag willen Carlijn Bik, Madelief Budding, Suus Dortland, Christel Kösters en Eline Vellekoop de overstap maken.

Ze gaan op weg, vastberaden en soms onzeker.

Volwassen en toch nog niet.

Je maakt een tocht vergelijkbaar met het volk Israël.

Daarom lezen we deze zondag Exodus 17: 1-7.

En o ja, ook de fiets speelt een grote rol.

We zijn blij dat de Messengers, Hans Treurniet orgel en Edwin Dortland zang en gitaar aan de dienst meewerken.

Taizegebed

's Avonds om 19.00 uur is er weer een Taizégebed. We zijn dankbaar dat we dit door kunnen laten gaan. Daarbij nemen we evenals in andere diensten in deze tijden alle afspraken en regels in acht.

Fred Kal bedankt!

Bij wijze van toespraak in de kerk.

Beste mensen,

Fred Kal heeft om ontheffing uit het ambt van ouderling-kerkrentmeester gevraagd, wat hem verleend is door de kerkenraad. Achter deze droge kerkordelijke woorden gaat een wereld van emoties schuil.

Zijn gezondheid laat het niet toe om zich zo in te zetten als hij zou willen.

Fred is zo lang als ik hem ken actief betrokken bij de wijkkerkenraad. Hij was altijd kritisch opbouwend meedenkend en als het op meewerken aankwam was hij nooit te beroerd.

In de kerk heb je mensen nodig die – soms lastige - vragen stellen en een scherp commentaar leveren. Maar als het daarbij blijft, kan het een stroef geheel worden. Je hebt ook mensen nodig die oplossingsgericht denken. Hoe lossen we dit op?

Ik ben Fred – namens de kerkenraad – dankbaar dat hij die twee dingen: commentaar leveren en oplossingen bedenken in zich combineerde.

Beste Fred, voor al die jaren als kerkenraadslid willen we je heel hartelijk bedanken!!

Maar los van het kerkrentmeesterschap, Fred zijn betrokkenheid bij de wijkgemeente met Carina aan zijn zijde – hopen en bidden wij – blijft. Zijn kennis en passie voor het orgel, zijn zorg voor de ledenadministratie, zijn meedenken over de diensten, de Taizégebeden in het bijzonder, zijn over-wat-niet-al mailtjes, appjes en telefoontjes over de Bethelkerk en over alles wat er in het gebouw gebeurt blijven.

Fred, ik besluit met woorden als gebed uit een lied van Sytze de Vries:

*Heer, "Wees mij bescherming, de bron van mijn kracht,
mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht,"*

ds. Guus A.V. Fröberg

Kerkdiensten in september

Weer een dienst bijwonen? Meld u aan!

Met ingang van 1 juli mogen we als wijkgemeente weer kerkdiensten in de Bethelkerk houden. Daar zijn wij erg blij mee. Er mogen echter niet meer dan 100 personen in de kerkzaal aanwezig zijn. Daarom maken we gebruik van een roulatiesysteem waarvoor u zich moet aanmelden. Zie hiervoor de website Ambacht Oost : www.ambachtoost.nl.

Ik heb geen email

Heeft u geen email maar wilt u toch op de lijst komen om te worden uitgenodigd voor een kerkdienst dan kunt u bellen met:

- Kees Sterrenburg 06-49628284 of
- Trudie Poot 06-38065253

Zij zullen u toevoegen op de lijst.

Of stuur een berichtje naar aanmelden@ambachtoost.nl.

Op het moment dat u aan de beurt bent om een kerkdienst bij de wonen wordt u telefonisch door één van ons benaderd.

Wij hopen dat het voor u duidelijk is en dat velen van u zich zullen aanmelden.

De diensten blijven we ook uitzenden via **YouTube Bethelkerk Vlaardingen** of **Kerkomroep.nl**. Soms laat de verbinding via Kerkomroep zich beter maken op een later tijdstip. Vanaf zondagmorgen 10.00 uur en ook daarna zijn de diensten terug te zien/te horen. De liturgie wordt op de website geplaatst.

De gemeentezang in de Bethelkerk

We zijn 2 augustus begonnen met het ingetogen met elkaar zingen van **de acclamatie** 'Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U' na het gebed om ontferming en daarnaast met het zingen van het **slotlied**.

De beslissing hierover hebben we genomen na berekeningen, na overwegingen binnen het moderamen van de wijkkerkenraad aan de hand van [de richtlijnen van de landelijke kerk](#).

Dit naast de voorzangers en de groep zangers uit de cantorij die hun medewerking verlenen. Zo willen we met elkaar de lofzang gaande houden.

Daarnaast zijn we bezig met het binnen de mogelijkheden (financieel/vrijwilligers/ gebouw) optimaliseren van de luchtventilatie van de Bethelkerk.

OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE

KOFFIEOCHTEND en LUNCH

16 september

Derde **woensdagochtend** van de maand

De Bethelkerk is open om **koffie** te drinken en elkaar te ontmoeten.

Dit is van 10.30 -12 uur.

In de glazen zaal van de Bethelkerk.

De koffie met een koekje staat klaar.



Aansluitend kan er nu ook met elkaar **geluncht** worden.

Dat is om ongeveer 12.00 uur.

Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven.

Dit kan bij Cobie Plantinga; cobieplantinga@ambachtoost.nl; tel.010 4347162 of Anneke Rodenburg; tel. 010 4340055.

Het is ook mogelijk om of alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.
Iedereen is van harte welkom.

Volgende data voor 2020: 21 oktober, 18 november.

Tot ziens!

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zaterdag 12 september

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur

Zondag 13 september

Dienst 10.00 uur

Taizégebed 19.00 uur

Maandag 14 september

Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Moderamen wijkkerkenraad 15.00 uur

Dinsdag 15 september

Cantorij 20.15 uur

Woensdag 16 september

Op de koffie bij de dominee 10.30 uur

Lunch 12.00 uur

Wijkkerkenraad 20.00 uur

Zondag 20 september

Dienst, vredeszondag 10.00 uur

Voor deze week en daarna:

Met het oog op de overstapdienst, het nieuwe seizoen...

Tegen beterweters in (Karel Eykman)

Je rijdt de straat uit
tegen het ochtendlicht in.
Je recht je rug
om de rugzak aan je schouders.
Je kijkt niet om
je richt je blik recht vooruit.
Zo fiets je naar school.

Als ik je zo zie
ben ik zo trots op jou.
Ik zou je mee willen geven:
blijf nieuwsgierig en blijf overeind.
Ga met open ogen de wereld tegemoet.
Blijf niet hangen bij de slappe hap van vlotte babbels,
maar ga de weg van moedige eerlijkheid,
dan ben je op de goede weg.

Ga zonder vrees tegen betweters in.
Wat je ook doet, doe er goed aan.
Waar het ook met je heen gaat, je komt er wel.

Zo fier als je nu bent moet je blijven.
Zo zal ik je altijd onthouden.
Je moet je houden aan het lef dat je al hebt.

Zie ik je zo wegfietsen
dan heb je mijn zegen.
Daar moet je het mee doen.
Maar kijk je wel goed uit bij dat kruispunt?

Ds. Guus A.V. Fröberg

Taizéviering

13 september

Bethelkerk Burg. Verkadesingel 26



'De stilte zingt U toe, o Here'

De Taizéviering is i.v.m. de corona-maatregelen anders dan anders.

We zullen meer dan anders teksten van Taizé de liederen lezen en weinig zingen.

Er is stilte er is poëzie. Jaap en Joke van Toor musiceren.

Misschien zingt iemand een lied.

Aan het einde van de viering is er tijd om te gedenken en een lichtje aan te steken. We gedenken hen die slachtoffer werden van corona.

Bij het aansteken van de lichtjes klinkt en zingen we 'Als alles duister is'.

Thema van de viering is 'De stilte zingt u toe, o Here'.

We denken dat het goed is om met elkaar zo de gevulde stilte te delen.

De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.

Iedereen van harte uitgenodigd!

Aanvang om 19.00 uur

Namens de voorbereidingsgroep:

Gezina van Bohemen en

Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)

tel.: 010 434 84 33

e-mail: predikant@ambachtoost.nl