

WIJKBERICHT 2 november 2020 – jrg. 19 nr. 35

Bij de dienst van zondag 8 november

In de evangeliëlezing van vandaag wordt het Koninkrijk van de hemel vergeleken met wat je deed met je talenten.

Wat hebben we, terugkijkend op ons leven, gedaan met onze talenten? Hebben we ze gebruikt, hebben we er winst mee gemaakt? Hebben we onze talenten kunnen delen met anderen? Of hebben onze talenten begraven, voor later, als we er tijd voor hebben, voor na ons pensioen?

Is deze gelijkenis daarmee vooral een gelijkenis voor 60+ers die beginnen terug te blikken, of is dit toch ook een gelijkenis voor alle generaties?

Maar laten we ook vaststellen of we nu over een kwantitatief begrip spreken, bijvoorbeeld een talent, een gewicht aan goud of is een kwalitatief begrip, zoals we zeggen; 'je hebt kwaliteiten'?

We lezen deze zondag psalm 70 en Matteüs 25 : 14-30.

Wij gedenken Bertha van der Linden-Boomert

Wij gedenken Bertha van der Linden-Boomert. Zij overleed maandag 26 oktober in de leeftijd van 89 jaar. Zij heeft een niet gemakkelijk leven gehad, gescheiden stond zij voor de taak het leven weer op te pakken. Met veel pijn en moeite heeft zij daarna de draad van het leven weer opgepakt.

De laatste twee jaar woonde zij in Vaartland.

De begrafenisdienst vond zaterdag 31 oktober plaats in besloten kring in aula van de begraafplaats Holy, waarna de begrafenis plaatsvond.

Wij lazen de woorden uit het Johannesevangelie (14 : 1-4) 'In het huis van mijn Vader zijn veel kamers'.

Wij zijn in gedachten en gebeden bij de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Bethelkerk in tijden van Corona

Opgeven voor bijwonen kerkdienst blijft geboden

Beste mensen, voor Elia is altijd plaats.

Maar voor de rest blijft het geboden dat u zich opgeeft voor de kerkdienst. Van harte ontvangen we iedere zondertig mensen plus de mensen die op één of andere wijze dienstdoen (Voorganger, ambtsdragers, organist, zangers, koster, lector en leden van het kerk-TV team.)

Op de bonnefooi komen, zonder uitgenodigd te zijn stelt de mensen bij de ingang voor een vervelend dilemma.

Dus aanmelden via [de kerktijd app](#),

of, voor wie geen internet heeft, per telefoon:

- Kees Sterrenburg 06-49628284 of
- Trudie Poot 06-38065253

Wij zullen u toevoegen op de lijst. Op het moment dat u aan de beurt bent om een kerkdienst bij de wonen wordt u telefonisch door één van ons benaderd.

Mondkapjes in de Bethelkerk

Ook in de Bethelkerk willen we een **mondkapje** dragen.

We gebruiken het mondkapje: bij binnenkomst in de kerk, bij ons bewegen in de kerk en bij weggaan uit de kerk

Dit geldt voor de kerkdiensten, voor de vergaderingen, leerhuizen, kringen en voor de andere bijeenkomsten. Wanneer we zitten, kan het mondkapje af.

Dus vergeet het mondkapje niet mee te nemen.

We rekenen op uw begrip.

We blijven met elkaar verbonden.

- Via 'Onderweg', maar die kan achter de ontwikkelingen aanlopen, omdat deze slechts één keer per week verschijnt.
- De appgroep voor de Bethelkerk zullen we weer wat intensiever gebruiken als middel om elkaar te informeren, te bemoedigen, te troosten en misschien ook wat op te vrolijken. (Van harte aanbevolen! Meld u [weer] aan!)
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 0622524299) of pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 0658911135).
- Via de website: www.ambachtoost.nl.
- Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld

Alleen met elkaar zal het lukken de verspreiding van het virus terug te dringen.

HOUD MOED HEB LIEF

Omgekeerde Adventskalender

Nadat het project vorige week was gelanceerd, is er tot nu toe enthousiast gereageerd, daarom herhalen we de oproep. We gingen – bescheiden – voor 15 tassen, maar dat aantal is inmiddels bereikt. We gaan door! Doet u/ doen jullie ook mee?

Op initiatief van de Verzamelde Kerken van Vlaardingen met dank aan Edith van der Hoek van het Leger des Heils voor het aankaarten van dit project doet ook de Bethelkerk mee aan de actie 'Omgekeerde Adventskalender'.

U kent het waarschijnlijk allemaal wel: een Adventskalender. Een kalender met vakjes, waarvan je er in december elke dag 1 mag openmaken en zo aftelt naar de Kerst. In die vakjes zit dan een chocolaatje en tegenwoordig zijn er kalenders in allerlei varianten. Elke dag vol spanning een vakje openmaken in aanloop naar Kerst.

Maar wat is dan een 'omgekeerde adventskalender'?

Bij de omgekeerde adventskalender is het idee dat je niet iedere dag voor jezelf een chocolaatje of een andere verrassing openmaakt, maar juist iedere dag iets geeft voor een ander. Degene die hieraan mee wil doen, krijgt een mand/tas en een kalender met daarop de artikelen die er per dag ingedaan moeten worden. Deze manden worden dan net voor kerst verzameld en overhandigd aan mensen die in de opvang zitten in Vlaardingen en Rotterdam. Afhankelijk van de soort opvang, verschilt de inhoud van zo'n mand/tas. Dat kan bijvoorbeeld thee, shampoo, koekjes zijn, maar ook knutselspullen, pennen, knuffels als het om gezinnen met kinderen gaat.

Dit idee is besproken in de vergadering van de Verzamelde Kerken Vlaardingen en daar is het idee omarmd. Wat fantastisch dat we hierin samen optrekken om iets te kunnen betekenen voor onze naaste. Op dit moment is het belangrijk om te inventariseren hoeveel mensen er per kerk ongeveer aan deze actie mee willen doen. Hoe meer manden/tassen hoe beter. U doet toch ook mee?

In de Ambacht-Oost hopen we heel wat tassen te vullen. Je kunt het alleen doen, je kunt het met een bestaande of voor de gelegenheid geformeerde groep, een ómgekeerde adventstassengroep' doen.

Opgave bij Cobie Plantinga: cobieplantinga@ambachtoost.nl, 010 4347162.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 8 november

Dienst 10.00 uur

Maandag 9 november

Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 10 november

Cantorij 20.15 uur

Zaterdag 14 november

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 -12.00 uur

Zondag 15 november

Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna:

En elk jaar weer hoop ik dat het feest van Sint Maarten (11 november) het uiteindelijk zal winnen van Halloween.

Sint Maarten (Willem Wilmink)

Nu dragen kinderen, groot en klein,
een lampion vol maneschijn:
je ziet ons door de straten gaan,
je kunt ons lied nog niet verstaan,
kunt ons liedje nog niet verstaan.

Wij vragen iedereen beleefd
of hij wat lekkers voor ons heeft,
wij lopen door de duisternis
omdat het 11 november is,
dus omdat het Sint-Maarten is.

Als we iets krijgen, loopt ons koor
met alle lampions weer door,
als ons niet open wordt gedaan,
dan blijven wij gewoonweg staan,
blijven wij vannacht hier staan.

Ds. Guus A.V. Fröberg