

WIJKBERICHT 9 november 2020 – jrg. 19 nr. 36

Bij de dienst van zondag 15 november

Deze zondag gaat ds. Neely Kok bij ons voor.

Bij de diensten van zondag 22 november

De laatste zondag van het kerkelijk jaar

Op deze zondag gedenken we hen die het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan.

Deze zondag zijn er twee diensten.

Eén 's ochtends om 10 uur en één 's middags om 15.00 uur.

De ochtenddienst is voor de gedachtenisdienst waarvoor – helaas – nog steeds maar dertig mensen kunnen worden uitgenodigd.

's Middags is er een gedachtenisdienst waarvoor de nabestaanden van de overledenen worden uitgenodigd.

Beide diensten zijn te volgen via de livestream van Kerkomroep en YouTube.

In de ochtenddienst noemen we de namen van hen van wie wij het afgelopen kerkelijk jaar afscheid namen en willen hen gedenken en steken we een kaars aan ter gedachtenis.

In de middagdienst noemen we de namen van hen van wie wij het afgelopen kerkelijk jaar afscheid namen en steken we een kaars aan ter gedachtenis. Tevens wordt aan de nabestaanden een kruisje met daarop de naam van de overledene meegegeven. Deze kruisjes hebben niet lang na de datum van overlijden een plek gekregen in de stilteruimte van de kerk. Tenslotte ontvangt de familie een kaart.

Na afloop van beide diensten is er voor hen die dit wensen gelegenheid om een lichtje ter gedachtenis aan te steken.

De zaterdag voorafgaande aan deze diensten, op zaterdag 21 november, is er voor hen die niet in de gelegenheid zijn om in de diensten een licht ter gedachtenis aan te steken gelegenheid om dit in de kerk te doen.

De kerk is van **11.00 uur tot 12.00 uur** hiervoor open.

Van harte welkom.

Over de Bethelbijzonderdienst van 29 november 2020

Aan het begin van Advent vieren we weer een Bethelbijzonderdienst. In deze dienst staan de thema's gastvrijheid en naastenliefde centraal. Hoe moeten we dan gastvrij zijn in een tijd waar we haast geen gasten mogen ontvangen? Zoals u het van ons gewend bent, wordt deze Bethelbijzonderdienst ook weer bijzonder. Want we vieren op die dag St. Pannenkoek. Een Rotterdamse traditie die door het hele land gevierd wordt. Bekend geworden door een stripverhaal van Jan Jansen en de kinderen, worden op St. Pannenkoek bergen pannenkoeken gebakken en met kennissen en vrienden gegeten. Natuurlijk mag een foto met een pannenkoek op je hoofd niet missen! "We wensen je een vrolijke en gezegende St. Pannenkoek".

Kerken hebben in de laatste jaren hun deuren open gezet voor iedereen om samen St. Pannenkoek te vieren. In Pre-Corona tijden waren er lange tafels en volle zalen met mensen die elkaar kenden of nog moesten leren kennen, die samen pannenkoeken aten en een goed gesprek hadden. We dromen van een Post-Corona St. Pannenkoek. Maar voor nu zijn we nog gebonden aan de

maatregelen die om afstand vragen. En toch – en toch willen we graag samen als gemeente St. Pannenkoek vieren.

Hoe dan?

We gaan op zondag 29 november een Bethelbijzonderdienst vieren waar – op het moment van schrijven van dit stukje – 30 mensen voor uitgenodigd worden om aanwezig te zijn in het kerkgebouw.

We nodigen je uit om mee te kijken, en op die dag St. Pannenkoek te vieren met lekkere pannenkoeken bij jou thuis.

En omdat we niet alleen voor onszelf willen zorgen, maken we ook pakketten met pannenkoekenmix, een wenskaart van St. Pannenkoek en een kleurplaat voor de voedselbank Vlaardingen. Leuk idee! Ja, vinden wij ook. Wilt u mee doen? U kunt uw pannenkoekenmix tot 24 november afgeven bij de Bethelkerk. Dat kan in de kerk, of bij de afgiftepunt bij "de oude ingang".

Annabell de Jong

Missionair werker PGtV

Pastor Wijkgemeente Ambacht Oost

Dankzegging

Voor de blijken van belangstelling tijdens haar leven en na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en oma-oma Truus Hofman-Aardoom, zeggen zij u hartelijk dank.

Familie Hofman

Bethelkerk in tijden van Corona

De kerkdienst

We blijven voorlopig bij elkaar komen met 30 mensen en daarnaast de mensen die dienst doen.

Bethelbreien

Enige tijd geleden riep ik op om te gaan Bethelbreien. Het werd kouder, de herfst was begonnen, de winter naderde, het zou kouder zijn in de kerk omdat we in deze tijden meer ventileren tijdens de dienst.



Vorige week werd ik aangenaam verrast met de eerste Bethelmuts. Een geheel verantwoorde alle seizoenenmuts. Want in de muts zijn de kleuren van het kerkelijke jaar te zien, zodat ik de muts alle zondagen op kan.

Nu de groene zondagen, de laatste zondag van het kerkelijk jaar (wit) straks de advent (paars en roze), de kersttijd

(wit) en vervolgens weer groen. En wordt er een ambtsdrager bevestigd, dan is er uitnodigend ook de kleur rood.

Ik ben benieuwd wie er nog meer zo'n Bethelmuts, of -trui, -sjaal, -wanten gaan dragen.

Ook langs deze weg, lieve breister, heel hartelijk bedankt.

Ds. Guus A.V. Fröberg



Opgeven voor kerkdienst

Via [de kerktijd app](#),

of voor wie geen internet heeft per telefoon:

- Kees Sterrenburg 06-49628284 of
- Trudie Poot 06-38065253

Wij zullen u toevoegen op de lijst. Op het moment dat u aan de beurt bent om een kerkdienst bij de wonen wordt u telefonisch door één van ons benaderd.

Mondkapjes in de Bethelkerk

Ook in de Bethelkerk willen we een **mondkapje** dragen.

We gebruiken het mondkapje: bij binnenkomst in de kerk, bij ons bewegen in de kerk en bij weggaan uit de kerk

Dit geldt voor de kerkdiensten, voor de vergaderingen, leerhuizen, kringen en voor de andere bijeenkomsten. Wanneer we zitten, kan het mondkapje af. Dus vergeet het mondkapje niet mee te nemen.

We rekenen op uw begrip.

We blijven met elkaar verbonden

- Via 'Onderweg', maar die kan achter de ontwikkelingen aanlopen, omdat deze slechts één keer per week verschijnt.
- De appgroep voor de Bethelkerk zullen we weer wat intensiever gebruiken als middel om elkaar te informeren, te bemoedigen, te troosten en misschien ook wat op te vrolijken. (Van harte aanbevolen! Meld u [weer] aan!)
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 0622524299) of pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 0658911135).
- Via de website: www.ambachtoost.nl
- Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld

Alleen met elkaar zal het lukken de verspreiding van het virus terug te dringen.

HOUD MOED HEB LIEF

Wijkdiaconie

De opbrengst van de bloemenpot van oktober is € 15,20 en van november € 24,00. De afgelopen drie maanden ontvingen wij aan giften op de rekening € 231,00. Met deze giften kunnen we er elke week voor zorgen dat er een bloemengroet van de gemeente gebracht kan worden daar waar het nodig is. Ook de bloempot kunt u steunen door een gift over te maken naar rekeningnummer NL18 INGB 0005344105 t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht-Oost onder vermelding gift bloemenpot.

Alle gevers hartelijk dank.

Jos van den Boogert – wijkdiaconie Ambacht-Oost.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 15 november

Dienst

10.00 uur

Maandag 16 november

Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 17 november

Cantorij 20.15 uur

Woensdag 18 november

Op de koffie bij de dominee 10.30 uur

Lunch 12.00 uur

God en de pandemie 3^e avond 20.00 uur

Donderdag 19 november

Erik Borgman 2^e avond 20.00 uur

Zaterdag 21 november

Gelegenheid te gedenken 11.00 – 12.00 uur

Zondag 22 november

Dienst LZKJ 10.00 uur

Dienst LZKJ (voor nabestaanden) 15.00 uur

Voor deze week en daarna:

Met dat ene zinsdeel 'Een ongekleurd namiddaglicht.'

November *J.C. Bloem (1887-1966)*

Het regent en het is november:
Weer keert het najaar en belaagt
Het hart, dat droef, maar steeds gewender,
Zijn heimelijke pijnen draagt.

En in de kamer, waar gelaten
Het daaglijks leven wordt verricht,
Schijnt uit de troosteloze straten
Een ongekleurd namiddaglicht.

De jaren gaan zoals zij gingen,
Er is allengs geen onderscheid
Meer tussen dove herinneringen
En wat geleefd wordt en verbeid.

Verloren zijn de prille wegen
Om te ontkomen aan den tijd;
Altijd november, altijd regen,
altijd dit lege hart, altijd.

Ds. Guus A.V. Fröberg