

## **WIJKBERICHT 4 januari 2021 – jrg. 20 nr. 01 + aankondiging Taizé avondgebed**

### **Bij de dienst van zondag 10 januari**

Deze zondag gaat ds. Edwin de Jong uit Hellevoetsluis bij ons voor.  
Vier de dienst mee via Kerkomroep.nl of You Tube Bethelkerk Vlaardingen.

### **Bij de dienst van zondag 17 januari**

Deze zondag is een **oecumenische viering** in het kader van de '**week van gebed**'. We zijn dankbaar dat we ondanks alle beperkingen deze dienst samen met de Lucaskerk kunnen vieren.

Thema van de viering is 'blijf in mijn liefde' (Johannes 15 vers 9).

Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes.

Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid.

Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereide, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

Voorgangers zijn pastor Henri Egging en ds Guus A.V. Fröberg.

Medewerking wordt verleent door leden van de cantorij en Guus Korpershoek is organist.

Van harte uitgenodigd de dienst mee te vieren via Kerkomroep.nl of You Tube Bethelkerk Vlaardingen.

### **Wij gedenken Balendina Kwakkelstein-van Wieringen**

Op woensdag 9 december is Balendina Kwakkelstein-van Wieringen in de leeftijd van 86 jaar overleden.

Zij en haar echtgenoot Wim waren de afgelopen jaren trouwe bezoekers van de diensten en wisten zich zeer betrokken bij de Bethelkerk.

Eerder was zij al actief als ouderling.

Op de kaart stond couplet 4 van 'Wij delen verdriet en zorgen'

tekst Jan Wit (LvKn gezang 80; lied 627 Liedboek)

*'O Heer, laat een engel komen,/opdat van ons moede hart /de steen worde weggenomen./O Heer, laat een engel komen,/want wij zijn in onszelf verward.*

Het was een couplet dat Balendina aansprak en ze bewaard had .

De laatste jaren, jaren waarin zich de Alzheimer zich openbaarde, waren jaren van toenemende verwarring voor Balendina. In deze tijd wist zij voluit gesteund door Wim en de kinderen Michael en Monica.

De dienst voorafgaande aan de begrafenis vond donderdag 17 december in de Bethelkerk plaats. Hierna vond de begrafenis plaats op de begraafplaats Emaus.

Wij zijn in gedachten en gebeden bij Wim Kwakkelstein, bij Michael en Monica en hun echtgenotes, kleinkinderen en familieleden .

### **Ds. Guus A. V. Fröberg**

### **Wij gedenken Arie Teerds**

We hebben op 23 december afscheid genomen van Arie Teerds. Op de rouwkaart staat geschreven: 'Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, behulpzaamheid en liefde..'. Zo zal hij herinnert worden. Een man vol liefde voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

In Kinderdijk geboren verhuisde hij rond zijn 12<sup>e</sup> met zijn familie naar Vlaardingen. Daar zal hij blijven wonen en werken. En ook Gerda leren kennen. Ze ontmoeten elkaar bij de korfbal en de dansles. Hij stond haar op te wachten bij haar werk, en ze hadden enkele jaren verkering voor ze gingen trouwen in februari 1961. Samen kregen ze drie kinderen. Hugo, Helma en Pim. Arie zag met verdriet hoe Helma ziek werd en was Ruud dankbaar voor al zijn zorg voor haar. Ziekte kende hij ook in zijn leven. Samen droegen ze de tijden hoe ze kwamen en bleven steeds positief, ook al was het moeilijk steeds weer in te moeten leveren. Zijn geloof was dan ook zijn houvast door de jaren heen. Naar mate zijn gezondheid achteruitging leek het dat zijn geloof steeds sterker werd. Zo lang het kon gingen ze regelmatig naar de kerk. En waren blij dat het in de zomer wel heel even weer mocht. Toen ze later weer gebeld werden of ze bij een dienst in de herfst erbij wilden zijn, kon dat al niet meer. Arie is uiteindelijk aan het coronavirus overleden. Gerda, de kinderen en kleinkinderen hebben er vrede mee, maar dat neemt het verdriet en het verlies niet weg. We bidden hun en alle vrienden God's onmisbare zegen en troost toe in de komende tijd.

## **Pastor Annabell de Jong**

### **Wijkdiaconie**

In november mochten wij diverse giften op de rekening ontvangen, in totaal van € 187,00. De opbrengst van de bloemen pot in december was € 63,28. In de loop van december ben ik blij verrast met al de giften die we op rekening mochten ontvangen, hartverwarmend. Graag wil ik de bedragen noemen: 3 x 50.= + 100.= + 10.= + 12.= + 300.= + 25.= + 10,= + 50,= contant ook nog 50.= en 10.= en via Hans v.d. Gaag 20,= totaal € 737.=.

Wij willen iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar gesteund hebben.

Met een gift op bankrek.nr. NL18 INGB 0005344105 t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht Oost steunt u het werk van de wijkdiaconie en contactpersonen, "de bloemengroet". We wensen u allen een gezegend en gezond 2021.

**Jos van den Boogert** – Wijkdiaconie Ambacht-Oost

### **We blijven met elkaar verbonden**

- Via 'Onderweg', maar die kan achter de ontwikkelingen aanlopen, omdat deze slechts één keer per week verschijnt.
- Via de appgroep van de Bethelkerk  
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar ds. Guus Fröberg ([predikant@ambachtoost.nl](mailto:predikant@ambachtoost.nl); 0622524299 ) of pastor Annabell de Jong ([pastor@ambachtoost.nl](mailto:pastor@ambachtoost.nl); 0658911135).
- Via de website: [www.ambachtoost.nl](http://www.ambachtoost.nl).
- Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld

Alleen met elkaar zal het lukken de verspreiding van het virus terug te dringen.

### **Terugblik**

We mogen terugkijken op een aantal mooie (online) vieringen rond kerst en de jaarwisseling. Het blijft natuurlijk onwonderlijk om zo de kerst en de jaarwisseling te vieren. We hopen en verwachten dat het gaandeweg het jaar beter wordt.

Dat er weer diensten komen waarin we zullen zingen en elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Dat allerlei doordeweekse activiteiten weer door kunnen gaan.

- Ondertussen was er ook een onlinefeestje nl. de musical die de kinderen onder de enthousiaste leiding van Willy van Bree en Astrid Roozendaal hadden gemaakt.  
Op kerstmorgen vond de première van deze film plaats. Te zien via het YouTubekanaal van de Bethelkerk.
- Een lichtpuntje in de donkere dagen was de kerststallenexpositie. Heel veel mensen hebben buiten de in de glazen zaal geëxposeerde kerststallen bekeken.  
Heel veel dank aan de mensen die hun kerststallen ter beschikking stelden en aan de klussenploeg en leden van de expositiecommissie, Nelleke en Siep.

### HOUD MOED HEB LIEF

## Solidaridad

Ook de verkoop van Brood & wijn voor Solidaridad is in deze Coronatijd anders verlopen. We dachten een mooie tussenoplossing gevonden te hebben

door momenten te prikken waarop de kerk of de Wereldwinkel open was, maar kort daarna ging alles op slot...

Op de zaterdag dat al die prachtige 'omgekeerde-advents-tassen' naar de kerk gebracht werden zijn er nog enkele 'setjes' verkocht en kan er toch nog 50 euro over gemaakt worden naar Solidaridad.

Bedankt daarvoor!

### Opbrengst kerstnachtcollecte voor de Pauluskerk

De opgave van de telcommissie van het Kerkelijk Bureau vermeldt als collecte-opbrengst € 129,95. Op de diaconale bankrekening is een totaalbedrag van € 570,- ontvangen. Totaal dus € 699,95.

Een mooi bedrag gelet op de opstandigheden.

Alles gevers heel hartelijk bedankt.

### Giften

Cobie van der Vlies mocht € 10,- ontvangen voor de bloemen van de kerk.

### ACTIVITEITENOVERZICHT

#### Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: [redactie@ambachtoost.nl](mailto:redactie@ambachtoost.nl).

#### Zaterdag 9 januari

Oud papier Goudenregenstraat	09.00 – 12.00 uur
Oud papier Verploegh Chasséplein	08.30 – 12.00 uur

#### Zondag 10 januari

Dienst	10.00 uur
Taizégebed	19.00 uur

#### Maandag 11 januari

Klussen rond en in de kerk	09.00 - 12:00 uur
----------------------------	-------------------

Moderamen wijkkerkenraad 13.30 uur

***Dinsdag 12 januari***

Cantorij 20.15 uur

**Zondag 17 januari**

Dienst 10.00 uur

***Maandag 18 januari***

Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur  
Pastoraal Team 10.00 uur

***Dinsdag 19 januari***

Cantorij

**Zondag 24 januari**

Dienst + HA 10.00 uur

**Voor deze week en daarna:**

**Tussen het zingende kerkvolk**

Soms, als ze hun longen te boven zingen,  
het dak bol staat van geluid,  
kijk ik mijn ogen uit:

alles verandert, de dingen  
staan stil te dansen, het altaar haast swingende,  
pinkstertongen worden de kaarsen en de gezichten  
van de gewoonste stervelingen glanzen van licht.  
Ik verwonder mij tot ik versta:

zonder die tranen in mijn ogen  
had de wereld zich niet bewogen,  
gingen de dingen niet opgetogen  
al dat geloven achterna.

Guillaume van der Graft (1920-2010)  
uit: Mythologisch (1950)

***Ds. Guus A.V. Fröberg***



**Taizéviering**

**10 januari**

**Bethelkerk Burg. Verkadesingel 26**

De Taizéviering is i.v.m. de coronamaatregelen anders dan anders.  
Jaap en Joke van Toor staan garant voor de muzikale begeleiding, Niec Saarloos en Wiesje Verbove zingen de liederen van Taizé.  
Verder wordt er gelezen, gebeden en worden we stil.  
Aan het einde van de viering is er tijd om te gedenken en een lichtje aan te steken. Bij het aansteken van de lichtjes klinkt en zingen we 'Als alles duister is'.

We denken dat het goed is om met elkaar zo de gevulde stilte te delen.

De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.

**Aanvang om 19.00 uur**

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te vieren via Kerkomroep en YouTube (Bethelkerk Vlaardingen).

Namens de voorbereidingsgroep:

**Ds. Guus A.V. Fröberg** (contactadres)

tel.: 010 434 84 33

e-mail: [predikant@ambachtoost.nl](mailto:predikant@ambachtoost.nl)