

WIJKBERICHT 15 februari 2021 – jrg. 20 nr. 04

De diensten gaan door

Maar slechts via Kerkomroep en You Tube.

Voor de komende tijd vragen wij u thuis met ons mee te vieren.

Heeft u technische problemen om de verbinding met Kerkomroep of You Tube te maken, laat het dan weten. Misschien kunt u daarmee geholpen worden.

Met een hartelijke groet,

ds. Guus A.V. Fröberg

De veertigdagentijd

Veertig stond vanouds voor een mensenleven. De veertig dagen naar Pasen kunnen we zien als een **gelijkenis** van de veertig jaren durende levensweg – een mensenleven lang – van leren uit Mozes en al de Profeten, uit het Evangelie, waarbij we iedere week een rustdag hebben, die ons herinnert aan en doet leven uit de Opstanding.

Het is dus niet gek dat de kerk deze periode voorafgaande aan Pasen het getal veertig heeft gegeven. Veertig dagen van vasten, van gebed, inkeer en vooral van leren. Een periode waarin wij ons bezinnen hoe wij door de woestijn van het leven gaan, hoe wij daarin waakzaam moeten zijn ('waakzaamheid' betekent dan heel nadrukkelijk ook: de analyse van de maatschappij waarin we leven en wat ons aandeel daarin is). Het is een tijd van geconcentreerder leven, op weg naar Pasen, in navolging van Jezus. De veertigdagentijd is een gaan op bergen en in dalen.

Bij de dienst van zondag 21 februari

Dit is de eerste zondag van de veertigdagentijd.

De naam van deze zondag is in het Latijn 'Invocabit' d.i. 'Roept Hij mij aan, dan antwoord ik' (Ps. 91:15)

De start op deze zondag is een dieptepunt: de woestijn. En altijd weer de woestijn in. Het wachten duurt zo lang. Als je er maar lang genoeg verblijft, gaan je dagdromen, zie je visioenen van ongekende mogelijkheden, fata morgana's van een andere wereld, zinsbegoochelingen waarin je denkt dat je alle macht hebt en de wereld maakbaar.

We lezen Genesis 9 : 8-17 en Matteüs 4 : 1-11

Bij de dienst van zondag 28 februari

De tweede zondag van de veertigdagentijd heeft in de traditie van de kerk de Latijnse naam 'Reminiscere' wat betekent 'Gedenk uw barmhartigheid Heer en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid' (Ps.25:6)

Centraal staat de verheerlijking op de berg.

Een eerste hoogtepunt. Omhoog. Er is hoop. De woestijntocht heeft lang genoeg geduurd. We willen de stip aan de horizon zien, naar ongekende verten turen.

Er is iets van perspectief. Mozes en Elia zijn duidelijk aanwezig. Zij zijn onze reisgenoten. De verleiding om hier al een onderkomen, een vaste verblijfsplaats te bouwen is groot.

We lezen 1 Koningen 19 : 9-18 en Marcus 9 : 2-10

Kindernevendienst in de veertigdagentijd

De kinderen van de kindernevendienst volgen het project van Kind op Zondag: Levensweg. In het gezinsboekje dat de kinderen thuis krijgen staat voor elke dag een bladzijde. Ook krijgen ze een spaardoosje waarin ze geld kunnen doen voor het collectiedoel dat bij elke donderdag beschreven staat.

Daarnaast willen we aan de kinderen en aan alle gemeenteleden vragen om gedurende 7 weken 7 artikelen te verzamelen voor de voedselbank.

Het zijn de volgende 7 artikelen:

douchegel 2 in 1 (shampoo en douchegel in één)
tandpasta + een tandenborstel
jam
hagelslag
sokken (kindermaten mogen ook!)
papieren zakdoekjes
snoepjes (verpakt)

Op zaterdag 3 april mogen de gespaarde artikelen en de spaardoosjes van de kinderen tussen 11.00 en 12.00 uur bezorgd worden in de Bethelkerk.

Daar zullen Greetje van Rijn en Jos van den Boogert het in ontvangst nemen.

Avondgebeden in de **veertigdagentijd**

Elke woensdagavond in de veertigdagentijd is er een avondgebed van ongeveer een half uur in de Bethelkerk. Een half uur teksten, gedichten, liederen, muziek, stilte rond verhalen uit de bijbel. Aanvang steeds 19.30 uur en mee te vieren via kerkomroep.nl en via You Tube Bethelkerk Vlaardingen.

- **Woensdag 24 februari**, tweede avondgebed in de veertigdagentijd.

Thema: een nieuw begin.

Jeremia kondigt een nieuw verbond aan.

Jarenlang heeft hij met pijn in het hart en met veel passie aangezegd wat er fout ging door een leven, los van God. Met zijn woorden slingert hij ons heen en weer tussen afbraak en opbouw Tot Gods teleurstelling leggen de mensen de regels die hij heeft gegeven bij de Sinaï en die moesten zorgen voor een rechtvaardige samenleving naast zich neer. Nu als gevolg daarvan de ramp zich gaat voltrekken - verwoesting van het land door buitenlandse machthebbers en ballingschap van het volk - zegt Jeremia het volk aan dat God een nieuw verbond zal sluiten. Nu ziet Jeremia een verbond voor zich, waarbij God mensen van binnen uit zo verandert dat ze vanuit hun hart gaan leven naar zijn bedoeling.

We lezen Jeremia 31:27-34

liturg: Ellen Haas, lector: Marianne Beekman, piano: Anke de Geus

- **Woensdag 3 maart**

Vanavond: Zacheüs: Lucas 19: 1- 10

Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: 'Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.'
Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.

*"En het mooie is,
dat als het goede voortkomt uit het appèl van de ander,
betekent het:
schep kwaliteit van leven voor die ander.
Laat die ander lukken."
(Jan Keij)*

Liturg: Wanda Werne, **Zang:** Rob van Herwaarden

Wij gedenken Cornelis van Toor

Op woensdag 3 februari is Cornelis van Toor de leeftijd van 97 jaar overleden.

Cor werd geboren in Vlaardingen. Hij trouwde 19 juli 1950 met Elisabeth Verhage. Zij overleed 1 augustus 2016. Ze woonden altijd in Vlaardingen, waarvan lange tijd op de Sportlaan. De laatste jaren woonden beiden in Uitzicht. De laatste jaren waren zwaar voor Cor, zijn wereld werd klein, ondanks de getoonde zorg en aandacht van zijn kinderen. Cor van Toor putte altijd veel kracht en steun uit zijn geloof. Hij en zijn vrouw waren altijd zeer betrokken kerkgangers, kerkend in de Bethelkerk.

De dankdienst voorafgaande aan de begrafenis vond woensdag 10 februari in besloten kring plaats in de Bethelkerk, waarna de begrafenis was op de begraafplaats Holy.

Wij zijn in gedachten en gebeden bij de kinderen Marja, Gerrit, Jan en Kees en hun echtgenoten, kinderen, kleinkinderen en familieleden.

Ds. Guus A.V. Fröberg

In Memoriam Ed Klaassen

Ed was geen lid van de gemeente. Toch is zondag, na zijn overlijden, zijn naam uitgesproken in de kerk, ter gedachtenis en dat was terecht. Want Joke, zijn vrouw, en Vivian, hun dochter, en Heskey, zijn kleinzoon horen wel bij de gemeente en Ed was meebegrepen in hun horen bij de gemeente van de Bethelkerk.

Joke vertelt van een echtgenoot die er werkelijk was voor zijn gezin en die zorgde waar hij zorgen kon. Vivian hoor ik vertellen van een lieve vader die er altijd was, op wie je kon rekenen en die aan een half woord genoeg had om te begrijpen wat er met je was.

De laatste jaren zijn ellendig zwaar geweest. De geest van Ed verduisterde en hij moest tenslotte opgenomen worden in Frankeland. Hij kon niet meer zorgen, maar werd een object van zorg en ook al blijft de verbondenheid, zo'n tijd is loodzwaar. Voor Ed zelf is dit sterven een verlossing, maar voor Joke en Vivian en Heskey zal er de verdrietige lege plaats zijn en het gevoel van gemis van wat er nu definitief niet meer is.

Bij de crematie van Ed hebben we gelezen Psalm 121 over de Heer die de wacht houdt over je gaan en je komen, van nu aan tot in eeuwigheid. In het gebed hebben we de Eeuwige gedankt voor het leven van Ed en met vertrouwen gezegd: 'Aan U geven wij terug wat wij van U hebben ontvangen'.

Geb van Doornik

Op weg naar Pasen



(Huis)Paaskaars

Ook dit jaar is het weer mogelijk een huispaaskaars te bestellen.

De huispaaskaarsen zijn ontworpen in dezelfde stijl als de modellen Paaskaars. De Paaskaars die in de paasavondwakedienst van 3 april zal worden aangestoken is de kaars Emmausgangers. (De tweede van links op de afbeelding).

De te bestellen huispaaskaarsen zijn (van links naar rechts):

'De Levensboom', 'Emmausgangers',

'Beschermdde Aarde', 'Zon, Druiven en Vissen', 'Chi-Rho Kruis' en 'Chi-Rho Kruis met Vredesduif'.

Verdere informatie is te vinden op [de website van de kaarsenfabriek Boca kaarsen](#).

De folder kunt u inkijken in de kerk.

De huispaaskaarsen zijn **tot 1 maart** te bestellen bij de koster Frouwke Vermaat: frouwkevermaat@ambachtoost.nl (vermeld bij uw bestelling wel u naam, telefoonnummer en adres).

Wijkdiaconie

De afgelopen weken hebben we meerdere giften mogen ontvangen voor de wijkdiaconie. Via Els Koevoet kreeg ik een enveloppe met € 60,00, die we in drieën verdeeld hebben, de bloemenpot, wijkkas en de collecte van zondag 7 februari jl.

Hartelijk dank voor de giften waarmee u zorgt dat het werk van de wijkdiaconie ook in deze tijd door kan gaan.

Wijkdiaconie Jos van den Boogert.

We blijven met elkaar verbonden

- Via 'Onderweg', maar die kan achter de ontwikkelingen aanlopen, omdat deze slechts één in de twee weken verschijnt.
- Via de appgroep van de Bethelkerk
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 0622524299) of pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 0658911135).
- Via de website: www.ambachtoost.nl
- Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld

Alleen met elkaar zal het lukken de verspreiding van het virus terug te dringen.

Ds. Guus A.V. Fröberg