

## **WIJKBERICHT 15 maart 2021 – jrg. 20 nr. 06**

### **De diensten gaan via Kerkomroep en YouTube door**

Voor de komende tijd vragen wij u thuis met ons mee te vieren.

Daarnaast willen we voor zondag weer een beperkt aantal mensen - tot een maximum van dertig - gaan uitnodigen.

Van harte uitgenodigd de diensten mee te vieren

Heeft u technische problemen om de verbinding met Kerkomroep of YouTube te maken, laat het dan weten. Misschien kunt u daarmee geholpen worden.

Met een hartelijke groet,

**ds. Guus A.V. Fröberg**

### **De veertigdagentijd**

#### **Bij de dienst van zondag 21 maart**

De eerste zondag van de lijdenstijd zo werd of wordt deze zondag wel genoemd, maar het is ook de eerste lentedag. Verkeren we momenteel niet in dat spanningsveld? We verlangen naar de 'grote zomer waarin zich het hart verblijdt', een zomer waarin we ons weer vrij kunnen bewegen, met elkaar de kerk kunnen vullen, kunnen zingen en elkaar kunnen ontmoeten. Maar tegelijkertijd weten we dat we nog in de lijdenstijd zijn, de tijd met alle beperkingen, van huisarrest, van geslotenheid.

Natuurlijk dat is slechts de helft van het verhaal. De lijdenstijd wil veel meer zeggen dat ónze lijdenstijd en de grote zomer vervolgt met 'God zal op aarde komen...'. Maar in deze spanning tussen lijden en bevrijding, op weg naar kruis en opstanding bevinden we ons wel.

Krachtig beeld daarvoor is 'de weg van de graankorrel' als gehoord in Joh. 12 : 20-33. De eerste lezing is Jer. 31: 31-34: 'de dag zal komen'.

Aan de dienst werken Guus Korpershoek orgel en piano en Gerard Blok viool mee. Rob van Herwaarden is voorzanger.

#### **Bij de dienst van zondag 28 maart**

##### **Palmzondag**

Een dag van gemengde gevoelens. Heden 'Hosanna' en morgen 'kruisig hem'.

We lezen over de feestelijke intocht in Jeruzalem (Mc 11: 1-11) en

Lianne van Rijn en Marja Mooiman zijn voorzanger en Guus Korpershoek orgel

#### **Bij de dienst van Witte Donderdag**

##### **1 april**

##### **19.30 uur**

Deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer en we nodigen u van harte uit om ook thuis brood en sap van de druiven met elkaar te delen.

We lezen Exodus 12 : 1-11 en Johannes 13 : 1-15, het verhaal van de voetwas sing. Niet de voetwassing op zich, maar Jezus' dienst tot de dood is het eigenlijke onderwerp van gesprek met Jezus al verantwoordelijke 'leermeester' en 'heer' voor zijn leerlingen die er binnenkort voor staan.

Aan de dienst werkt een zanggroep uit de cantonij o.l.v. Niec Saarloos mee en Guus Korpershoek orgel

Voorgangers ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Annabell de Jong.

## **Bij de dienst van Goede Vrijdag**

**2 april**

**19.30 uur**

Deze dienst lezen we de passie naar Johannes (Joh. 18 en 19) in de vertaling van de Naardense bijbel. Daarna is er de 'kruismeditatie'. 'Het beklag God onder de mensen' klinkt, we bidden de gebeden van Goede Vrijdag en we doven de paaskaars.

Aan de dienst werken een zanggroep uit de cantorij o.l.v. Niec Saarloos en Rob van Herwaarden zang mee en Guus Korpershoek orgel.

Voorganger is ds. Guus A.V. Fröberg.

## **Bij de diensten van de Paaswake, paasmorgen en de zondag na Pasen**

In deze drie diensten volgen we de Emmaüsgangers. Dit sluit mooi aan bij de Emmaüswandeling die zaterdag 10 april gemaakt kan worden en bij de nieuwe paaskaars met de afbeelding van de Emmaüsgangers. (Lucas 24 : 13-35).

Zo kan er een mooi drieluik ontstaan.

Kort:

Zaterdag 3 april 22.00 uur de Paaswake. Thema: teleurgesteld, de terugkeer.

Zondag 4 april, 10.00 uur Paasmorgen. Thema: hét moment, de herkenning.

Zondag 11 april, 10.00 uur de achtste dag van Pasen. Thema: de blijdschap en de opdracht.

## **Paaswake**

In de Paaswake op deze stille zaterdag beginnen we in stilte, in de duisternis.

Het licht van de paaskaars komt binnen, de meegebrachte huispaaskaarsen, de kaars van Vaartland worden aangestoken.

Het licht breekt de duisternis.

Wij gedenken in deze nacht onze doop en vernieuwen de doopgeloofte en belijden met elkaar dat als nieuwe mensen in verbondenheid met elkaar willen leven.

Voorgangers : ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Annabell de Jong.

Medewerking wordt verleend door een zanggroep uit de cantorij o.l.v. Niec Saarloos en Hans Treurniet: orgel.

De klok luidt: De Heer is waarlijk opgestaan!

## **Kindernevendienst in de veertigdagentijd**

De kinderen van de kindernevendienst volgen het project van Kind op Zondag: Levensweg. In het gezinsboekje dat de kinderen thuis krijgen staat voor elke dag een bladzijde. Ook krijgen ze een spaardoosje waarin ze geld kunnen doen voor het collectiedoel dat bij elke donderdag beschreven staat.

Daarnaast willen we aan de kinderen en aan alle gemeenteleden vragen om gedurende 7 weken 7 artikelen te verzamelen voor de voedselbank.

Het zijn de volgende 7 artikelen: douchegel 2 in 1 (shampoo en douchegel in één), tandpasta + een tandenborstel, jam, hagelslag, sokken (kindermaten mogen ook!), papieren zakdoekjes en snoepjes (verpakt).

Op zaterdag 3 april mogen de gespaarde artikelen en de spaardoosjes van de kinderen tussen 11.00 en 12.00 uur bezorgd worden in de Bethelkerk.

Daar zullen Greetje van Rijn en Jos van den Boogert het in ontvangst nemen.

## **Avondgebeden in de veertigdagentijd**

Elke woensdagavond in de veertigdagentijd is er een avondgebed van ongeveer een half uur in de Bethelkerk. Een half uur teksten, gedichten, liederen, muziek,

stilte rond verhalen uit de bijbel. Aanvang steeds om 19.30 uur en mee te vieren via kerkomroep.nl en via You Tube Bethelkerk Vlaardingen.

### **Vanavond 24 maart:**

Vanavond: Bij de roeping van de discipelen.

Mattheus 4: 12-25

Eenvoudige vissers laten hun spullen achter en volgen hem. Wat zien zij in Jezus, of wat willen zij zien? 'Ik ben het licht voor de wereld.' zegt Jezus in Joh. 8: 12

'Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'

Welke richting kiezen wij om een nieuw begin te maken?

Liturg: Carla van Ee

Gitaar: Karin van Ee, Loes van Hutten (en zang), Judith Sluimer en Laura Verkade

### **woensdagavond 31 maart**

De genezing van een bezetene.

Marcus 1: 1-20, Hoe een "bezetene" weer thuiskomt door een A(a)nder

Liturgien: Eva Susan van der Ploeg en Cora de Koning

Viool: Niec Saarloos en altviool: Nelleke Schoonen

### **Wijkdiaconie**

De tweede zondag waarop we weer met een beperkt aantal mensen aanwezig mochten zijn, 14 maart, bracht de bloemenpot € 36,55 op. In februari mochten we op de rekening een 10-tal giften ontvangen voor de bloemengroet en het werk van de wijkdiaconie.

Via de wijkdiaconie wordt o.a. de bloemengroet, paaskaars en paasgroet verzorgd. Wij danken u voor alle giften waarmee het werk van de wijkdiaconie ook nu door kan gaan.

Door een gift over te maken naar rekening nr. NL18 INGB 0005344105 t.n.v. wijkdiaconie Ambacht-Oost onder vermelding gift of bloemenpot steunt u de wijkdiaconie.

### **Jos van den Boogert**

### **We blijven met elkaar verbonden**

- Via 'Onderweg'.
- **NIEUW:** Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)
- Via de appgroep van de Bethelkerk.  
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar ds. Guus Fröberg ([predikant@ambachtoost.nl](mailto:predikant@ambachtoost.nl); 0622524299 ) of pastor Annabell de Jong ([pastor@ambachtoost.nl](mailto:pastor@ambachtoost.nl); 0658911135).
- Via de website: [www.ambachtoost.nl](http://www.ambachtoost.nl)
- Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld.

### **Ds. Guus A.V. Fröberg**