

De Zorgzame Kerk



Protestantse wijkgemeente Ambacht-Oost

Beleidsplan 2015-2019

december 2014

Beleid en plannen

Beleid is het aangeven van een richting en het definiëren van middelen die noodzakelijk zijn om het doel te bereiken. Dit houdt dus in dat er een doel moet zijn, een eindpunt dat gehaald moet worden binnen een te bepalen termijn.

Als je zo zakelijk naar beleid kijkt kun je de vraag stellen of beleid wel in en bij de kerk past. Toch kunnen wij niet zonder het maken van plannen. Wij hebben immers te maken met een (grote) gemeente, vragen uit die gemeente, beroepskrachten en een kerkgebouw. Boven alles willen wij met elkaar gemeente zijn van Christus, dat is wat ons bindt, dat is al een doel op zich (zonder einddatum). Dan toch maar beleid? Noem het een plan of een doel, dat is niet wat belangrijk is. Wat we willen zijn voor elkaar, voor onze naasten en voor onze Heer. Daar gaat het om.

Beleid 2009 2014

De afgelopen jaren hebben voor ons als gemeente in het teken gestaan van het (organisatorisch) samengaan van de drie wijkgemeenten tot één wijkgemeente Ambacht Oost. Terugkijkend kunnen we, zonder zelfgenoegzaamheid, zeggen dat er veel bereikt is. De gemeente is levendig, er zijn veel activiteiten en verschillen zijn langzamerhand vervaagd.

Het bouwen van bruggen naar elkaar en naar buiten en het benoemen van de bruggenbouwers is voor een deel gerealiseerd, maar voor een deel ook niet.

De blik is voor een groot deel naar binnen gericht geweest. Natuurlijk hebben we ook wel naar buiten gekeken en aandacht besteed aan de wijk, aan randkerkelijken en anderen, maar wel in mindere mate. Niet alle bruggen zijn dus gebouwd.

De periode januari 2015 tot juni 2015 zal ook worden gebruikt om de resultaten van het voorgaande beleidsplan te evalueren. Inzet van mensen en middelen is iets kostbaars en het verdient ook een grondige evaluatie. Wat is er bereikt wat is er niet bereikt en waarom. De resultaten van deze evaluatie zullen worden gepresenteerd in de kerkenraad en de gemeente.

Omzien naar Elkaar. De Zorgzame Kerk

Onze blik moet naar buiten worden gericht zonder dat er niet meer naar binnen wordt gekeken. Dat laatste is niet zomaar een vanzelfsprekendheid. We moeten blijven zorgen voor elkaar, zonder die zorg kan de blik ook nooit naar buiten worden gericht. Elkaar aanspreken, stimuleren, bedanken en motiveren blijft de basis voor ons handelen. Wij bouwen bruggen tussen mensen en tussen God en mensen. Ons motief is helder, zorg vanuit ons geloof.

De rol van de kerk zou de komende tijd wel eens kunnen veranderen. Diaconale (maatschappelijke) en pastorale (geestelijke) zorg zijn zaken die wij al decennia lang uitvoeren. Maar er zijn ook vele andere instanties die vergelijkbare zorg leveren. Vanuit de centrale overheid of en de lokale overheid worden initiatieven genomen om mensen in problemen te ondersteunen.

Juist die geregelde en gesubsidieerde zorg staat onder druk. Bezuinigingen zijn hier de directe oorzaak van. De overheid streeft naar een brede participatie. Mensen moeten meer naar elkaar omkijken. Zorgen voor en omzien naar elkaar. De overheid doet echter een stap terug.

Particuliere organisaties nemen een deel van de taken over, zeker als daar ook financiële middelen tegenover staan. Onze kerk is in staat om zorg te organiseren, wij hebben dat de afgelopen jaren ook gedaan. De Windwijzer en de Voedselbank zijn hier voorbeelden van. Niet aanbod- maar vraaggericht. In dit verband kunnen we ook zoeken naar bondgenoten, bijvoorbeeld onze contacten met het Leger des Heils in "De kerk luistert". Wij luisteren, niet allen naar onszelf maar ook naar

anderen. In een zeer divers samengestelde samenleving als de onze is het luisteren naar elkaar van belang om van elkaar te leren, elkaar te begrijpen en elkaar te respecteren.

Zorgen voor elkaar betekent zorgen voor iedereen. Willen wij onze gemeente ook op lange termijn levend houden moeten wij investeren in de nieuwe generatie. Gezinnen met jonge kinderen zijn onze eigen toekomst. Tegelijkertijd moeten we constateren dat deze groep divers is en het contact maken en houden complex.

De jongeren binnen onze gemeente zijn lastiger te bereiken. Hier is al vele jaren sprake van. De uitdagingen, zeker ook op emotioneel vlak, zijn groot voor deze groep. Spanningen in de eigen wereld maar zeker ook daarbuiten maken jongeren soms onzeker. Eenzaamheid komt zeker niet alleen bij ouderen voor.

De kerk als zorgzame kerk zal de komende periode aan betekenis toenemen.

Toch zal het overnemen van zorgtaken geen vanzelfsprekendheid kunnen en mogen zijn. Immers, wij hebben als kerk beperkte mogelijkheden. Onze motieven moeten helder blijven. Wij helpen vanuit een diepere betekenis en geloof. Wij zijn geen automatische plaatsvervanger van de overheid.

Het omzien naar elkaar is eigenlijk zoveel meer dan beleid. Het is immers geen tijdsgebonden plan. Misschien is het niet eens een plan maar meer een manier van denken en handelen.

Toch is de kerkenraad van mening dat het mogelijk is activiteiten en plannen te ontwikkelen vanuit deze gedachte. Het is zelfs mogelijk deze tijdsgebonden te maken en er doelstellingen aan te koppelen. Het uitgangspunt zelf, "Omzien naar Elkaar" is echter tijdloos en niet alleen gebonden aan de zorg voor anderen. Zorg voor de zorgers blijft van belang.

Ook de Algemene Kerkenraad Vlaardingen is bezig met de toekomstvisie van de Protestantse Gemeente Vlaardingen als geheel. Als Ambacht-Oost zullen wij aansluiting proberen te vinden.

Diaconale en pastorale zorg

Binnen onze kerk zijn deze vormen van zorg (maatschappelijk en geestelijke zorg) gescheiden, zowel organisatorisch als in uitvoering. Toch is het onderscheid tussen deze vormen van zorg diffuus. De verschillende vormen van zorg zijn historisch gegroeid en functioneren als zodanig naar behoren. De problematiek waar mensen mee te maken hebben kent echter geen grenzen en is de afgelopen jaren complexer geworden. Materiële zorg en geestelijke zorg lopen in veel gevallen door elkaar heen. Ook hier zullen wij als kerk met een oplossing moeten komen. De al bestaande ouderensoos is hier misschien wel een goed voorbeeld van.

Er is binnen de kerk veel ervaring met de zorg voor anderen. Deze ervaring moet breder gedeeld worden.

Beleid 2015-2019, een invulling

Onder de noemer "De zorgzame kerk", die ook landelijke wordt gebruikt, kan een veelvoud van deelplannen worden opgesteld en uitgevoerd. Belangrijk hierbij is ons te realiseren dat er geen overmatig beroep kan worden gedaan op een kleine groep mensen. Een veel grotere groep kan worden gemobiliseerd door een ieder zichzelf de vraag te laten stellen; "Wat kan ik doen". Ieder met zijn eigen grenzen voor wat betreft beschikbare tijd en middelen.

Ook de landelijke PKN heeft projecten gedefinieerd die allemaal te maken hebben met de zorgzame kerk. Zorgmaatje en Kerk als knooppunt van Levensvragen zijn 2 van de vier pilotprojecten.

Het beleidsplan wordt per kalenderjaar uitgewerkt in een jaarplan, zo ontstaan jaarplannen 2015, 2016, 2017 en 2018.

Jaarplan 2015

Onder de noemer "Zorgzame kerk" zullen in 2015 twee grotere projecten worden uitgevoerd.

1) Ouders en kinderen

Willen wij de continuïteit maar ook de veelkleurigheid van onze wijkkerk behouden, dan zullen wij blijvend aandacht moeten besteden aan de jongeren van onze wijk.

Er vinden binnen onze wijkgemeente al veel activiteiten voor en door jongeren plaats. Clubs, kindernevendienst en basiscatechese. Het zijn mooie voorbeelden van de inzet van velen. Daarnaast moet ook worden geconstateerd dat niet alle ouders van deze jongeren actief bij onze wijkgemeente zijn betrokken. De kerkenraad betreurt dat en zou juist de ouders meer willen betrekken. Immers, ouders zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de interesse in de kerk bij hun kinderen.

Vanuit de kerkenraad zullen deelprojecten worden geïnitieerd gericht op de ouders. Voorbeelden:

- Cursus geloofsopvoeding;
- In navolging van het Mannen- en het vrouwen Bethelkoor in 2015 het Ouders Bethelkoor, concert voor kinderen;
- Minimaal 1 zondagdienst voor kinderen en hun ouders in samenwerking met scholen uit de wijk;

2) De Kerk als knooppunt

Vanuit het concept 'Zorgzame Kerk' is de lokale kerk er voor de wijk. Dit uit zich ook in de aandacht voor mensen met hun levensvragen. In deze tijd vraagt dat nieuwe vormen en nieuwe verbindingen. Dat kan zijn via een open aanbod voor de wijk, te denken valt aan lotgenotencontacten, maar ook aan één op één contacten die een meer pastoraal karakter hebben. Voor mensen die beperkt mobiel zijn of zich vanuit een zekere anonimiteit willen verbinden kan er gedacht worden aan het inzetten van digitale middelen. Bij deze herijking van het pastoraat is het van belang na te gaan hoe de kerk daarin kan samenwerken met andere partijen en levensbeschouwelijke richtingen.

Dit gaat gepaard met een andere focus en toerusting van diegenen die zich op dit moment binnen de kerk bezig houden met pastoraat, samen met vrijwilligers in en rondom de kerkelijke gemeenschap. Er zal (nog) meer nadruk moeten zijn op het 'present zijn' en vanuit concrete aanwezigheid en betrokkenheid met mensen in gesprek gaan over levensvragen.

Zorg, en dan niet uitsluitend zorg voor ouderen, wordt door vele instanties geboden. Veelal gaat het om praktische (medische) hulp, verleend door mantelzorgers of door de professionele zorg. Geestelijke verzorging vindt veelal plaats vanuit een geloofsgemeenschap waarbij men is aangesloten. Dat geldt uiteraard niet voor diegene die daar geen deel van uit maakt. Hier kan onze wijkgemeente een duidelijke rol spelen.

Het identificeren en bespreken van levensvragen is van oudsher een taak van het pastoraat, waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan leden van onze wijkgemeenten en de ondersteuning komt van de predikant, de pastoraal werker en het pastorale team.

Samenwerking met instanties als seniorenwelzijn, jeugdzorg en de mantelzorg kan als katalysator dienen voor deze vorm van ondersteuning en kan leiden tot een duidelijke signaalfunctie richting onze wijk. Dit geldt voor leden – en niet-leden van onze gemeente.

Het pastoraat kan de ogen en oren zijn.

In 2015 zal deze samenwerking vorm moeten krijgen. In april 2015 zal een plan worden opgesteld waarbij de samenwerking inhoud heeft gekregen, vrijwilligers zijn benaderd en vastgesteld .

Namens de Wijkkerkenraad Ambacht-Oost

Jan Willem Goedknecht, voorzitter