

- Een goed verhaal -



De zorg voor het 'HUIS' Bethelkerk



De letter Beth

Symbol voor: gastvrijheid, ontmoeting, verbinding
Duurzaam, milieuvriendelijk

September 2019

Aflevering 1
Opgeschreven door Marian Kalmijn

Maandag in de Bethelkerk, met elkaar, voor elkaar

Wie op maandagmorgen de Bethelkerk binnenstapt kan op allerlei plekken, binnen en buiten, boven en beneden, tot in de kelder toe, mensen aan het werk zien. In de weer met schoonmaakspullen, gereedschap, ladders en trapjes.



Alles om de kerk niet alleen te onderhouden, maar ook duurzamer te maken. Tegen half elf galmt het rond: koffie!!

Een grote kring verzamelt zich rond de tafel, levendige sfeer, grappen en gelach.

Ik vraag: 'Wat betekent de maandagmorgen voor je?'

'Leuke contacten, bij het kerkelijk gebeuren betrokken zijn,'

'Je kan hier hardop zeggen wat je denkt'.

'Dienstbaar zijn, ook voor mensen thuis, gewoon even oplossen'.

'Saamhorigheid', je kan van elkaar leren, elkaar helpen'.

'Waardering voor wie je bent'

'Je kan als je wat hebt dat met anderen delen'.

'Lachen en huilen, meeleven en verbondenheid met mensen die een klap kregen'.

'Het is goed voor je gezondheid, ze laten je niet gaan, er zijn altijd wel kleine dingen te doen' aldus een deelnemer van negentig plus.

Mijn kerk: 'Ik heb hem helpen afbreken, ik heb hem helpen opbouwen. Het is en blijft mijn kerk'

Meer dan onderhoud, verduurzamen, toekomstgericht

Meten is weten. Met computertjes en sensoren meten hoe we het verbruik aan energie kunnen optimaliseren. Laatste actie: in alle noodverlichting led lampjes. Levert honderden euro's besparing op. Het dak isoleren, alles met eigen mankracht

*'Je creativiteit op technisch gebied aanwenden, oplossingen verzinnen voor verbeteringen met nieuwe technieken'.
'Over de horizon kijken, hoe is het over vijf jaar'*

Het gaat door na maandag

Dinsdag is de dag voor onderhoud van de tuin.

OPA. Twee keer per maand op zaterdag staan onvermoeibaar actief mensen bij een container om papier in te zamelen.

OMA. De afkorting voor het inzamelen van allerlei metaal dat te gelde wordt gemaakt.

Oud gereedschap krijgt een nieuw leven.

'Me nuttig maken, bezig zijn, met z'n allen geld voor de kerk uitsparen'

De koster aan het woord

Trots op mijn kerk, ik wil gastvrij zijn.

De kerkelijke activiteiten, zondagse diensten, uitvaarten, huwelijksfeesten, vind ik een mooi onderdeel van mijn werk.

Soms moet je streng zijn als er verschillende belangen verenigd moeten worden. Ik mopper ook wel eens op de vrijwilligers als ze de boel niet netjes achterlaten.

'Als ze aan mijn kerk komen, komen ze aan mij'.

Hoe past wat je op zondag hoort bij de maandagmorgen?

'Je talenten inzetten voor een goed resultaat, zonder bijbedoeling.'

'Je eigen kleine bijdrage, je kunt niet de hele wereld verbeteren,

we zijn nietig in het heelal''Wat is de mens',...psalm 8

'We zijn allemaal gelovig, je weet dat ze voor je bidden.

Het is een warme deken'.

Het verhaal gaat verder

Volgende afleveringen:

Oktober/november:
Uitvaarten in de bethelkerk

December:
Hoogtijdagen: kerst

Uw goede verhaal delen?

U kunt het kwijt bij:

Guus Fröberg:

predikant@ambachtoost.nl

Marian Kalmijn:

mariankalmijn@ambachtoost.nl

Bethelkerk

Protestantse wijkgemeente Ambacht-Oost

Verkadesingel 26, 3135 KZ Vlaardingen

Telefoon 010 435 0947

www.ambachtoost.nl

