



Activiteiten 2022-2023

Bethelkerk

Burgmeester Verkadesingel 26 3135 KZ Vlaardingen
Tel. (010) 435 09 47

www.ambachtoost.nl

Protestantse wijkgemeente Ambacht-Oost



Dit boekje hebben we met zorg samengesteld. Maar mogelijk kunnen in de loop van het jaar veranderingen of aanvullingen plaatsvinden. Houd daarom de website, nieuwsbrief of Onderweg goed in de gaten.

Jaarthema 2022-2023 'Aan tafel!'

Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus' leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens.

Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt, ontvangt leven in al zijn volheid. (Jes. 55/Joh. 10) De Bijbel speelt hierbij een centrale rol.

Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt, is genoeg om van te leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in om genade handen en voeten te geven.

Pastor Annabell de Jong

Vieringen in de Bethelkerk

Kerkdienst iedere zondag om 10.00 uur

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie.



**Bethelkerk kerk-tv
Vlaardingen**

Sinds februari 2020 beschikt de Bethelkerk over de mogelijkheid om de kerkdiensten live uit te zenden met beeld en geluid. In de afgelopen "Coronatijd" is dat een zeer waardevolle vervanging en later aanvulling gebleken. Ook in het nieuwe seizoen zijn alle kerkdiensten te volgen via **YouTube / Bethelkerk Vlaardingen** of:

Ga naar

www.kerkomroep.nl en zoek de Bethelkerk. Ook daar is de kerkdienst iedere zondag live of later mee te beleven.

Voor een complete handleiding kijkt u op www.ambachtoost.nl

Vieringen met een speciaal accent

STARTZONDAG, Zondag 25 september

Deze zondag is een bijzondere zondag.

Thema van deze zondag is het thema waarvan we hopen dat het door het hele seizoen geweven wordt: '**Aan tafel**'.

Aan deze dienst werkt het koor "The Messengers" mee.

Welkom in de Bethelkerk!

Bethel Bijzonder dienst 2022-2023

Ook in het komende seizoen willen we weer Bethel Bijzonder Diensten organiseren. Diensten waar we op een net iets andere manier actuele thema's onder de aandacht brengen.

Een creatief en enthousiast team werkt samen aan deze diensten.

De eerste BBD zal op 16 oktober plaats vinden.

Later in het seizoen zijn er BBdiensten op 8 januari, 2 april en 2 juni

Vieringen samen met de H. Lucaskerk

We beginnen de vredesweek 2022 met een oecumenische viering in de Lucaskerk op 18 september. Begin van de dienst is **9:30 uur**.

Hartelijk welkom!!

De tweede gezamenlijke viering is zondag 15 januari 2023 in de Bethelkerk. Die dienst begint hier om 10:00 uur.

Ook hier natuurlijk hartelijk welkom.

Amnesty International

Iedere **eerste zondag** van de maand staan mensen voor wie Amnesty zich inzet centraal in de voorbeden. Na die dienst kunnen gemeenteleden de brieven tekenen die die maand verstuurd worden.

Voedselbank

Ook de eerste zondag van de maand zamelen we producten in voor de Vlaardingse Voedselbank.

Elke maand vragen we om een specifiek product. Houdt de Sociale Media, onderweg en de Bethelbrief in de gaten.

Om iedereen de gelegenheid te geven hieraan mee te doen is er ook de mogelijkheid de zaterdag ervoor tussen 11.30 en 12.00 het product in de kerk in te leveren.

Dit gebeurt niet alleen om de Voedselbank te voorzien van producten, maar ook om de wijkgemeente d.m.v. deze inzameling er aan te herinneren dat er ook in Vlaardingen gezinnen leven onder het minimum en geholpen moeten worden.

Voor verdere informatie: Jos van den Boogert



Avondgebeden

Ook dit jaar gaan de avondgebeden in de veertigdagentijd door.

Elke **woensdagavond om 19:30 uur** in de veertigdagentijd, een half uur stil staan bij een thema. Zet alvast in de agenda:

22 februari 2023

22 maart 2023

01 maart 2023

29 maart 2023

08 maart 2023

05 april 2023

15 maart 2023

Cantatediensten

In de voor ons liggende tijd zullen er weer vier cantatediensten in de Bethelkerk georganiseerd worden.

Onder voorbehoud van de ontwikkelingen van de coronacijfers en de hieraan gekoppelde maatregelen betreft dit de volgende data:

Zondag 25 september 2022, **'Was Gott tut, das ist wohlgetan', BWV 100**

voorganger: ds. Jan de Visser

Zondag 23 oktober 2022, **'Wo soll ich fliehen hin', BWV 5**

voorganger: ds. Peterjan van der Wal

Voor het voorjaar van 2023, in de maanden april-juni worden eveneens twee diensten voorbereid, hiervan staan de data nog niet definitief vast: Houd u de Onderweg en onze eigen berichtgeving van de wijkgemeente goed in de gaten.

De uitvoering van de cantates vindt plaats zoals dit ook oorspronkelijk het geval was in de Thomas Kirche in Leipzig, waar J.S. Bach cantor was, namelijk als cantatedienst waarin naast de uitvoering van de cantate er schriftlezing en een korte theologische uitleg zal zijn, afgewisseld met orgelspel, koorzang en samenzang.

De diensten beginnen om 17.00 uur en duren ongeveer één uur. De cantates worden uitgevoerd door beroepssolisten, het Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam en het Collegium Delft.

Zowel het kistorgel als het grote orgel wordt bespeeld door Arjen Leistra, die tevens de orgelsoli aan het begin en einde van de uitvoeringen voor zijn rekening neemt.

De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Bas van Houte.

Er is een gedrukte orde van dienst.

U wordt van harte uitgenodigd om deze diensten bij te wonen.

Voor verdere informatie zie de website van Stichting Cantates Vlaardingen:

www.cantatesvlaardingen.nl

Johann Sebastian Bach.

1995



2020

Bach Cantates Vlaardingen

Jeugd en jongeren

Kinderoppas

Iedere zondag tijdens de kerkdienst

Kindernevendienst

Iedere zondag tijdens de kerkdienst

Contactpersonen: Greetje van Rijn 010-4600930
Willy van Bree 010-4744636

Jeugdkerk

De Bethel jeugdkerk (12 - 16 jaar) is samen gegaan met de jeugdkerk van het Holycentrum.

Elke eerste zondag van de maand komen we daar bij elkaar.

Elke derde zondag van de maand komen we in de Bethelkerk bij elkaar, gewoon tijdens de kerkdiensten.

Daarnaast doen we nog andere dingen. Hiervoor kun je je aanmelden bij de WhatsApp groep. Dan blijf je op de hoogte.

Sluit je aan via **06-55733476**.

Kom een keer kijken. Je bent altijd welkom!!!

Basiscatechese

Contactpersoon: Kees van der Sar 010-4602297

Provider

zondag 19.00-20.30 uur

start **25 sept.** om en om met club 12-16 jaar.

Contactpersoon: Astrid Roozendaal 010-4352563

clubs CJV

Aanmelden clubs via CJV Vlaardingen

Groep

9-12 jaar

6-9 jaar

tieners 12-16 jaar

Dag

dinsdag

woensdag

zondag

Tijd

19.00-20.00 uur

18.30-19.30 uur

19.00-20.30 uur

(om en om met Provider.)

Kliederkerk

Alle jonge gezinnen zijn welkom. Mochten papa en/of mama niet kunnen, dan mogen opa en/of oma of een andere begeleider ook gezellig meekomen. Met z'n allen mag natuurlijk ook. De Kliederkerk is een keer per maand in de Windwijzer aan de Schiedamseweg 95 van 15.00 tot 17.00 uur. Inloop vanaf 14.45 uur. Mocht het lukken dan is het leuk wanneer we vooraf weten op hoeveel kinderen (en begeleiding) we kunnen rekenen. Geef dit door

aan **kliederkerkvlaarding@gmail.com**.

Heb je je niet opgegeven, maar wil je toch komen, dan kan dat natuurlijk ook.



KRING OUDERS VAN JONGE KINDEREN

Bij de afsluiting op 31 mei spraken we af dat we ook volgend jaar weer bij elkaar wilden komen. Door het drukke bestaan van de meeste ouders van jonge kinderen zijn het meestal relatief spontane avonden, dus kunnen die hier nog niet vastgelegd worden.

We spreken over relevante thema's die ons bezig houden:

Wat wil ik mijn kinderen meegeven? Wat geloof ik zelf?

Hoe leer ik hen respectvol om te gaan met anderen?

Je bent niet de enige ouder die zich dit afvraagt.

Deze en allerlei andere vragen die opkomen rondom geloven met opgroeiende kinderen komen ter sprake in onze gesprekken. Drie of vier keer per jaar komen we op een doordeweekse avond in informele setting bij elkaar om verhalen te delen, ervaringen uit te wisselen en onze 'rugzak' te vullen met inspiratie om geloof met onze kinderen te delen.

Data en thema's worden in overleg afgesproken.

Wil je een keer meepraten?

Deze kring wordt gecoördineerd en begeleid door Pastor Annabell de Jong.

Van harte welkom! Stuur een mail naar **pastor@ambachtoost.nl** en ik neem je mee in de datumprikker!

Verdieping

Leerhuizen, studiebijeenkomsten

Zes avonden over (niet) geloven – Holy Shit!

Voor deze zes **donderdag**avonden is iedereen van harte uitgenodigd. Maar in het bijzonder willen we mensen aanspreken die met vragen rondom geloof rondlopen. Diegenen die misschien gelovig opgegroeid zijn, maar met de tijd meer afstand hebben gekregen tot de kerk. Ik verwacht confronterende en constructieve avonden met diepgang. Denkt u er alvast over na, wie u ook uit zou kunnen nodigen?

Ondersteund door de gelijknamige serie van Lazarus door Marjon Moed gaan we elke avond in gesprek over diverse onderwerpen:

1. Is het een probleem als ik niet meer geloof?
2. Wanneer hoor ik erbij?
3. Wat doen andere zoekers?
4. Kun je als weldenkend mens nog in God geloven?
5. Zijn er alternatieven voor het geloof?
6. Wat geloof ik nu eigenlijk?

Zet alvast in je agenda:

29 september

In oktober geen avond i.v.m. de herfstvakantie

24 november

22 december

26 januari

23 februari

23 maart



De avonden beginnen steeds om **19.30 uur** in een van de zalen van de kerk en staan onder leiding van Pastor Annabell de Jong.

Ontmoeting en gesprek

gezelligheid en gezang

Gespreksgroep 'Jonge Mensen'

Een reeds lang bestaande huiskamergroep. De groep komt maandelijks bijeen op zondagavond bij een van de deelnemers thuis.

Een gesprek over maatschappelijke en religieuze onderwerpen.

Nieuwe leden zijn welkom!

Contactpersoon: Frank Christiaansen 010-4346285

Bethel-Café

Op de **1^e en 3^e donderdag** van de maand bent u van harte welkom in het Bethel-Café. Gezellig een potje biljarten, kaarten, sjoelen of rummikub. Of gewoon een praatje. Alles kan. Ergens tussen 14.30 uur en 16.30 uur bent u van harte welkom in de kerk.

Neem ook eens iemand mee. Want de kerk is niet alleen open voor leden, maar voor iedereen in onze wijk.



Bethel Café

Cantorij Ambacht-Oost

De cantorij biedt vocale ondersteuning bij sommige kerkdiensten.

Repetities **dinsdagavond** 20.15 -22.00 uur.

Dirigent: Niec Saarloos

Contactpersoon: Heleen Horsman 010-4352051

Troostkantine

Een ingrijpende verlieservaring in welke vorm dan ook, kleurt de rest van ons leven en wordt andersom ook door de rest van ons leven gekleurd. Misschien is het rouwen daarna een zoektocht naar een andere vorm van zinvol leven, verbondenheid of liefde.

Veelal hebben mensen na een verlieservaring wel een luisterend oor of troost nodig. Niet iedereen wil echter heel diep in het verdriet duiken. Niet iedereen heeft behoefte meteen zijn ziel te laten zien.

De troostkantine zal elke **2^e donderdag van de maand om 15.00 uur** (tot 17.00 uur) haar deuren openen.

Deze middagen zullen voorbereid en begeleid worden door:

Annabell de Jong als pastor vanuit de Bethelkerk en

Ria van Dijk als gemeentelid, werkzaam in de thuiszorg, die beroepshalve maar zeker ook uit persoonlijke interesse een opleiding doet rond rouw- en verliesverwerking.

Er kunnen ook wel eens leden van het Team Pastorale Ondersteuning aanschuiven.



oranje
fonds

Burendag 24 september

Ook dit jaar vieren we met de buurt weer Burendag.

Neem je buurman of buurvrouw mee en geniet van een gezellige middag in en om de Bethelkerk.

U kunt de toren beklimmen (in kleine groepjes en steeds op het hele uur, 13.00, 14.00, 15.00 of 16.00 uur) of gewoon naar muziek luisteren, spelletjes spelen of spulletjes kopen.

Maar ook gewoon lekker kletsen onder het genot van koffie, thee of limonade.

De burendag is een mooie gelegenheid om uw burens en/of vrienden kennis te laten maken met (de mogelijkheden in) de kerk.

U bent van harte welkom op

zaterdag 24 september van 13.00 – 16.30 uur in de Bethelkerk!

Koffieochtend en lunch

Derde **woensdagochtend** van de maand

De Bethelkerk is open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

Dit is van **10.30 uur - 12.00 uur**.

In de glazen zaal van de Bethelkerk.

De koffie met een koekje staat klaar.

Er is ook de mogelijkheid om aansluitend aan de koffieochtend met elkaar te lunchen.

Dat is om ongeveer 12.00 uur.

Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven.

Dit kan bij Cobie Plantinga;

cobieplantinga@ambachtoost.nl ; tel. 010 4347162

of Anneke Rodenburg ; tel. 010 4340055.

Het is natuurlijk ook mogelijk om of alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.

Iedereen is van harte welkom.



Data **2022**:
21 september
19 oktober
16 november
21 december

Data **2023**:
18 januari
15 februari
15 maart
19 april
17 mei
21 juni

Diversen

Collectebonnen

Collectebonnen zijn te bestellen bij het Kerkelijk Bureau door het bedrag aan bonnen over te maken op:

IBAN: **NL93 RABO 0373 7308 45** t.n.v. Prot. Gem. Vlaardingen met vermelding van de soort bonnen

Deze bonnen zijn gevat in boekjes:

een boekje met 20 bonnen van € 1,00 kost € 20,00

een boekje met 12 bonnen van € 1,50 kost € 18,00

een boekje met 10 bonnen van € 2,50 kost € 25,00

De bonnen zijn daarna af te halen op het Kerkelijk Bureau aan de Reigerlaan 47a op maandagochtend. Met bijbetaling van € 2,00 voor portokosten worden de collectebonnen bij u thuisbezorgd.

Bloemengroet

Weet u iemand voor de bloemengroet dan kunt u dit doorgeven op het mailadres: **bloemengroet@ambachtoost.nl**

Sparen voor Kerk in Aktie

Heeft u postzegels, ansichtkaarten, brillen en cartridges? Breng ze naar de kerk. In de glazen zaal staat een ton waar u ze kunt deponeren.

Kerk in Aktie is hier erg blij mee!

Ook sparen we de doppen van plastic flessen voor het goede doel. Bij de ingang staat hiervoor een grote ton.

Evenementen

markten, festijnen

BMZ en BVZ

Ook dit jaar willen we een editie houden van de **Bethel Mannen Zingen** en de **Bethel Vrouwen Zingen**.

Deze zangmiddagen zullen eind januari en/of begin februari plaatsvinden. U zult hierover tijdig worden geïnformeerd.

Contactpersonen: Chris Mooij en Monique Roessen.

Lentemarkt

Een jaarlijks terugkerend fleurig festijn. De kans om leuke spullen en plantjes voor de tuin aan te schaffen.

De opbrengst is zoals altijd voor een goed doel. **april 2023.**

Adventsmarkt

Een gezellige markt in en om de Bethelkerk.

De opbrengst is bestemd voor de adventsactie.

Vrijdag 9 december

veertigdagenkalender

Het thema van de 40-dagen tijd, en dus ook van de kalender, wordt eind 2022 vastgesteld.

Uw bijdragen voor deze kalender kunt u dit jaar aanleveren aan

Kees Nieuwstraten, via keesnieuwstraten@ambachtoost.nl

(maximaal 225 woorden en eventueel een illustratie).

Dienstverlening

Praktisch aanpakken

Klussendienst/ tot uw dienst

Iedere maandagmorgen in de Bethelkerk.
informatie: Kees Sterrenburg 06-49628284

Oud Papier OPA

Eerste zaterdag van de maand

Oud papier Goudenregenstraat 09.00-12.00 uur.

Tweede zaterdag van de maand

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30-12.00 uur.

Oud metaal OMA

Naast de oud-papier-actie OPA, is er ook
de **Oude-Metalen-Actie**, OMA

Oud ijzer, lood, koper, elektriciteitssnoeren, computers, printers, lampen,
stofzuigers, stoelen en oude pannen zijn geld waard.

Geef het af of geef het door op de klusmaandagen in de kerk.

Gered Gereedschap

We verzamelen overbodig geworden gereedschap voor
'Vraag & Aanbod International'.

Inzamelpunt: de gereedschapskist bij de zijdeur.

Vervoer naar de kerk

Wilt u hulp ontvangen bij het vervoer naar de kerkdiensten of meehelpen
met het vervoer naar de kerk neem dan contact op met:

Marianne de Wilt: mariannedewilt@ambachtoost.nl of tel 4343588.

repro@ambachtoost.nl

U kunt bij ons uw documenten of het clubblad van uw vereniging laten
vermenigvuldigen en ook tot 10 vel laten vergaren, vouwen en nieten
(A5 boekje van 40 blz. dus).

Alleen zwart/wit en tot 120 grs. papier.

Zeer billijk tarief.

Info: Kees Sterrenburg, tel 06-49628284

e mail: repro@ambachtoost.nl



Repro@ambachtoost.nl

De in dit boekje genoemde contactpersonen zijn ook per e-mail te bereiken. Schrijf de naam in kleine letters voluit zonder puntjes of spaties en voeg toe: @ambachtoost.nl

Predikant: vacant

Pastor: Annabell de Jong 06-58911135

Scriba: Heleen Horsman 06-28373567
e-mail: scriba@ambachtoost.nl 010-4 35 20 51

Koster: Frouwke Vermaat 010-4359790

Gebouw/ verhuur

Monument uit 1939, gerenoveerd interieur, lichte kerkzaal, royale bijruimtes, voorzien van moderne keuken met uitgebreide apparatuur.

In het gehele gebouw is draadloos internet beschikbaar.

Voor verhuur: inlichtingen bij de koster of koster@ambachtoost.nl

Wilt u ons werk financieel steunen?

De wijkgemeente heeft een wijkkas en daarnaast ook een diaconale wijkkas.

U kunt ons steunen door uw gift over te maken:

Voor de wijkkas (koffie, drukwerk, activiteiten):

Bank **NL62 INGB 0000 6632 57**

t.n.v. protestantse wijkgemeente Ambacht-Oost

Voor de diaconale wijkkas:

Bank **NL 18 INGB 0005 3441 05** t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht-Oost,
hiermee steunt u het werk van de wijkdiakenen en het pastoraat.

Volg ons ook op



Twitter: @BethelkerkVld



Facebook

en



Instagram

kerkdiensten op



YouTube : Bethelkerk Vlaardingen

en kerkomroep

