

Jaargang 2, nr.44

BETHELNIEUWS

wekelijkse brief

voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen

website: www.ambachtoost.nl/

opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl

4-11-2022



Bij de dienst van zondag 6 november



Van harte welkom, zondag 6 november, in de Bethelkerk. In deze dienst gaat ds. Laura van Weijen voor. We lezen psalm 103 en Mattheus 25:31-46. Het gaat over Gods liefde en trouw, barmhartigheid en ontferming. Maar "God" kan zomaar ver van je afstaan. Jezus brengt in verhalen en gelijkenissen ons op dat spoor van de Eeuwige die met ontferming en barmhartigheid bewogen is om mensen. In Gods Naam mens voor de mensen zijn. 'Wat je aan de mensen van de mensen gedaan hebt, heb je voor Mij gedaan'.

Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar

Op 20 november aanstaande, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken we onze dierbaren die het afgelopen jaar gestorven zijn.

We noemen dan hun namen en steken bij iedere naam een kaarsje aan.

We willen in deze dienst graag ruimte bieden om, naast onze eigen gemeenteleden die ons ontvallen zijn, ook naasten ván gemeenteleden te gedenken.

Vandaar deze oproep: is er in uw omgeving het afgelopen jaar iemand gestorven, wiens naam u graag genoemd zou hebben?

Geeft u dit dan vóór vrijdag 11 november door aan ds. Yvonne Schoonhoven, tel. 06-12186084, e-mailadres yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl.

Ds. Yvonne Schoonhoven

Corona

In verband met het weer oplaaien van corona verzoeken wij u dringend thuis te blijven als u klachten heeft, ook al lijkt het alleen maar een verkoudheid te zijn.

We hebben in afgelopen coronatijd afgesproken geen handen meer te schudden, ook in de toekomst niet. Gastpredikanten zullen op de hoogte gesteld worden.

Vak C, het anderhalve meter vak, willen we weer nadrukkelijk in gebruik nemen. Het is het vak banken, voor de regietafel.

Hier kunnen mensen plaatsnemen die anderhalve meter afstand willen houden.

We hopen u hiermee van dienst te zijn en u dit respecteert.

De kerkenraad

Pastor of dominee nodig?

Als u een pastor of dominee nodig heeft dan kunt u contact opnemen met pastor Annabell de Jong, zij is voorlopig het centrale aanspreekadres.
pastor@ambachtoost.nl, telefoon 06-58 91 11 35.

kerk in actie



Collecteafkondiging voor zondag 6 november 2022

Goede predikanten opleiden in Zambia

De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.

Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia.

Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u mee?

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkzambia.

Actie voor de Vlaardingse Voedselbank

Op zondag 6 november a.s. hebben we de actie voor de Voedselbank.

Bij de ingang van de kerk staan kratten klaar voor onze maandelijkse actie.



Dit keer willen we u vragen om een **pot Jam**.

Meer dan één pot mag natuurlijk ook en is altijd welkom. We hopen dat u weer mee wilt doen en het tot een groot succes wilt maken. Er worden momenteel in Vlaardingen meer dan 220 pakketten per week verstrekt.

De Voedselbank gebruikt de producten als aanvulling voor voedselpakketten en voor mensen die nog niet zijn toegelaten tot de Voedselbank maar wel dringend hulp nodig hebben.

Zou het niet heel fijn zijn als we voldoende ophalen voor alle pakketten!

In het eerste weekend van oktober hebben we meer dan 100 blikjes vis van u mogen ontvangen. Namens de Voedselbank Vlaardingen wil ik iedereen hartelijk danken voor de bijdrage.

Om het mogelijk te maken dat iedereen die dit leest mee kan doen kunt u ook op zaterdag 5 november tussen 11.30 en 12.00 uur, of in de loop van de week wanneer er iemand in de Bethelkerk aanwezig is, uw bijdrage afgeven.

Hartelijk dank dat u mee wilt doen.

Als u de Voedselbank met een gift zou willen steunen dan kunt u het overmaken naar rekeningnummer NL78 RABO 0310194660 t.n.v. Stichting Voedselbank Vlaardingen o.v.v. gift Voedsel voor de Vlaardingse Voedselbank, of naar de Wijkdiaconie Ambacht-Oost, rekeningnummer NL18INGB0005344105 o.v.v. gift Voedselbank Vlaardingen.

Informatie: Jos van den Boogert, 0638315155

Dinsdag 8 november, 19:00 uur Avond voor Bethelbezoekers

We zijn nu al een ruim een jaar bezig op de nieuwe wegen in het pastoraat. De taak van de 'oude contactpersoon' hebben we in twee delen gesplitst. De Bethelbodes brengen alleen de post rond en schrijven verjaardagskaarten. Hiervoor ontvangen ze elke maand een lijst, zodat men weet wie jarig is.

De bezoekers gaan minimaal 1x per jaar bij iemand op bezoek. Voor alle gemeenteleden boven de 80 jaar willen we graag een bezoeker achter hun naam hebben staan. Deze lijst is nog lang niet compleet. Dus, als u nog in de gelegenheid bent om wel eens bij iemand op bezoek te gaan, of u gaat al maar wij weten het nog niet, dan horen we dat graag. Met deze bezoekers willen we in een zekere onregelmatigheid een avond bij elkaar komen.

We gaan het hebben over hoe het gaat, hoe we jullie kunnen helpen en met elkaar ervaringen uitwisselen.

De eerste avond is dinsdag 8 november om 19:00 uur in de Bethelkerk.

Alle bezoekers hebben een uitnodiging ontvangen.

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan dinsdagavond langs.

Pastor Annabell de Jong

Donderdag 10 november, 15:00 uur Troostkantine

De tweede middag van de Troostkantine. U bent van harte welkom erbij te zijn.

Aanmelden is voor ons prettig maar niet noodzakelijk.



Wat is De Troost Kantine: Laagdrempelige verliesbegeleiding voor deelnemers die daar behoefte aan hebben (geen therapiegroep).

Voor wie: Voor mensen, van binnen of buiten de kerk, die een verlieservaring hebben en troost nodig hebben, hierover hun verhaal kwijt willen, in gesprek gaan met elkaar en mogelijk lotgenoten willen ontmoeten waar ervaringen mee gedeeld kunnen worden.

Waar is het: De Troost Kantine is in de Bethelkerk, 1 keer per maand op donderdagmiddag 15-17 uur. (elke 2^e donderdag in de maand).

Pastor Annabell de Jong

10 november - Dag van de Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur. Vaak vinden ze de zorg vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het is bijzonder en verdient waardering.

In de Bethelkerk delen we dan ook na de dienst van 6 november gerbera's uit – als dank voor je werk als mantelzorger of om door te geven aan iemand die mantelzorger is. We kiezen voor gerbera's als mooie bloemen, die tot hun recht komen, omdat ze een beetje steun krijgen.



Creatieve handen gezocht!

Voor bijzondere diensten zijn wij gewend mooie, creatieve en betekenisvolle bloemstukken op het liturgisch centrum te zien.

De groep creatieve bloemschikkers zoekt nieuwe mensen!

Het gaat om de liturgische bloemstukken voor de Gedachtedienst, rond Advent en Kerst, de Paastijd en Pinksteren.

Vragen? Wil je het een keer uitproberen? Een keer mee lopen en zien hoe een bloemstuk ontstaat? Wil je weten hoeveel tijd je eraan kwijt zou zijn, of ben je bereid misschien niet elke keer mee te doen, maar wel eens?

Neem dan contact op met Marga van Duijvendijk, duijvendijk@hotmail.com of Jacoline Wapenaar, jacolinewapenaar@ambachtoost.nl

Kinderkerstzang 2022

We gaan het weer opstarten.

Vanaf 18 november elke vrijdag van 14.45 uur tot 15.30 uur gaan we oefenen in een zaal van de Bethelkerk, o.l.v. Arlène Drenkelford.

Voor limonade en wat lekkers wordt gezorgd, kinderen vanaf groep 3 zijn welkom!

Graag opgave bij Marianne de Wilt, e-mail j.wilt1@chello.nl of telefoon 0614726869 / 010 4343588.

We willen er weer een leuke middag van maken.

De kinderkerstzangmiddag is zaterdag 17 december om 16.00 uur.



Oud papier

Komende zaterdag 5 november is er weer de maandelijkse papierinzameling aan de Goudenregenstraat en een week later op 12 november staat de container aan het Verploegh Chasséplein klaar. U kunt dan weer al uw opgespaarde oud papier en karton kwijt aan de behulpzame medewerkers. Maak ook uw burens, kinderen en kennissen er op attent, dat ook zij hun papier naar de container kunnen brengen. Dat is best wel nodig, want de hoeveelheid oud papier wordt steeds wat minder en de prijs die we vergoed krijgen van Irado is helaas weer dramatisch aan het dalen, dus blijf allemaal uw uiterste best doen om de hoeveelheid papier niet minder te laten worden! De gewichten van het 3^e kwartaal waren voor:

Goudenregenstraat resp.:

2,94 ton á € 146,25 / 3,06 ton á € 115,00 / 2,40 ton á € 52,50.

Verploegh Chasséplein resp.:

3,74 ton á € 146,25 / 1,86 ton á € 115,00 / 2,92 ton á € 52,50.

Zo, u bent weer een beetje ingelicht en we vertrouwen er op dat u uw best voor O.P.A. blijft doen. Namens de medewerkers,

Kees Brouwer



Jamverkoop

Ook dit jaar hebben we weer veel jam en gelei kunnen maken - en we zijn nog hard bezig.

We hopen u iedere eerste zondag van de maand te ontmoeten bij de tafel met potjes.

Zoals u weet: de opbrengst is zonder aftrek van kosten voor het project van zuster Mary in Ruiru in Kenia.

Kees en Ellen Haas, tel: 010-4358606; mail: ellenkees.haas@hetnet.nl

Nieuws uit de andere 4 W's (de 3 andere Wijkgemeenten en de Windwijzer)

Van De Windwijzer:

Beethoven Maandag 7 november om 19.30 uur

Beethoven! Het is het verhaal van de achterkleinzoon van een bakker uit Mechelen die zich ontpopte tot een drager van de Europese cultuurgeschiedenis.

Beethoven is een fenomeen, een muzikaal genie.

Aan de hand van **vele muziekfragmenten** vertelt Kees Burger, klassieke muzikliefhebber, u graag over deze componist. Daarbij plaatst hij Beethoven in zijn tijd en zijn enorme ontwikkeling gedurende de jaren van zijn leven. Een boeiende avond met veel mooie muziek en een erg interessant verhaal.



We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij: Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de website: www.ambachtoost.nl/
- Via Facebook @BethelkerkVld, twitter @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk_vld



- Via 'Onderweg'.

Donderdagactiviteiten

Overzicht van alle donderdag-activiteiten:

1^e donderdag: Bethelcafé

2^e donderdag: Troostkantine

3^e donderdag: Bethelcafé

4^e donderdag: geloofsgesprek, 24 november, 22 december,
26 januari, 23 februari en 23 maart

Agenda:

Zaterdag 5 november

Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur

Zondag 6 november

Dienst – ds. Laura van Weijen 10.00 uur

Maandag 7 november

Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

Donderdag 10 november

Troostkantine 15.00 – 17.00 uur

Zaterdag 12 november

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur

Zondag 13 november

Dienst – mevr. Anneke Klavers 10:00 uur

Gedicht van de week

Wilt u ook een mooi gedicht of tekst met ons delen?

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl

Deze week ingezonden door Hans van der Gaag.

Hij en Else troffen deze steen aan in het Erasmus MC, waar op 2 november aandacht gegeven werd aan Allerzielen.



Als ik je naam
in het zand had geschreven
hadden de golven hem
na korte tijd uitgewist.

Als ik je naam
in een boom had gegrift
was de schors
met de tijd vergaan.

Als ik je naam
in marmer had gekapt
was de steen
na veel tijd gebroken.

Maar ik heb je naam
in mijn hart geborgen
en daar wordt hij
voor de eeuwigheid
goed bewaard.

Als ik je naam
in het zand had
geschreven
hadden de golven
hem
na korte tijd uitgewist

Als ik je naam
in een boom had
gegrift
was de schors
met de tijd vergaan

Als ik je naam
in marmer had
gekapt
was de steen
na veel tijd gebroken

Maar ik heb je naam
in mijn hart geborgen
en daar wordt hij
voor de eeuwigheid
goed bewaard