



Jaargang 2, nr.49

**BETHELNIEUWS**

wekelijkse brief

voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen

website: [www.ambachtoost.nl/](http://www.ambachtoost.nl/)

opgave en afmelden bij : Heleen Horsman [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)

9-12-2022



## Bij de dienst van zondag 11 december

In deze dienst, waarin ook het Heilig Avondmaal gevierd zal worden, gaat ds. Neely Kok voor



## Pastor of dominee nodig?

Als u een pastor of dominee nodig heeft dan kunt u contact opnemen met pastor Annabell de Jong, zij is voorlopig het centrale aanspreekadres.

[pastor@ambachtoost.nl](mailto:pastor@ambachtoost.nl) telefoon 06-58 91 11 35

## Vak C, anderhalve meter vak

We willen Vak C blijven handhaven voor mensen die nog graag anderhalve meter afstand willen houden. Het is het vak banken, voor de regietafel.

We hopen u hiermee van dienst te zijn en u dit respecteert.

## Vervoer naar de kerk

Wilt u hulp ontvangen bij het vervoer naar de kerkdiensten of meehelpen met het vervoer naar de kerk, neem dan contact op met Marianne de Wilt:

[mariannedewilt@ambachtoost.nl](mailto:mariannedewilt@ambachtoost.nl) of tel. 010-434 35 88

## Kerst-eindejaarscollecte 2022

*Tezamen aan tafel, verbonden in eenheid,  
Uw liefde en trouw schuiven steeds bij ons aan.  
Aan tafel gesprekken, ons oor ligt te luis'tren,  
De naaste te horen en met hem te gaan.*

## Voor iedereen een plaats aan tafel!

*En nu in de wereld, uw voedsel verspreiden  
U leerde ons delen; uw tafel is groot.  
Uw maaltijd voor allen, U laat niemand vallen,  
Dus gaan wij de wereld in, delend uw brood.*

Beste gemeenteleden,

Vlaardingen, december 2022

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.



In de kerk is iedereen welkom aan de tafel van de Heer. Aan Zijn tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt is genoeg om van te leven en uit te delen. Vanaf die tafel gaan we de wereld in om handen en voeten te geven aan die genade. Het jaarthema van de Protestantse Kerk 'Aan tafel!' wil ons inspireren een open en uitnodigende gemeente te zijn.

We zetten ons in om Gods liefde en genade te laten doorklinken in de activiteiten van onze gemeente, zoals erediensten, pastoraat, jeugd- en seniorenwerk,

gespreksgroepen, catechese en koren. Uitnodigende activiteiten voor jong en oud, die toerusten, verbinden en inspireren.

Al deze activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw financiële bijdrage.

Daarom vragen we u aan het einde van het jaar om een extra gift.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Deze week ontvangt u post door de brievenbus of een e-mail in uw e-mailbox! Heeft u een nieuw e-mailadres dat niet bij ons bekend is, geef het door: ook van uw digitale verhuizingen zijn wij graag op de hoogte!

Gezegende Feestdagen, namens het College van Kerkrentmeesters  
**Gert-Jan Alberts**, voorzitter



P.S.: Heeft u vragen of behoefte aan een (telefoon)gesprek, kan de kerk iets voor u betekenen? Laat het ons weten! Reigerlaan 47A, 3136 JJ Vlaardingen

Tel.: 010 434 59 41, E-mail: [info@pknvlaardingen.nl](mailto:info@pknvlaardingen.nl) Website: [www.pknvlaardingen.nl](http://www.pknvlaardingen.nl)

IBAN: NL18 RABO 0373 7308 37

## **Bloemenpot**

Iedere zondag zorgt onze koster ervoor dat er een bos bloemen op het podium staat. Deze is bedoeld ter bemoediging of als groet vanuit onze gemeente aan iemand die dat op dat moment even nodig heeft.

De bloemen worden betaald uit de bloemenpot die iedere tweede zondag van de maand bij de uitgang van de kerkzaal klaarstaat.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

## **De Wijkdiaconie**

## **Groene Kerk**

### **oftewel de verduurzaming van de Bethelkerk**

Zoals u wellicht weet zijn we als Bethelkerk een Groene Kerk, maar weet u dat we steeds groener worden...?

Het afgelopen jaar is er veel gedaan: Er zijn 26 zonnepanelen geplaatst en er is een begin gemaakt met het vervangen van alle verlichting in de kerkzaal door ledverlichting; u heeft dat misschien zelfs al kunnen zien doordat er nu vanuit de KerkTV-desk de kleuren van de spots aangepast kunnen worden. Maar ook doordat de verlichting van de toog snel aan- en uitgeschakeld kan worden, zonder voorgloeien.

Maar er zijn nog meer plannen: er is de afgelopen twee weken een begin gemaakt om, in eigen beheer, een voorzetraam te maken, het staalprofiel staat klaar bij de hoofdingang. Doel was ook te kijken of dat door de eigen vrijwilligers te doen is.....

Kortom de komende periode zult u steeds wat meer activiteiten zien waarbij we met elkaar proberen om het warmteverlies in het kerkgebouw terug te dringen.....

Wordt vervolgd.

## **Kees Sterrenburg**





### **Kinderkerstzang 2022**

Elke vrijdag tot de kerst gaan we oefenen van 14.45 uur tot 15.30 uur in een zaal van de Bethelkerk, o.l.v. Arlène Drenkelford.

Voor limonade en wat lekkers wordt gezorgd, kinderen vanaf groep 3 zijn welkom!

Graag opgave bij Marianne de Wilt, email [j.wilt1@chello.nl](mailto:j.wilt1@chello.nl) of telefoon 0614726869 / 010 4343588. We willen er weer een leuke middag van maken. De kinderkerstzangmiddag is zaterdag 17 december om 16.00 uur.

### **Kerstspel Kerstmorgendienst**



Beste ouders, lieve kinderen,

Op zondagochtend 25 december 2022, in onze kerstmorgendienst, zullen een aantal kinderen van wijkgemeente Bethelkerk Ambacht-Oost een kerstspel opvoeren.

Het Thema is "Wakker blijven"!

Mochten er nog kinderen mee willen doen, dan kunnen ze zich opgeven tot 10 december.

We repeteren zondag 11 en 18 december na de kerkdienst, rond 11.30 uur.

De generale repetitie zal waarschijnlijk zaterdag 24 dec rond 15.30 uur zijn.

Namens de kindernevendienst,

**Willy van Bree**, e-mail: [lbree@chello.nl](mailto:lbree@chello.nl) telefoon: 06 2040 2172



### **Wereldlichtjesdag**

Ieder jaar op de 2e zondag in december - dit jaar 11 december - is er sinds 1997 Wereldlichtjesdag. Wereldwijd komen mensen bij elkaar om overleden kinderen te herdenken en steken zij om 19.00 uur een kaarsje aan. Door de verschillende tijdzones in de wereld ontstaat hierdoor een golf van licht, zodat de wereld een beetje

lichter wordt voor de mensen die hun kind hebben verloren en daarbij mogen beseffen dat zij niet alleen zijn met hun verdriet.

## Bethelmannen en Bethelvrouwen Zingen!

Op zaterdag 21 januari willen we weer een BMZ (Bethel Mannen Zingen) event houden en daarop volgend natuurlijk een BVZ (Bethel Vrouwen Zingen) event op zaterdag 4 februari.

De afgelopen jaren was het vanwege corona niet mogelijk deze activiteiten te organiseren maar nu gaat het er toch weer van komen!



We hebben Edwin Vooijs, een van onze organisten, bereid gevonden om beide pop-up koren te dirigeren. Wij zijn hier heel blij mee!

Zoals te doen gebruikelijk gaan we de liedjes 's middags instuderen en brengen we ze daarna voor onze partners ten gehore.

Aansluitend is er de inmiddels befaamde afterparty waarvoor de deelnemers

gevraagd wordt iets te eten of te drinken mee te brengen.

Hiervoor wordt t.z.t. een lijst gemaakt.

Tenslotte wordt van u een kleine financiële bijdrage gevraagd om de kosten te bestrijden. U kunt zich voor de BMZ opgeven bij Bert van der Meer

[bertvandermeer@ambachtoost.nl](mailto:bertvandermeer@ambachtoost.nl) of bij Chris Mooij [chrismooij@ambachtoost.nl](mailto:chrismooij@ambachtoost.nl)

Voor de BVZ opgeven bij Monique Roessen [moniqueroessen@ambachtoost.nl](mailto:moniqueroessen@ambachtoost.nl)

Met vriendelijke groet, mede namens Monique, Bert en Edwin,

**Chris Mooij**

## Bethelcafé

Donderdag 15 december is het laatste Bethelcafé van 2022. Je zou het ook de kersteditie kunnen noemen. Ria gaat live kerstmuziek spelen en wie zin heeft mag ook meezingen.

Welkom vanaf 14:30 uur



## Koffieochtend met lunch gaat niet door

Het koffiedrinken met een lunch erbij gaat niet door op 21 december. We gaan in januari natuurlijk weer door en hopen iedereen weer te zien.

Het wordt **vanaf januari de 4e woensdag** in de maand. De eerste keer is dan op 25 januari dat duurt dus nog even. Voor de lunch graag weer aanmelden bij Cobie Plantinga of bij Anneke Rodenburg.

## Dringende Oproep

### Extra handjes nodig voor jongeren op bezoek op 22 december in de Bethelkerk

Vanuit het VOS- Vlaardingen Openbare Scholengroep kregen we de vraag of het mogelijk is om met een aantal klassen een bezoek te brengen aan een van de kerkgebouwen in Vlaardingen. Een ontzettend mooie kans om maar liefst 8 klassen iets te laten zien van onze kerken. De focus ligt bij de bezoeken op een introductie in het christelijke geloof en een uitleg over de symbolen en zichtbare zaken binnen en buiten het kerkgebouw. Op woensdag 21 december komen er vier groepen naar Kerkcentrum Holy, op 22 december staan er een viertal groepen gepland voor een bezoek aan de Bethelkerk.

Op dit moment zijn we dan ook op zoek naar een aantal mensen die het leuk zouden vinden om mee te helpen op donderdagochtend 22 december. Dit zal met name bestaan uit het begeleiden van een groepje in en rond de kerk en open staan voor



vragen die de jongeren hebben.

Ik werk op dit moment aan een inhoudelijk programma voor de bezoeken. Dit zal bestaan uit een stukje uitleg, in kleine groepjes de kerk verkennen en een stukje waarin jongeren vragen kunnen beantwoorden.

**Op dit moment heb ik maar één vrijwilliger en dit is te weinig om deze leuke ochtend door te laten gaan.**

**Dus: Geeft u zich alstublieft op!**

Voor meer informatie of aanmelden: [jeugdwerker@pknvlaardingen.nl](mailto:jeugdwerker@pknvlaardingen.nl)

**Rob van Mourik** Jeugdwerker Protestantse Gemeente Vlaardingen

### **40-dagen kalender**

Beste gemeenteleden,  
Vanaf 2018 verschijnt er een 40-dagen kalender, voor- en door gemeenteleden van de Bethelkerk.

Ook in 2023 willen we als gemeente Ambacht Oost een mooie kalender samenstellen.



**Daarom een uitnodiging aan u / jou:**

kijk eens of je een bijdrage kunt leveren door zelf een stukje te schrijven: een gedachte, een overpeinzing of te kiezen voor een bestaand gedicht, lied of Bijbelgedeelte dat je mooi vindt, eventueel met een bijpassende illustratie. Je gebruikt maximaal 225 woorden.

We laten ons ditmaal inspireren door het thema 'stenen'.

Citaten/uitdrukkingen over stenen die je kunnen helpen om iets te gaan schrijven:

*De steen op je maag.*

*Steengoede verhalen.*

*De steen waaraan je je vreselijk stoot.*

*Een steen staat voor zware, niet te tillen problemen.*

*De steen die iemand naar haar hoofd gegooid krijgt.*

*De afgekeurde steen is een hoeksteen geworden.*

*Stenen voor brood.*

*Versteend hout.*

*De stenen tafelen.*

*Ik stond versteend van angst.*

*Geen steen zal op de andere blijven.*

*Wie zonder zonde is werpe de eerste steen.*

*Dat oeroude rotsvaste gesteente waarop je kunt lopen.*

*De stenen in de bergen of de woestijn die de weg markeren.*

*De bijzondere gedenksteen, in het landschap of op een graf.*

*En vooral: de rots die opengaat in het verhaal van Pasen waar de steen staat voor de dood.*

*De steen voor het graf van Jezus is weggerold.*

Laat je inspireren! Het moet toch zeker gaan lukken om weer ruim 40 mooie bijdragen te kunnen publiceren vanuit de grote diversiteit binnen onze wijkgemeente..... Mijn verzoek is om jullie bijdragen uiterlijk 18 januari 2023 bij mij aan te leveren, liefst digitaal via [keesnieuwstraten@ambachtoost.nl](mailto:keesnieuwstraten@ambachtoost.nl)

of via mijn brievenbus op Madoerastraat 49, 3131 ZG Vlaardingen

**Kees Nieuwstraten**, tel 06 2510 8182



## Nieuws uit de andere 4 W's (de 3 andere Wijkgemeenten en de Windwijzer)

### Deze keer uit de Windwijzer:

#### Kerstmarkt 10 december

Op zaterdag 10 december van 14.00 tot 16.00 uur is er een kleine, maar zeer gezellige kerstmarkt in De Windwijzer. Zo maar een aantal kraampjes met wat gratis kerstspullen, een muziekje, warme chocolademelk en natuurlijk een kerstkransje! Kom jij ook even langs? Entree is gratis.

Aansluitend is er nog een gezellige

#### ZaterdagMiddagBorrel

Je bent van harte welkom deze middag in De Windwijzer!



### We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)  
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de website: [www.ambachtoost.nl](http://www.ambachtoost.nl)
- Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk\_vld



- Via 'Onderweg'.

### Donderdagactiviteiten

Overzicht van alle donderdag-activiteiten:

1<sup>e</sup> donderdag: Bethelcafé

2<sup>e</sup> donderdag: Troostkantine

3<sup>e</sup> donderdag: Bethelcafé

4<sup>e</sup> donderdag: geloofsgesprek, 22 december, 26 januari, 23 februari en 23 maart

### Agenda:

#### **Zaterdag 10 december**

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur

#### **Zondag 11 december, Heilig Avondmaal**

Dienst – ds. Neely Kok 10.00 uur

#### **Maandag 12 december**

Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

#### **Donderdag 15 december**

Bethelcafé 14.30 uur

#### **Zaterdag 17 december**

Kinderkerstzangmiddag 16.30 uur

#### **Zondag 18 december**

Dienst – ds. Gerard Wolfert 10.00 uur

## **Gedicht van de week**

Wilt u ook een mooi gedicht of tekst met ons delen?

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)

### **Licht**

Licht in onze ogen:  
dat wij elkaar zullen zien  
zo goed als nieuw.

Licht in onze harten:  
dat wij ruimte scheppen,  
plaats maken voor velen.

Licht in onze gedachten:  
dat wij komen tot nadenken  
en eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen:  
dat er vriendschap en  
gastvrijheid zullen heersen.

Licht in de omgang:  
dat we te zien zijn,  
niet verborgen voor elkaar.

Licht op onze wegen:  
dat wij niet verdwalen en  
en elkaar tot doolhof zijn.

Het gaat komen, het eeuwig licht  
om ons leven weer bij te schijnen  
warme gloed voor het evenwicht.  
Vier dus allen de komst van 't licht.

*Ingezonden door Annabell de Jong*