



## Bij de dienst van zondag 18 december

In deze dienst gaat ds. Gerard Wolfert uit Zuidland voor.

### 'Er is een roos ontloken'

Komende zondag is het de vierde zondag van advent. We lezen met elkaar (opnieuw) uit Jesaja 11:1-10 en daarnaast lezen we een gedeelte uit de brief uit de Romeinen. Om het een en ander uit te leggen neemt de dominee onder andere een stuk groente mee. Benieuwd hoe dat allemaal in elkaar steekt? Zorg dan dat u aanschuift of schakel op tijd in...



## Pastor of dominee nodig?

Als u een pastor of dominee nodig heeft dan kunt u contact opnemen met pastor Annabell de Jong, zij is voorlopig het centrale aanspreekadres.

[pastor@ambachtoost.nl](mailto:pastor@ambachtoost.nl) telefoon 06-58 91 11 35



## Diensten in de kersttijd

Rond om kerst vieren we verschillende diensten voor jong en oud.

We kijken uit naar een **kinderzangdienst op 17 december om 16:00 uur**. De kinderen oefenen al elke week! Deze dienst viert pastor Annabell de Jong met de kinderen en hun familie.

Ds. Yvonne Schoonhoven gaat voor in de **seniorenkerstviering op dinsdag 20 december om 14:30 uur**.

Hoewel..... je hebt senior senioren, junior senioren en junioren.

Iederéén is van harte welkom!

Na een korte traditionele dienst in de kerk met medewerking van organist Guus Korpershoek en

het koor 'Marcato' o.l.v. Ria Korpershoek, is het samen genieten van een kopje koffie of thee met iets lekkers.

Traditioneel vieren we dan op **24 december de kerstavonddienst om 22:00 uur**.

In deze dienst gaat pastor Annabell de Jong voor en werkt Glorious Touch mee.

We kijken uit naar een bijzondere dienst.

In de **kerstochtendienst van 25 december, 10:00 uur**, gaat ds. Yvonne Schoonhoven voor. In deze dienst werkt de cantorij mee en laten de kinderen het kerstspel zien. "Wakker blijven!" is het thema.

U bent van harte welkom voor de kerstdiensten van 2022.

### **Kerstspel Kerstochtendienst**

Beste ouders, lieve kinderen,

Op zondagochtend 25 december 2022, in onze kerstmorgendienst, zullen een aantal kinderen van wijkgemeente Bethelkerk Ambacht-Oost een kerstspel opvoeren.

Het thema is "Wakker blijven!"



We repeteren nog 1 keer op zondag 18 december na de kerkdienst, rond 11.30 uur.

De generale repetitie zal waarschijnlijk zaterdag 24 dec rond 15.30 uur zijn.

Namens de kindernevendienst,

Willy van Bree, e-mail [lbree@chello.nl](mailto:lbree@chello.nl)

telefoon: 06 2040 2172

# kerk in actie

## **Kerstcollecte zondag 25 december 2022**

### **Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland**

Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang.

Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.

Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt Kerk in Actie de vluchtelingenkinderen in Griekenland andere Kinderen in de Knel projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via

NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Kinderen in de Knel Kerst.

Meer informatie op [kerkinactie.nl/kerst](http://kerkinactie.nl/kerst)

**Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?**

**Hartelijk dank!**



## Koffieochtend gaat niet door

Het koffiedrinken met een lunch erbij gaat niet door op 21 december. We gaan in januari natuurlijk weer door en hopen iedereen weer te zien. Het wordt **vanaf januari de 4e woensdag** in de maand. De eerste keer is dan op 25 januari dat duurt dus nog even. Voor de lunch graag weer aanmelden bij Cobie Plantinga of bij Anneke Rodenburg.

## Holy Shit

Op **22 december** ben je welkom op de derde avond van de serie geloofsgesprekken Holy Shit. Thema deze keer: "Wat doen andere zoekers?"

In deze aflevering gaat Marjon Moed in gesprek met andere zin-zoekers. Kunnen wij er ook iets mee? En mis je misschien ook iets?

Welkom om 19:30 uur in de Bethelkerk

**Pastor Annabell de Jong**



## Wijkdiaconie

Afgelopen zondag 11 december stond de bloemenpot bij de uitgang van de kerkzaal daarin mochten wij € 73,75 ontvangen.

Op de rekening ontvingen wij €14,00.



Via Magda Akkerman €20,00, via Els Koevoet €20,00 en via Cobie Brouwer €10,00.

Hartelijk dank voor uw bijdrage en giften de afgelopen maanden, hiermee helpt u de wijkdiaconie om het werk te doen binnen de wijkgemeente.

Als wijkdiaconie hebben wij namens u een gift overgemaakt naar de Voedselbank/Vlaardingen, St Oranje Kastanje, St. De Hoop en Food For All. Met een gift op bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht Oost steunt u het werk van de wijkdiaconie en de wijkcontactpersonen.

**Jos van den Boogert.**

## Terugblik Kerstmarkt.

Wat was het gezellig afgelopen vrijdag op de drukbezochte Kerstmarkt in de Bethelkerk! Om half vijf stroomden de bezoekers binnen en vielen gelijk aan op de oliebolletjes. De glazen zaal geurde naar tosti's en soep en alle stoelen rond de tafeltjes waren bezet met kletsende mensen! Ook de grote tafels met prachtige kerststukken waren binnen een half uur leeg verkocht! En dan waren de mensen nog niet eens toegekomen aan de rest van de kramen in de grote zaal: kerstballen, shawls, lichtjes, pieken, standaards, curiosa, etc. Ook de ijzerkoekjes, engeltjes, puzzels, jam, aquarellen en prachtige fotokaarten vonden gretig aftrek. De kerstpost service was ook weer een succes. In een paar uurtjes is er voor maar liefst **€1900,-** bijeengebracht voor de Voedselbank Vlaardingen.

Dankjewel iedereen!

**Kees Sterrenburg**





**En nog wat foto's van de kerstmarkt met snert!  
(en lekker dat het was....)**



Maar ook oliebollen, tomatensoep, tosti's, plakken koek en cake. Sloten koffie en thee. Het was gezellig druk. En een mooie opbrengst voor de Voedselbank.



**Cobie van der Vlies**



**Project Nest**

Vorig jaar kerst hebben wij mooie donaties van u mogen ontvangen naar aanleiding van onze presentatie op kerstavond.

Met uw donatie(s) hebben wij dit jaar hele mooie projecten, zie onderstaand, kunnen realiseren.

Hartelijk dank hiervoor!



Aan ruim 80 gezinnen kleding uitgedeeld die dit niet kunnen permiteren



Voedselprogramma voor 50 gezinnen die in armoede leven



Gratis medische hulp aan meer dan 90 gezinnen die door armoede geen toegang daartoe hebben



Schoolspullen uitgedeeld aan 82 kinderen waarvan de ouders in extreme armoede leven



Huisvesting, kleding en educatie aan 25 kinderen die (deels) verweesd zijn



Voedsel gedistribueerd aan 400 gezinnen die tijdens Covid 3 maanden nagenoeg geen eten hadden



**Onze missie is om zelfredzaamheid te bevorderen voor kansarme kinderen die in extreme armoede leven in Nepal**

Afgelopen zomer heeft stichting Nest een kinderkuis laten verbouwen om kinderen op te vangen. De stichting betaalt voor deze kinderen het verblijf, voeding, kleding, verzorging, medicatie en onderwijs.

Om deze kosten die maandelijks terugkomen te kunnen betalen, hebben wij uw hulp nodig, omdat de structurele inkomsten nog steeds te laag zijn.

De afgelopen maanden heeft onze oprichter Ricky Mahier weer een aantal kinderen weten te plaatsen in het kinderkuis, vanwege schrijnende omstandigheden. Veelal door overlijden van 1 of allebei de ouders konden wij deze kinderen helpen en onderbrengen in het kinderkuis.

Momenteel vangen wij als stichting 24 kinderen op.

Waar wij ook uw aandacht voor willen hebben is ons nieuwe project, de aanschaf van een 2<sup>e</sup> hands minibus. Kosten € 12.500.

We kunnen de kinderen dan zelf naar school brengen en ophalen. De afstanden zijn groot. Ook de kinderen van het dorp kunnen we dan ophalen en brengen. Nu moeten we onveilige schoolbussen inhuren. Het wordt er dus veiliger op en we besparen aanzienlijke kosten. We kunnen ook flexibeler vervoer aanbieden, als het gaat om medicatie of om kinderen naar het dichtstbijzijnde medische post te brengen.

Wij zouden het fijn vinden als u ons ook dit jaar weer zou kunnen ondersteunen met een donatie aan stichting Project Nest. Dat kan eenvoudig door een overboeking naar bankrekeningnummer NL03 INGB 0009 6752 31 ten name van Stichting Project Nest

Namens het bestuur van Stichting Project Nest alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

**Leo van der Hoest**



**Protestantse  
Kerk**

**PROTESTANTSE GEMEENTE te VLAARDINGEN**  
College van Kerkrentmeesters

### **Overdracht Grote Kerk: stand van zaken per 1 januari 2023**

Op zondag 11 december jl. vond de afscheidsdienst van de Grote Kerk plaats. De voorganger tijdens deze dienst, ds. Geert van Meijeren, was de week daarvoor ingewijd tot de nieuwe predikant van de wijkgemeente Grote Kerk. In een gesprek met de kinderen van de nevendienst noemde hij het vertrek van de wijkgemeente Grote Kerk naar de Rehobothkerk een verhuizing.

In dat gesprek kwamen de positieve en negatieve aspecten van een verhuizing goed aan bod. Een belangrijk positief element was het gevoel daar welkom te zijn. Ook was er aandacht en begrip voor gevoelens van verdriet, teleurstelling en boosheid de Grote Kerk te moeten verlaten.

Bij herhaling noemde dominee Van Meijeren de Grote Kerk **meer dan** een bouwsel van stenen en hout, maar wel een gebouw van hout en stenen. Denkend aan de eeuwenoude geschiedenis van de kerk en daarmee aan de vele generaties Vlaardingers die er zijn gedoopt, belijdenis hebben gedaan en zijn getrouwd realiseer je je heel goed dat het niet alleen maar een gebouw is van hout en steen. Tegelijkertijd weten we ook dat God's Huis niet gebonden is aan een gebouw, maar aan de



bijeenkomst van mensen, die samenkomen in naam van de Heer.

In het begin van dit kalenderjaar, bij de start van de gesprekken over de overdracht van de Grote Kerk aan Stadsherstel Maassteden, de beoogde nieuwe eigenaar, is door de Protestantse Gemeente Vlaardingen 31 december 2022 genoemd als datum waarop de overdracht zou moeten hebben plaatsgevonden. Inmiddels is het duidelijk dat deze datum niet haalbaar is. Stadsherstel Maassteden heeft meer tijd nodig om voldoende zicht te krijgen op de noodzakelijke verbouwingen om het gebouw geschikt te maken voor haar toekomstige functie (bibliotheek). Daarbij is er ook de wens om de verbouwing zodanig te laten uitvoeren dat het ook in de toekomst mogelijk blijft om activiteiten als optredens van bijvoorbeeld koren en orgelconcerten te laten plaatsvinden. Het enthousiasme voor dit project is groot, zowel bij Stadsherstel Maassteden als bij de vertegenwoordigers van de bibliotheek (Vlaardingen-Centrum). Op basis daarvan hebben we een reële verwachting dat de overdracht van de Grote Kerk het komend halfjaar zal plaatsvinden.

Verbouwwerkzaamheden zullen naar verwachting niet plaatsvinden voor 1 januari 2024. Bovenstaande houdt onder meer in dat zeker tot 1 juli 2023 (en zeer waarschijnlijk ook nog in de 2<sup>e</sup> helft van 2023) zo nu en dan nog activiteiten in de Grote Kerk zullen plaatsvinden. Stadsherstel Maassteden hoopt dat het mogelijk zal zijn om de verbouwing zodanig vorm te geven dat ook in de toekomst de Grote Kerk gebruikt kan worden voor culturele activiteiten als bijvoorbeeld kooroptredens en orgelconcerten. Wellicht is er dan in de toekomst ook voor de PGV (wijkgemeente Grote Kerk) een mogelijkheid om bij bijzondere kerkelijke gelegenheden een dienst te houden in de Grote Kerk.

College van Kerkrentmeesters,

**Gert-Jan Alberts**



## **De Vespers verhuizen naar de Bethelkerk**

Zoals u wellicht weet neemt de PKN Vlaardingen in 2023 afscheid van de Grote Kerk. Dit betekent dat ook de maandelijkse Vesperdiensten gaan verhuizen:

**vanaf januari 2023 worden de Vespers in de Bethelkerk gevierd, elke 3<sup>e</sup> zondag van de maand (behalve in juni t/m augustus), om 17.00 uur.**

Natuurlijk is dit een flinke verandering voor alle betrokkenen, zowel voor medewerkers als voor bezoekers. Maar er is vertrouwen in de toekomst.

Zo is het heel fijn dat de diensten voortaan met beeld en geluid uitgezonden gaan worden, via kerkomroep.nl en het YouTube-kanaal van de Bethelkerk. Veel dank aan de technici van de Bethelkerk die dit willen gaan verzorgen!

Een leuk weetje: wist u dat de Vespers in 1974 zijn begonnen met een kindercantoorij? Aad Zoutendijk speelde op een spinet met de kinderen in een kring om hem heen. Tenor André Betsema van de huidige Vespercantoorij zong toen al mee!



Een Vesper..... een uur met muziek, gebed en stilte rondom een Bijbellezing:  
**op 18 december 2022 nog één keer in de Grote Kerk, vanaf 15 januari 2023 in de Bethelkerk.** Voorafgaand aan de Vesper bent u vanaf 16.30 uur van harte welkom voor een kop koffie of thee.  
Mocht u problemen hebben met vervoer naar de Bethelkerk, of kunt u juist iemand meenemen met uw auto, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende, dan proberen we een oplossing te zoeken.

**Graag tot ziens! We wensen u een mooie Kerst en alle goeds voor het nieuwe jaar.**

Namens de Vesper-werkgroep

**Kees Nieuwstraten**

[corkees29@gmail.com](mailto:corkees29@gmail.com)

Tel 06 25108182

De Vespers vallen onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad.



### **Witte lintjes: een oproep tot vrede**

Witte lintjes symboliseren voor ons kwetsbare onschuld, het onvermogen om woorden te vinden voor zoveel geweld in de wereld, en onze diepste wens om vrede. Vredesbeweging PAX heeft het initiatief genomen om met witte lintjes te laten zien dat we meevoelen met de slachtoffers. Lintjes in kerstbomen, aan de fiets, op je jas, de mogelijkheden zijn oneindig!

De Gemeente Vlaardingen heeft het initiatief al omarmd en hangt een groot wit lint in de kerstboom op de Markt. De actie loopt van vrijdag 9 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023. Doet u ook mee?! Wanneer u er een foto van maakt (met vermelding waar uw lintje hangt) en deze met een eventueel bijschrift stuurt naar [paxchristi@paxchristi.be](mailto:paxchristi@paxchristi.be) graag met een kopie naar [ambasadestadvanvrede@kpnmail.nl](mailto:ambasadestadvanvrede@kpnmail.nl) dan wordt deze gedeeld met medestanders voor vrede in zowel Oekraïne als Rusland.

Voor meer info, eventueel afhalen van wit lint en/of het toesturen van foto's kunt u contact opnemen met [ambasadestadvanvrede@kpnmail.nl](mailto:ambasadestadvanvrede@kpnmail.nl)

*Witte lintjes,  
puur, als vers gevallen sneeuw  
Laat ze zien in onze huizen,  
in straten en op pleinen  
als een schreeuw om vrede  
Vrede die het Kind ons bracht  
Vrede waarnaar ook jij verlangt*

*Ria Koks*

## We blijven met elkaar verbonden.

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)  
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de website: [www.ambachtoost.nl](http://www.ambachtoost.nl)
- Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk\_vld



- Via 'Onderweg'.

## Donderdagactiviteiten

Overzicht van alle donderdag-activiteiten:

1<sup>e</sup> donderdag: Bethelcafé

2<sup>e</sup> donderdag: Troostkantine

3<sup>e</sup> donderdag: Bethelcafé

4<sup>e</sup> donderdag: geloofsgesprek, 22 december, 26 januari, 23 februari en 23 maart

## Zet alvast in uw agenda:

Zondag 1 januari 10:30 uur - Ochtendgebed met Ellen Haas in de grote zaal.

Zondag 8 januari 09:30 uur nieuwjaarswensen en om

10:00 uur Bethelbijzonderdienst

Zondag 15 januari 10:00 uur oecumenische dienst bij het start van de week van gebed in de Bethelkerk met daarna om 12:00 uur 'pot luck' Lunch ++.

## Agenda:

### **Zaterdag 17 december**

Kinderkerstzangmiddag 16.30 uur

### **Zondag 18 december**

Dienst – ds. Gerard Wolfert 10.00 uur

### **Maandag 19 december**

Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

### **Dinsdag 20 december**

Seniorenkerstviering 14.30 uur

### **Donderdag 22 december**

Holy Shit Geloofsgesprek 19.30 uur

### **Zaterdag 24 december**

Kerstnachtdienst – Annabell de Jong 22.00 uur

### **Zondag 25 december**

Kerstdienst – ds. Yvonne Schoonhoven 10.00 uur



## **Gedicht van de week**

Wilt u ook een mooi gedicht of tekst met ons delen?

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)

### **SHALOM**

*(Konny Broek)*

Wijzen uit het Oosten, die gingen naar de stal  
Zij zochten Jezus, die vrede brengen zal.  
Vrede op aarde en vrede in 't hart  
Vrede, Immanuel.

Vader in de hemel, de wereld staat in brand.  
Zoveel geweld, leid ons door Uw hand.  
Geef ons Uw vrede en zie ons aan  
Ga ons voor in ons bestaan.  
Geef ons uw vrede en zie ons aan,  
Leid ons nu voortaan.

Honger, brand en moorden, dat gaat steeds maar voort.  
Vluchtelingen zoeken naar een beter oord.  
Geld en macht en onrecht, oorlog en geweld,  
zijn de aardse krachten, zoals dit is voorspeld.

Moeilijk te verdragen, zoveel leed en nood.  
Maar U geeft ons vrede, ja zelfs tot in de dood.  
Gaf uw eigen Zoon, geboren in een stal.  
En straks komt U weder met bazuingeschal.

Eenmaal in uw hemel, staan wij voor uw troon.  
Zullen wij dan allen eren uwe Zoon?  
Die voor ons op aarde kwam voor iedereen.  
Vrede, eeuw'ge vrede door U alleen!!