



Jaargang 3, nr.1

BETHELNIEUWS

wekelijkse brief

voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen

website: www.ambachtoost.nl/

opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl

6-1-2023



Bij de dienst van zondag 8 januari 2023

Zondag 8 januari is het weer Bethelbijzonderdienst.

Deze keer lezen we het verhaal van Hagar in Genesis. Een vrouw die God een naam geeft: "U bent een God die mij ziet".

Dat is ook de "Jahreslosung" – de leus van het jaar 2023.

Deze dienst is door het BBD-team samen met pastor Annabell de Jong voorbereid. De band Kaya en organist Hans Treurniet werken mee. Er is ook aandacht voor Amnesty International.

Na de dienst nemen we tijd om elkaar (nog een keer?) een goed nieuwjaar te wensen bij een kopje koffie of thee.

Uit de gemeente

- Mar de Lange heeft de jaarwisseling al thuis kunnen vieren en komt, als het goed is, morgen echt thuis!
- Gerard Nobel revalideert in het Marnix Revalidatiecentrum, Marnixlaan 5, 3132 PL.

Pastor of dominee nodig?

Als u een pastor of dominee nodig heeft dan kunt u contact opnemen met pastor Annabell de Jong, zij is voorlopig het centrale aanspreekadres.

pastor@ambachtoost.nl telefoon 06-58 91 11 35

Vak C, anderhalve meter vak

We willen Vak C blijven handhaven voor mensen die nog graag anderhalve meter afstand willen houden. Het is het vak banken, voor de regietafel.

We hopen u hiermee van dienst te zijn en u dit respecteert.

Vervoer naar de kerk

Wilt u hulp ontvangen bij het vervoer naar de kerkdiensten of meehelpen met het vervoer naar de kerk, neem dan contact op met Marianne de Wilt:

mariannedewilt@ambachtoost.nl of tel. 010-434 35 88

Troostkantine

Donderdag 12 januari is er weer Troostkantine – zoals besproken beginnen we om **14:30 uur!**

De eerste keer in het nieuwe jaar – hoe zien we het jaar 2023 voor ons? Hoe ga je het tegemoet?

U / jij bent van harte welkom om aan te sluiten.

Pastor Annabell de Jong



Bloemenpot

Iedere zondag zorgt onze koster ervoor dat er een bos bloemen op het podium staat. Deze is bedoeld ter bemoediging of als groet vanuit onze gemeente aan iemand die dat op dat moment even nodig heeft.

De bloemen worden betaald uit de bloemenpot die iedere tweede zondag van de maand (nu 8 januari) bij de uitgang van de kerkzaal klaarstaat.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De Wijkdiaconie

Uitnodiging Bethelmannen Zingen / Bethelvrouwen Zingen

Beste mensen,

Allereerst de beste wensen voor jullie allemaal voor het nieuwe jaar!

Na twee jaar waarin de BMZ en BVZ evenementen door corona niet door konden gaan hebben we nu gelukkig weer de gelegenheid daar voor.

Wij zouden het heel fijn vinden als we een groot aantal mensen bij elkaar kunnen brengen om deze evenementen te laten slagen. Een aantal mannen heeft zich al opgegeven voor de BMZ.

De Bethel Mannen gaan op zaterdag 21 januari weer zingen en de Bethel Vrouwen op zaterdag 4 februari.

Dit keer hebben we Edwin Vooijs bereid gevonden om ons gelegenheidskoor te dirigeren, hier zijn wij heel blij mee omdat, zoals u waarschijnlijk weet, Edwin één van onze "eigen" organisten is.

Net zoals voorgaande jaren beginnen we dan 's middags om 13.30 uur met de inloop waarna we om 14.00 uur beginnen met de repetitie.

Om 16.30 uur kunnen we dan met de uitvoering in de kerkzaal beginnen die uiteraard zoals gewoonlijk door de partners, vrienden en bekenden bijgewoond kan worden.

Na de uitvoering vindt dan de bekende afterparty plaats. In de week voor de uitvoering wordt in een aparte mail aan de deelnemers gevraagd iets mee te brengen: frisdrank, bier, wijn, kaas, worst etc.

Evenals voorgaande jaren vragen wij van iedere deelnemer een bijdrage in de kosten van € 7,50.

Voor de BMZ kunt u zich opgeven bij: chrismooij@ambachtoost.nl

Voor de BVZ kunt u zich bij Monique Roessen opgeven

moniqueroessen@ambachtoost.nl

Neem gerust familie, vrienden en burens mee als zangers, zangeressen of als publiek.

Met vriendelijke groet,

Monique Roessen, Bert van der Meer en Chris Mooij





Sparen voor Kerk in Actie

Aan het begin van het nieuwe jaar wil ik u bedanken voor het feit dat u blijft denken aan de goede doelen van 'Kerk in Actie'.

Dankzij uw trouwe bijdragen is het me gelukt om in 2022 vijf (!) keer naar het hoofdkantoor van 'Kerk in Actie' te gaan met wel 15-20 zakken/dozen met

kaarten, postzegels, brillen, oude telefoons.

Namens 'Kerk in Actie': hartelijk dank voor uw inzet en ik hoop, met uw medewerking natuurlijk, ook in 2023 vele keren naar Utrecht te kunnen gaan.

Rosemarie Donkersloot



Actie voor de Vlaardingse Voedselbank

Op zondag 8 januari 2023 hebben we de actie voor de Voedselbank.

Bij de ingang van de kerk staan kratten klaar voor onze maandelijkse actie.



Dit keer willen we u vragen om **vacuüm verpakte kaas**. Meer dan één mag natuurlijk ook en is altijd welkom. We hopen dat u weer mee wilt doen en het tot een groot succes wilt helpen maken.

Er worden momenteel in Vlaardingse meer dan 200 pakketten per week verstrekt. De Voedselbank gebruikt de producten als aanvulling en voor mensen die nog niet zijn toegelaten tot de Voedselbank maar wel dringend hulp nodig hebben.

Zou het niet heel fijn zijn als we voldoende ophalen voor alle pakketten!

In het eerste weekend van december hebben we meer dan 75 pakken suiker van u mogen ontvangen. Namens de Voedselbank Vlaardingse wil ik iedereen hartelijk danken voor de bijdrage.

Om het mogelijk te maken dat iedereen die dit leest mee kan doen kunt u ook op zaterdag 7 januari tussen 11.30 en 12.00 uur, of in de loop van de week van 2 tot 8 januari wanneer er iemand in de Bethelkerk aanwezig uw bijdrage af geven.

Hartelijk dank dat u mee wilt doen.

Als u de Voedselbank met een gift zou willen steunen dan kunt u het overmaken naar rekeningnummer NL78 RABO 0310194660 t.n.v. Stichting Voedselbank Vlaardingse o.v.v. gift Voedsel voor de Vlaardingse Voedselbank, of naar de Wijkdiaconie Ambacht-Oost, rekeningnummer NL18INGB0005344105 o.v.v. gift Voedselbank.

Informatie:

Jos van den Boogert, tel. 0638315155

O.P.A.

Op **7 januari 2023** staat de oud papier-container weer klaar aan de Goudenregenstraat en een week later op **14 januari 2023** aan het Verploegh Chasséplein. Het zou fijn zijn als u in het nieuwe jaar weer al uw oud papier en karton naar de containers wilt brengen. Blijf a.u.b. sparen! De opbrengst van 5 en 12 november was respectievelijk:

Goudenregenstraat – 4,62 ton en Verploegh Chasséplein – 2,38 ton tegen een prijs van € 37,50 per ton.

Dank namens het team medewerkers.

Kees Brouwer



Jambericht

In de maand januari staan we niet met onze jam in de kerk. De eerstvolgende keer wordt 5 februari en daarna weer iedere eerste zondag van de maand.

Ondertussen hebben we weer een bestellijst liggen.

Op verzoek per mail ellenkees.haas@hetnet.nl of telefoon (010-4358606) sturen we u die door.

Ellen en Kees Haas

40-dagen kalender

Beste gemeenteleden,
Vanaf 2018 verschijnt er een 40-dagen kalender, voor- en door gemeenteleden van de Bethelkerk.

Ook in 2023 willen we als gemeente Ambacht Oost een mooie kalender samenstellen.

Daarom een uitnodiging aan u / jou:

kijk eens of je een bijdrage kunt leveren door zelf een stukje te schrijven: een gedachte, een overpeinzing of te kiezen voor een bestaand gedicht, lied of Bijbelgedeelte dat je mooi vindt, eventueel met een bijpassende illustratie. Je gebruikt maximaal 225 woorden.

We laten ons ditmaal inspireren door het thema 'stenen'.

Citaten/uitdrukkingen over stenen die je kunnen helpen om iets te gaan schrijven:

De steen op je maag.

Steengoede verhalen.

De steen waaraan je je vreselijk stoot.

Een steen staat voor zware, niet te tillen problemen.

De steen die iemand naar haar hoofd gegooid krijgt.

De afgekeurde steen is een hoeksteen geworden.

Stenen voor brood.

Versteend hout.

De stenen tafelen.

Ik stond versteend van angst.

Geen steen zal op de andere blijven.

Wie zonder zonde is werpe de eerste steen.

Dat oeroude rotsvaste gesteente waarop je kunt lopen.



De stenen in de bergen of de woestijn die de weg markeren.

De bijzondere gedenksteen, in het landschap of op een graf.

En vooral: de rots die opengaat in het verhaal van Pasen waar de steen staat voor de dood.

De steen voor het graf van Jezus is weggerold.

Laat je inspireren! Het moet toch zeker gaan lukken om weer ruim 40 mooie bijdragen te kunnen publiceren vanuit de grote diversiteit binnen onze wijkgemeente..... Mijn verzoek is om jullie bijdragen uiterlijk **18 januari 2023** bij mij aan te leveren, liefst digitaal via keesnieuwstraten@ambachtoost.nl

of via mijn brievenbus op Madoerastraat 49, 3131 ZG Vlaardingen

Kees Nieuwstraten, tel 06 2510 8182

We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de website: www.ambachtoost.nl
- Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk_vld



- Via 'Onderweg'.

Donderdagactiviteiten

Overzicht van alle donderdag-activiteiten:

1^e donderdag: Bethelcafé

2^e donderdag: Troostkantine

3^e donderdag: Bethelcafé

4^e donderdag: geloofsgesprek, 26 januari, 23 februari en 23 maart

Agenda:

Zaterdag 7 januari

Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur

Zondag 8 januari Bethelbijzondere dienst

Dienst – Annabell de Jong 10.00 uur

Maandag 9 januari

Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

Donderdag 12 januari

Troostkantine 14.30 – 16.30 uur

Zaterdag 14 januari

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur

Zondag 15 januari oecumenische dienst, Week van Gebed

Dienst – Annabell de Jong / Henri Egging 10.00 uur

Zondag 15 januari

Na de dienst 'pot luck' Lunch ++. 12.00 uur

Gedicht/tekst van de week

Wilt u ook een mooi gedicht of tekst met ons delen?

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl

Er is hoop....

(Jaap van Duijvenbouden)

De aarde is vervuld
van goedertierenheid
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid

De wereld is vervuld
van hebzucht en geweld
't gaat al om macht en geld
geen mensenleven telt

Na meer dan tweeduizend jaar engelenzangen werd de wereld er niet beter op
maar desondanks is Gods geduld nog niet op

En zo zongen de engelen,
en wij met hen,
ook dit jaar met de kerst toch weer
het lied van de hoop,
van vrede op aarde.

Maar zolang het Magnificus
nog slechts een droom is
blazen de engelen nu
alle andere dagen van het jaar
in Gods Naam
de Last Post op hun bazuinen.



Alles goed?

Visioen!

*Er is hoop,
een hoop*

te doen!

